

Meer-Zicht

**Maandblad van de
Protestantse Gemeente
Amsterdam - Watergraafsmeer**

**19e jaargang 3
Maart 2015**

*Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.*

*Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.*

Willem Barnard (Lied 556:1,4)



Afzender:
Protestantse Gemeente
Amsterdam - Watergraafsmeer
Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED Amsterdam

Beste vrienden,

Doe eens iets positiefs: Vasten

Op de voorkant van MeerZicht staan dit keer twee coupletten uit een bekend lied van Willem Barnard, de dichter-theoloog, die in 2010 overleed. Hij publiceerde ook onder het pseudoniem Guillaume van der Graff. Hij had een groot gevoel voor taal. Over 'vasten' zei hij: *'Vasten is allerminst een negatief woord, het betekent: één ding zo vast voor ogen houden, dat allerlei daarnaast bijkomstig wordt'*.

In de Veertigdagentijd (en andere vastenperiodes) valt inderdaad vaak veel nadruk op *nalaten* (*minder TV kijken, minder games etc*) en *onthouden* (*minder of geen chocolade en ander lekkers*), maar dat is niet het uiteindelijke doel. Het is een *middel* om ruimte te maken voor een gerichtheid op die 'weg van het offer' (zie het lied van Barnard) die Jezus gegaan is.

Wensen we allen elkaar een mooie voorbereidingsperiode op de Drie Dagen van Pasen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag en op het Paasfeest zelf!

Bij de diensten in Maart (en in de Stille Week):

- 1 maart is **Joyce Ronday** (PIO) gastvoorganger.
- De diensten van 8 en 15 maart hoop ik zelf te leiden. 15 maart is de dienst van **Biddag voor het gewas**. Er zal dan ook een inzameling zijn van (houdbare) producten voor de Voedselbank.
- Op 22 maart ligt de leiding van de dienst bij **Team De Bron**. Het is een speciale dienst geheel voorbereid en uitgevoerd door mensen van onze eigen gemeente.
- 29 maart is het **Palmzondag**. Ik hoop zelf voor te gaan. Net als in vorige jaren is er 's avonds om 19.30 een Vesperviering in de kerk. In de Stille week die deze zondag begint zijn er de volgende **Vespervieringen**:
 - op **Witte Donderdag** (2 april, 19.30), Vesper met viering heilig Avondmaal. Deze wordt voorafgegaan door de Seider (Pesach) maaltijd om 17.30. Die middag is er om 15.00 u een viering van het heilig Avondmaal in De Open Hof.
 - **Goede Vrijdag** (3 april, om 19.30) : vesperviering in de kerk
 - **Stille zaterdag** (4 april). Om 21.00 u vindt de Paaswake plaats. Vanouds is de Paasnacht de

**Protestantse
Gemeente
Amsterdam -
Watergraafsmeer**

Kerkelijk bureau
Hugo de Vrieslaan 2
665 55 32 (kantooruren,
m.u.v. woensdag)
020-7717711/ 06-10451247
(spoedzaken)

Meer-Zicht is het maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer. Het is een platform voor berichten, meningen en achtergronden. **Meer-Zicht** wordt verzonden aan gemeenteleden en verschijnt steeds op de eerste vrijdag van de maand.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te wijzigen, in te korten of in het geheel niet te plaatsen.

Adres
P/a De Bron
Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED Amsterdam

Gironummers
Protestantse Gemeente
Amsterdam-Watergraafsmeer
IBAN NL78INGB00004612 09
Diaconie Protestantse Gemeente
Amsterdam-Watergraafsmeer
IBAN NL10INGB0004622084
Kerkblad Meer-Zicht
IBAN NL21INGB0004773400

redactie
Linda Schol
lcschol@hotmail.com
Henk den Hoedt
Mechelensingel 7
henkdenhoedt@gmail.com

E-mail kerkdebron@live.nl

Internet
www.kerkdebron.org

Predikant
Ds. D.J. Thijs
djjthijs@gmail.com
Telefoon
2218601 van 09.00-10.00 u
(m.u.v. vrijdag)

**Kopij nummer 4
13 maart 2015**

Meer-Zicht digitaal
Meer-Zicht wordt in digitale vorm gepubliceerd op
www.kerkdebron.org

Abonnementenadministratie
Zie: kerkelijk bureau

nacht waarin er gedoopt werd. En (waarschijnlijk) zal dat ook deze keer het geval zijn! Een onderdeel van deze viering zal ook zijn de *doopgedachtenis*. Dit houdt in dat er gelegenheid is naar voren te komen, het doopwater aan te raken en zo de eigen doop te gedenken (of voor te nemen, als

je nog niet gedoopt bent). Ook zal het mogelijk zijn een zegen te ontvangen.

Gezegende vieringen en met een hartelijke groet, mede namens Tonny,

Dirk-Jan Thijs

'Een plan voor je leven'

Overdenking nav Jeremia 29: 8-14

Wat is het plan voor je leven? Je hoort wel eens zeggen: 'God heeft een plan voor je leven! *Zou dat zo zijn?* Deze vraag werd gesteld aan een rabbi: *heeft God een plan voor je leven? Weet je wat hij zei?* 'Jazeker: Hij heeft wel duizend plannen!' En hij gebruikte daarbij een beeld. Het is het beeld van een *Perzisch tapijt*. Het moet precies symmetrisch zijn. Het wordt geweven door een vader aan de ene kant van het weefgetouw en een paar kinderen aan de andere kant. Zij moeten goed opletten hoe de vader het doet. Maar dan maakt toch één van de kinderen een fout. Zijn vader ziet dat en *wat doet hij?* Hij maakt aan de andere kant dezelfde fout! Zo wordt het kleed toch symmetrisch! *Wat bedoelt die rabbi te zeggen?* Wij leven niet heilig en zondeloos. Wij sturen Gods plannen iedere keer in de war. Maar Hij heeft iedere keer weer een antwoord. *Hij heeft een eindeloze reeks aan plannen.*

Ik moest aan dit verhaal denken bij de Bijbelverzen uit Jeremia. We horen God zeggen: *'Mijn plan met jullie staat vast. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.'* Dat wordt gezegd tegen (of liever geschreven aan) een groep arme bannelingen in Babel. Ze komen uit Israël, maar zijn weggevoerd. Het is hun eigen schuld. Ze zijn verantwoordelijk voor een groot aantal weeffouten dat ontstaan is in het tapijt. Maar God probeert het recht te breien. Hij moet daarvoor in dat vreemde land heel wat werk verzetten. *Want waarom zouden die vreemde overheersers dat volk nou laten gaan?* Maar God wil dat er toch een symmetrisch patroon ontstaat. En daarom houdt Hij zich volop bezig daar met die verwarde situatie in Babel.

God heeft een plan met dat volk. Ze gaan terug. Dat staat vast. Het is een goed plan. Een geweldig plan. *Kan God het in z'n eentje realiseren?* Ja, *kunnen* denk ik wel. *Maar wil Hij dat ook? Of verwacht Hij ook nog iets van het volk?* Het is als bij dat weefgetouw. De vader zou het misschien in zijn eentje kunnen doen. Maar dan moet hij voortdurend heen en weer lopen, van de ene kant van het weefgetouw naar de andere. God wil dat niet. Hij kiest daar niet voor. God heeft een plan waarin mensen voorkomen!

God heeft een plan waarin mensen voorkomen. Daar moet je eens over nadenken. Dat betekent onder andere dat jij en ik ook in dat plan van God voorkomen! God heeft een plan voor ons leven, of misschien wel duizend. Maar tegelijk maken wij deel uit van het plan van God. Dat plan dat nog weer veel groter is dan het tapijt van jouw leven.

Van ons wordt dan ook iets gevraagd. Het is als bij die kinderen. Ze moeten wèl opletten wat vader doet en dat nadoen. Als ze vader helemaal uit het oog verliezen of zelfs weglopen bij het weefgetouw.... ja, dan komt er niets van terecht. Jeremia (de schrijver van de brief aan die ballingen) zegt het zo: *'Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen; ze dromen slechts wat jullie wensen. Wat ze jullie in mijn Naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden - spreekt de HEER.'* Kun je je voorstellen, zelfs in dat vreemde land waren er nog weer misleiders (valse profeten heten ze), mensen die je op het verkeerde spoor proberen te zetten. En het is linke soep: want ze vertellen je precies wat je wilt horen. Tegenover het plan van God staan deze *dromen* van de valse profeten. Een droom is verleidelijk: 'stel dat ik de loterij win, *wat zou ik dan niet kunnen doen?* Dan ben ik de gelukkigste mens op aarde! Maar er is geen enkele loterijwinnaar die dat zal beamen! Dromen zijn bedrog. Ze zijn verleidelijk, maar helaas - ze hebben de neiging uiteen te spatten.

God spiegelt geen droom voor, maar een vast plan. En Hij gebruikt daarbij woorden als 'geluk' en 'een hoopvolle toekomst'. *Wat is nodig?* De juiste keuze maken tussen Gods stem en die vele andere stemmen. Voor ons nu is dat niet anders. Stemmen genoeg. Sommige heel verleidelijk. *Hoe hoor je te midden van al die stemmen Gods stem? Klinkt dat eigenlijk wel als een stem?* Ja, lastig is dat. Ga er maar vanuit dat God op de één of andere manier zal antwoorden. 'Zoek Hem - met hart en ziel - en je zult Hem zeker vinden', lees ik. Dan komt het goed. Ontgijwfeld.

Dirk-Jan Thijs

Mensen

Bedankt!

Ik wilde iedereen bedanken voor de lieve kaarten en de bezoeken tijdens mijn revalidatie in het Flevohuis. Ben blij dat ik weer thuis ben.

Jeanet Spaargaren

Beleidsplan De Bron 2014-2018

Het afgelopen jaar is de kerkenraad bezig geweest met het beleid voor de komende jaren. Ook op enkele gemeentezondagen is bij onderdelen hiervan stilgestaan. Inmiddels is het beleidsplan gereed en is het in te zien op de website www.kerkdebron.org. Gedurende de maand maart zullen op de zondagen ook enkele exemplaren in de kerk aanwezig zijn voor wie er één naar huis zou willen meenemen.

Kerkenraad De Bron

Visitatie De Bron - 9 maart a.s.

Elke vier jaar vindt bij iedere gemeente van de PKN een zgn. visitatie plaats. Dit is een bezoek van een visitatiecommissie, bestaande uit een predikant en een ouderling. Het doel is te bespreken 'hoe het gaat'. Dit jaar is het thema 'de predikant en de kerkenraad'. De visitatie bestaat (zoals gebruikelijk) uit vier gespreksrondes:

- 1- een gesprek van de visitatiecommissie met de predikant
- 2- een gelegenheid voor gemeenteleden om met de

- visitatores te spreken van 18.30-19.00 u
- 3- een gesprek van de visitatoren met de kerkenraad, zonder de predikant
- 4- een gesprek van de visitatoren met de kerkenraad, inclusief de predikant

Als u, als gemeentelid, met de visitatoren zou willen spreken dan kan dat op 9 maart tussen 18.30 en 19.00 in de Ontmoetingsruimte (zij-ingang)

Kerkenraad De Bron

Zondag 15 maart - biddag

Inzameling voor de Voedselbank Amsterdam-Oost

Al een paar ondersteunen wij met succes de Voedselbank Amsterdam. Ook in 2015 gaan we daarmee door. Dit jaar op zondag 15 maart (biddag) en zondag 8 november (dankdag).

Voor wie is er een voedselpakket beschikbaar?

Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank worden verstrekt, zijn bedoeld als **noodhulp** voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen. Ze zijn **niet** bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Tijdens een intakegesprek toetsen ze daarom aan de hand van landelijke voedselbank criteria of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Voedselpakketten worden ter beschikking gesteld aan huishoudens waarvan het inkomen per maand zo laag is dat na aftrek van de vaste lasten zoals huur, energie, verzekeringen, schulden, enz. minder geld dan het normbedrag overblijft om te besteden aan eten, kleding en andere zaken.

Doet u mee?

U kunt houdbare – verpakte – levensmiddelen en toiletartikelen meenemen naar de kerk. Als het u te zwaar is dan kunt u contact opnemen met Ditty Peeters – tel. 020 6656601 die de coördinatie voor deze inzameling in handen heeft.

Paasontbijt

Het Paasontbijt in De Bron is een bij u bekende traditie. Daarom zal het ook dit jaar weer gehouden worden op Eerste paasdag, zondag 5 april, voorafgaand aan de paasdienst.

U bent daarvoor van harte welkom om 8 uur in de kerkenraadskamer van De Bron, ingang Hugo de Vrieslaan 2.

Wilt u zich wel van tevoren aanmelden? Dan weten

we op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen.

U kunt zich opgeven bij Matthie Buikema (tel: 0299633645) of Nel Westra (6922915).

Om tijdig inkopen te kunnen doen, moeten de aanmeldingen vóór 27 maart binnen zijn.

We hopen u op de vroege Paasochtend te mogen begroeten.

Matthie Buikema

Denk mee over de toekomst van de kerk

Hoe moet het verder met de Protestantse Kerk in Nederland? En wat is de belangrijkste taak van de kerk? Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af? Over vragen als deze vraagt de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) u mee te praten. Een grootschalige enquête moet het bestuur van de kerk inzicht geven

in de wensen en verwachtingen van gelovigen.

Hoe kunt u meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk?

Vul de vragenlijst in op: www.protestantsekerk.nl/kerk2025. De vragenlijst is voor alle gemeenteleden bestemd en in te vullen tot en met 31 maart 2015.

Niet leuker

Leuker kunnen wij het niet maken! U kent die slogan van de belastingdienst? Nou, wij vinden - mijn vrouw en ik - dat de belastingdienst zichzelf heeft overtroffen door het nog leuker te maken. Twee dagen na de verjaardag van mijn vrouw (91 jaar) lag er de bekende blauwe enveloppe gericht aan mijn vrouw en er werd meegedeeld dat ze nu geregistreerd stond als ondernemer en om in te loggen krijgt u een gebruikersnaam en wachtwoord. Die naam bleek een nummer te zijn en het wachtwoord wordt u binnenkort

toegezonden enz. Moesten wij nu blij zijn? Immers de dienst had zich toch nog leuker gemaakt?

P.S. Een dag later verdween de leukigheid door onze jongste zoon. Hij is beter bij de tijd dan zijn ouders. Door verandering in het persoonsgebonden budget is onze moeder fictief ondernemer geworden!

A. Weiss

Allerlei

Agenda

Maandag 9 maart

Kerkenraad

Maandag 23 maart

Moderamen

Koffie ochtend

Heeft u zin in 'n kopje koffie of thee en 'n praatje? Dan bent u iedere 3e dinsdag van de maand van harte welkom in de KOFFIEBEUK van de Hofkerk.

De eerstvolgende koffie ochtend is op dinsdag 17 maart. Tijdens deze koffie ochtend wordt de verjaardag van Nico Essen (17 maart) en Ina Steman (19 maart) gevierd. U bent van harte welkom!

Ingang aan de zijkant, tuin Hofkerk, groene deur.

Postzegels

Hier is de postzegelbedelaar voor de "Kerk in Actie" weer om u te bedanken en te vragen of er in diverse laden of kasten nog postzegels of kaarten liggen die ik gebruiken kan voor deze actie.

Stuurt u gerust uw enveloppen met zegels door, ik knip ze er voor U af. (uw privilege is gewaarborgd) Bij voorbaat dank en u weet 0651701842 wordt altijd beantwoord.

De opbrengst van de actie in 2014 was € 22.425, = voor de kaarten en de postzegels, de mobieltjes, inktcartridges en buitenlandsgeld € 2.935,35 dus zoals u ziet een flink bedrag samen € 5.360,35

Allen hartelijke groet

Louis Robert.



OPEN MAALTIJDEN

In ontmoetingsruimte De Bron

Ontmoet elkaar vanaf 17.00 uur met een drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd

18 maart, 15 april, 13 mei, 17 juni,
juli en augustus zomerstop
16 september, 14 oktober, 11 november,
16 december

Iedereen is van harte welkom!

Maar geef je wel even van tevoren op bij
Ans 7717711 of ans.deschan@live.nl of Lida 6926777

De eigen bijdrage voor de maaltijd bedraagt 5 Euro

Groeien bij de Bron - kalender maart

Aarzel niet één of meerdere van deze activiteiten te bezoeken, ook al heeft u zich niet van te voren opgegeven. Voor de Open Maaltijd dient men zich echter wel altijd van te voren op te geven, anders weten de koks niet voor hoeveel mensen ze moeten koken. Voor vragen of nadere informatie kunt u altijd bij de predikant terecht.

Open Maaltijd

Waar: Ontmoetingsruimte De Bron
Wanneer: 8 maart
Wat: Welkom en drankje vanaf 17.00;
gezamenlijke maaltijd vanaf 18.00.

Sing-in groep

Bijdrage aan de volgende viering(en): 8 en 29 maart

Middenmeergroep

Waar: Pastorie
Wanneer: 9 april 14.30

Amstelgroep

Waar: de Pastorie
Wanneer: 3 maart om 14.30

High Tea Damesgroep

Waar: de Ontmoetingsruimte
Wanneer: 9 maart om 14.30

Alpha I

Waar: de Pastorie
Wanneer: 3 maart om 18.30

Alpha II

Waar: de Pastorie
Wanneer: 5 maart om 18.30

Kring 'Sharing'

Waar: Archimedesweg 73-I
Wanneer: laatste zondag van de maand 20.00

Jongeren/ Catechisatiegroep

Waar: de Pastorie
Wanneer: 29 maart 19.30 (Palmzondagvesper)

Gebed voor buurt en kerk

Waar: De Bron
Wanneer: (maandag!) 2 maart van 19.30 – 20.00

Open Kerk

Wanneer: 25 maart 11.00 – 12.15 (om 12.00 korte viering)

Dirk-Jan Thijs

Vrouwenmiddag

HIGH TEA

Hartelijk welkom op onze High Tea.
Wanneer? 9 maart.
"Janneke spreekt over een bijzondere vrouw uit de Bijbel".

Aanvang 14.30.
Adres: Hugo de Vrieslaan 2.

Ook uw vriendin of buurvrouw is van harte welkom.
Tot ziens op 9 maart.

Janneke van Oosten en Lida Blaauw

P.S. De volgende High Tea middag is op 13 april en de laatste van dit seizoen.

U HOEFT ZICH NIET OP TE GEVEN.

Diaconale Collectes maart 2015

Zondag 1 maart – Kerk in Actie: Voorjaarszending 'Bijbelverhalen vertellen in de Golfstaten'

In de Golfstaten wonen miljoenen christenen die hun geloof niet kunnen verdiepen. Veel van hen zijn arm en kunnen zelf niet lezen. Het Nederlands Bijbelgenootschap leidt mensen op om Bijbelverhalen te vertellen. Met 'Simply the Story' (STS) leren mensen de verhalen uit de Bijbel kennen en vertellen deze door. Na het vertellen van het verhaal wordt er over doorgesproken. Door de 'Simply the Story'-methode raken miljoenen christenen echt geïnteresseerd in de boodschap van de Bijbel.

Zondag 8 maart - Collecte Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat - Zij wil er ook even tussenuit

Wie zorgt voor een zieke partner is altijd bezig, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Het is geen luxe, maar noodzaak om die zorg af en toe los te mogen laten. Dat kan tijdens de diaconale vakantieweken van Hetvakantiebureau.nl, partner van Kerk in Actie. Ook mensen die in een verpleeghuis wonen of aan huis gekluisterd zijn door ziekte, kunnen er dan even tussenuit.

Ieder jaar organiseert het vakantiebureau.nl vakantieweken voor mensen die te maken hebben met ziekte. Ze genieten dan van een week met volop rust en aandacht voor elkaar. Open uw handen en geef aan deze collecte. Zodat mantelzorgers en hun partner even onbezorgd kunnen genieten. Namens hen, bedankt!

Zondag 15 maart: 40dagentijdcollecte - Kerk in Actie: Leven ondanks hiv/aids - Zuid-Afrika Pagina-inhoud

Hun leven is een groot gevecht tegen hiv/aids en tegen armoede. Maar de mensen in De Vallei van de Duizend Heuvels in de provincie Kwa Zulu Natal krijgen volop steun van het Hillcrest Aids Centre. Vanuit het centrum wordt zorg verleend aan mensen die

ziek zijn. Ze krijgen medicijnen en thuiszorg, voorlichting en stervensbegeleiding. Door de ziekte ligt ook armoede op de loer. Hillcrest Aids Centre helpt daarom mensen op weg om zelf een inkomen te verdienen. Gogo Francisca zorgt voor haar vijf kleinkinderen. Zij leerde om met kralen te werken: "Ik maak 20 poppetjes op een dag en daarmee verdien ik geld voor kleding en eten. Ik ben een gelukkige vrouw."

Zondag 22 maart: 40 dagentijdcollecte – Kerk in Actie: Een veilige plek – Nederland – binnenlands diaconaat

Vijfduizend mensen in Utrecht mogen er niet zijn. Ze hebben geen verblijfsvergunning, geen recht op een woning of op werk. Ze leiden een onzichtbaar leven. Bij Villa Vrede zijn ze wel in beeld. Hier zijn ze welkom voor een kop koffie of een spelletje. Ze volgen er taallessen of leren fietsen repareren.

Zondag 29 maart: 40 dagentijdcollecte - Kerk in Actie: Zij wil studeren!

Veel christenen in Bangladesh kunnen nauwelijks lezen of schrijven en ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. Ze behoren tot de armste bevolkingsgroepen van Bangladesh. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) heeft daarom zeven jaar geleden de hulp ingeroepen van de Taizé-broeders om de jonge Baptistenkerkjes te ondersteunen. MCCP, al jaren lang ondersteund door Kerk in Actie, biedt hulp in de vorm van trainingen, maar geeft ook leningen en microkredieten aan gemeentelieden om hun inkomen te vergroten. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf groenten verbouwen of ze krijgen naailes om zelf voor inkomen te zorgen. Zo kunnen ze een leven leiden boven de armoedegrens. Open uw handen en geef aan deze collecte! Bedankt!

Ans van Raalte-Deschan

OPROEP VRIJWILLIGERS AUTODIENST

We hebben te weinig vrijwilligers. Dit heeft tot gevolg dat wij iedere vier weken dienst draaien en dan ook nog eens 3 ritjes moeten maken om de mensen op te halen.

Daarbij komt dat de helft van de autorijders zelf al op leeftijd zijn! We zijn ze heel dankbaar dat ze nog steeds dit werk blijven doen maar het zou zomaar

kunnen dat er gaten gaan vallen.

Denkt u, ik zou best 2 of 3 mensen kunnen ophalen eens in de 4-5 weken dan kunt u met mij contact opnemen. We zijn u hiervoor, namens alle mensen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, heel dankbaar.

Ans van Raalte-Deschan

Liturgisch Bloemschikken

Onze cultuur kent zeer veel symboliek, die extra betekenis kan geven aan de aankleding van onze religieuze diensten. Symbolen roepen vaak emotie op. Om zo duidelijk de essentie van het thema van een viering te verbeelden. En zo de diepere betekenis over te brengen aan de aanwezigen.

Vooral op hoogtij dagen is het goed dat het liturgische bloemstuk dat verwijst naar het Bijbelse thema zo uitgebeeld is dat we het kunnen zien en ervaren.

Janneke van Oosten is van plan 3 x een avond iets te vertellen over Liturgisch bloemschikken!

Zou u mee willen doen? U kunt zich opgeven bij:
Linda Schol lcschol@hotmail.com of in de kerk.

De data zijn:
Donderdag avond – 26 Maart – 9 april – 16 april

Janneke van Oosten en Linda Schol



Diensten

Zondag 1 maart
De Bron, 10.00
Voorganger: Kand. J. (Joyce) Ronday
Collecte: Kerk in Actie (voorjaarszendingsweek)

Zondag 8 maart
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat

Zondag 15 maart
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Kerk in Actie: hiv/aids - Zuid-Afrika

Zondag 22 maart
De Bron, 10.00
Voorganger: Team Kerk de Bron
Collecte: Kerk in Actie: Een veilige plek – Nederland

Zondag 29 maart
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Collecte: 40 dagentijdcollecte - Kerk in Actie: Zij wil studeren!

Donderdag 2 april 2014
Witte Donderdagvesper
Viering Heilig Avondmaal
De Bron, 19.30
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs

Vrijdag 3 april 2014
Goede Vrijdagvesper
De Bron, 19.30
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs

Zaterdag 4 april
Paaswake
Stille zaterdag
De Bron, 21.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs

Zondag 5 april
Paasviering
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs

Zondag 12 april
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. M. (Margrietha) Reinders

Verantwoording giften

Ontvangen

- via Ds.D.J.Thijs van NN 200 euro voor de Kerk ivm begrafenis
- van NN 25 euro voor Kerk en 25 euro voor Diaconie

Verantwoording van de collectes in de maand januari 2015

4 januari	Bartimeus Sonneheerdt	€ 114,65
11 januari	Friendenstimme nederland	€ 186,58
18 januari	Leger des Heils	€ 474,95
25 januari	Wereld Lepra dag	€ 142,53