

Meer-Zicht

***Maandblad van de
Protestantse Gemeente
Amsterdam - Watergraafsmeer***

***19e jaargang
Juli / Augustus 2015***

***Goed is de hand
die mij leidt
uit het donker van de nacht
naar het licht van de dag.
Goed zijt Gij, God,
onzegbaar goed.
Zegen deze dag
en al mijn dagen
dat ik onderweg ben naar U.***

Erik van den Borne



Afzender:
Protestantse Gemeente
Amsterdam - Watergraafsmeer
Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED Amsterdam

Beste vrienden,

3 juli

Vrijdag 3 juli is een dag waar we naar uitzien. Want dan hoopt onze dochter Hannah te trouwen met Coen Vermeer. Het burgerlijk huwelijk is in huize Frankendaal, naast de kerk gelegen, terwijl de kerkelijke bevestiging en inzegening in De Bron plaatsvindt, om 19.30.

Ik ben vereerd dat ik die avond niet alleen mijn enige dochter mag 'weggeven', maar dat ik ook nog de trouwdienst mag leiden. Bruid en bruidegom kiezen uit volle overtuiging voor het vragen van Gods zegen over hun huwelijk. Beiden zijn actief in hun respectievelijke kerken: Hannah bij de Vineyard (een Engelstalige gemeente) en Coen bij de Gereformeerde Kerk - Vrijgemaakt. Ze oriënteren zich nog op hun gezamenlijke kerkelijke toekomst. Coen is werkzaam als financiële man bij KPN - Telfort op Sloterdijk. Hannah werkt sinds kort als kinderpsycholoog/ speltherapeut in Den Haag, na de afgelopen vijf jaar bij het Leger des Heils in Amsterdam - Noord gewerkt te hebben. Ze gaan voorlopig wonen in Coens huis in de Amsterdamse wijk de Baarsjes.

We hopen op een mooie en gezegende dag. Wilt u de

kerkdienst bijwonen (of het feest - vanaf 21.00 in Amstelhaven), dan bent u van harte welkom!

Bij de diensten in juli en augustus

- (woensdag) **1 juli** om 19.30: Gebed voor kerk en wijk
- (vrijdag) **3 juli** om 19.30: **Trouwdienst** Hannah Thijs en Coen Vermeer in De Bron
- **5 juli** hoop ik de dienst te leiden. Na afloop is er een gesprek met Jeroen Hagendijk (Predikant in Opleiding) over een ethisch onderwerp waarvoor u zich nog bij mij kunt opgeven. Zie ook het kerkblad van juni.
- (donderdag) **9 juli** om 15.00 is er een dienst in **De Open Hof** waarin ik hoop voor te gaan.
- **12 juli en 19 juli** ben ik de voorganger, waarvan op 19 juli met Sing-in groep.
- **26 juli** staat **Mw. B.(Bettie) Wood** op het rooster. Zij is predikant in opleiding.
- in de diensten van **2 en 9 augustus** hoop ik zelf voor te gaan. Op 9 augustus ook Sing-in

Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer

Kerkelijk bureau

Hugo de Vrieslaan 2
665 55 32 (kantooruren,
m.u.v. woensdag)
020-7717711/ 06-10451247
(spoedzaken)

Meer-Zicht is het maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer. Het is een platform voor berichten, meningen en achtergronden.

Meer-Zicht wordt verzonden aan gemeenteleden en verschijnt steeds op de eerste vrijdag van de maand.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te wijzigen, in te korten of in het geheel niet te plaatsen.

Adres

P/a De Bron
Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED Amsterdam

Gironummers

Protestantse Gemeente
Amsterdam-Watergraafsmeer
IBAN NL78INGB00004612 09
Diaconie Protestantse Gemeente
Amsterdam-Watergraafsmeer
IBAN NL10INGB0004622084
Kerkblad Meer-Zicht
IBAN NL21INGB0004773400

redactie

Linda Schol
lcschol@hotmail.com
Henk den Hoedt
Mechelensingel 7
henkdenhoedt@gmail.com

E-mailkerkdebron@live.nl

Internet

www.kerkdebron.org

Predikant

Ds. D.J. Thijs
djjthijs@gmail.com
Telefoon
2218601 van 09.00-10.00 u
(m.u.v. vrijdag)

**Kopij nummer 9
14 augustus 2015**

Meer-Zicht digitaal

*Meer-Zicht wordt in digitale vorm gepubliceerd op
www.kerkdebron.org*

**Abonnementenadministratie
Zie: kerkelijk bureau**

- Groep. Op 2 augustus is er tevens een dienst in De Open Hof om 10.30, te leiden door mw. Conny Zunneberg.
- (woensdag) **5 augustus** om 12.30 heb ik dienst in de **Alledag Kerk** (Middagpauzedienst) in de Begijnhofkerk op het Spui.
- 16 augustus is Ds. M. (Margrietha) Reinders gastpredikant en op 23 augustus pastor J.L. vd Wolf
- Dit geeft mij tevens de gelegenheid onze waardering te uiten voor het werk van scriba

Aart Noordzij die zich o.a. bezig houdt met het uitnodigen van gastpredikanten.
- **30 augustus** hoop ik zelf weer voor te gaan.

Goede diensten gewenst en mooie vakantieperiode!

met hartelijke groet, ook van Tonny,

Dirk-Jan Thijs

Overdenking

'Iemand die je aanraakt'

Ik weet niet of je je wel eens buitengesloten gevoeld hebt?! Net of je er niet bij mag horen. Waar mensen langere tijd bij elkaar zijn - oud of jong - treedt vaak groepsvorming op. Iets typisch menselijks. Zo'n groep bestaat uit één of meerdere leiders, enkele populaire of dominante figuren, en de rest is volger. Soms worden ook mensen, om welke reden dan ook, nadrukkelijk buiten de groep gehouden, buitengesloten. Groepsvorming zie je overal. Op scholen en misschien stiekem ook wel eens in de kerk. Maar het wordt pas erg als je het gevoel hebt erbuiten te staan. Als je buitengesloten bent. Een ellendig en eenzaam gevoel is dat.

De man waarover het vandaag in de Bijbel gaat wist daar wel over mee te praten. Hij leed aan een *besmettelijke* ziekte. Een aantal maanden geleden zag je nog die beelden op TV. Van *ebola*, een ziekte die razendsnel om zich heen greep in West-Afrika. Ook dokters en verpleegkundigen werden daarvan soms het slachtoffer. Tot ze in een soort ruimtepak zelf beter beschermd waren. Deze man hier had een soort lepra, iets dat lijkt op melaatsheid. Het is een vreselijke ziekte. Je hele lichaam raakt er door beschadigd. Dat komt doordat je afweersysteem is verzwakt. Daardoor voel je soms geen pijn. Je kan rustig verwondingen oplopen zonder dat je er iets van merkt. De waarschuwingfunctie van pijn is uitgeschakeld. Je kan je dus rustig branden zonder dat je er iets van merkt. Deze mensen hadden trouwens niet alleen te maken met een ellendige ziekte, die hun lichaam aantastte. Ze waren ook nog eens een keer *sociaal buitengesloten*. Want de ziekte was heel erg besmettelijk! Ze mochten daarom niet bij andere mensen wonen. Zelfs niet in de buurt! Vaak verbleven ze in een soort leprakolonies buiten de stad. Lepra was wel zo ongeveer wel het ergste dat je kon overkomen!

Nu gebeurt er hier iets uitzonderlijks, want er komt zo'n lepralijder zomaar naar Jezus toe. *Hoe kan dit? Hoe kan hij zomaar tussen de mensen verschijnen? Waarom heeft niemand hem tegengehouden? En wat doet Jezus? Wat zou jij doen als iemand met ebola op*

nav Marcus 1:40-45

(tekst van preek gehouden tijdens de Schooldienst in De Bron op 15 feb. 2015; Ds. D.J. Thijs)

je af kwam? Wegrennen, neem ik aan. Dat doet Jezus niet. Hij is als die dokters en verpleegkundigen in Afrika die niet voor zichzelf kiezen. Hij ziet en hoort deze wanhopige man, die Hem op zijn knieën om hulp smeekt. *Wat zegt hij precies?* 'Als U wilt kunt U mij rein maken!' De man twijfelt er kennelijk niet aan dat Jezus het kan (Hij had tenslotte al meer mensen genezen); hij is er alleen niet zeker van of Hij het ook wil. Je denkt misschien wel eens - net als die man - 'God kan alle dingen, Hij is almachtig. Maar Hij wil zeker niet alles'. Je hebt misschien wel eens ergens voor gebeden, maar het gebeurde niet. *Zou God het niet gekund hebben, of niet gewild?* Dáár zit deze man mee: 'Jezus, de Zoon van God, kan het, maar wil Hij het ook?' *Waarom gebruikt hij trouwens dat woord 'rein maken'?* *Waarom zegt hij niet gewoon 'genezen'?* Dat heeft er mee te maken dat melaatsen als 'onrein' werden gezien. Volgens de wet waren ze onrein. Ze mochten daarom ook niet in de Tempel komen. Ook in godsdienstig opzicht waren ze buitengesloten.

Jezus krijgt medelijden met deze man. Hij lijdt met hem mee. Deze ziekte, deze eenzaamheid; het doet Jezus pijn. En daar blijft het niet bij. Jezus blijft niet passief staan toekijken. Hij steekt zijn hand uit - is dat nou verstandig, zo'n besmettelijk iemand! - en Hij raakt hem aan! Hij neemt alle risico's van de wereld. Ik denk dat de mensen om Hem heen teruggedeinsd zullen zijn. *Maar die man, hoe zal dat voor hem geweest zijn? Hoe lang geleden zal het zijn dat iemand hem heeft aangeraakt? Alleen dat al, wat zou dat voor deze man hebben betekend?*

Met deze aanraking laat Jezus zien dat Hij het kan. Een uitgestrekte hand en een aanraking. Die zijn net zo betekenisvol als de woorden die erop volgen. Woorden die bevestigen wat Hij al gedaan heeft. Hij kan het en Hij wil het. En het gebeurt! Onmiddellijk is

de huid van die arme man weer heel en is hij van zijn ziekte genezen.

Jezus stuurt hem naar de *priester*, zodat deze kan bevestigen dat genezing heeft plaatsgevonden. Hij moet ook een offer brengen en dan zal hij weer helemaal als reine door het leven kunnen gaan. Hij mag weer helemaal meedoen. Hij hoort er weer bij. Hij mag de Tempel weer in. Geweldig! Maar hij krijgt wel een vriendelijk doch dringend verzoek mee: 'Zeg het tegen niemand!' Zeg tegen niemand dat je genezen bent! Daar kan die man zich natuurlijk nooit aan houden! Hij schreeuwt het van die daken. Iedereen die het maar wil horen krijgt de uitgebreide versie.

Waarom mag hij het nou aan niemand vertellen? Nou dat blijkt wel uit het vervolg (als blijkt dat die man zich

niet aan het verzoek heeft gehouden): Jezus kan zich nergens meer in de stad vertonen!

Want Hij wordt voortdurend onder de voet gelopen. Hij moet daarom op eenzame plaatsen buiten de stad verblijven. Hij neemt de plaats van deze melaatse in. De man hoort er weer bij. Jezus is noodgedwongen buitengesloten.

Wat is de boodschap voor ons? Misschien ben je als die man: ziek of buitengesloten of allebei. Of heb je nog weer een ander probleem. Als je geloofd dat Jezus er iets aan kan doen, aarzel dan niet. Ga naar Hem toe. Overwin de obstakels die daarvoor in de weg staan. Ga naar Hem toe, richt je tot Hem. Zeg een gebed. En ontdek dat je wordt aangeraakt. En dat vanaf dat moment niets meer hetzelfde is. Een belofte van God die het waard is uit te proberen.

Mensen

Lief en Leed

In Memoriam Neeltje Bloem-Vis

Oftewel, tante Nel Bloem, moeder van Petra, schoonmoeder van Willem.

Jaren lang waren zij, haar man Cor en Petra, vaste kerkgangers van de Emmakerk en later De Bron. Mevrouw Bloem genoot van alle bijzondere en zondagse kerkdiensten .

Na het overlijden van haar man Cor in 1999 en verhuizing van Petra en Willem naar Leusden in 2007 vertrok mevrouw Bloem in datzelfde jaar naar een aanleunwoning in Veenendaal. Dichter in de buurt van Leusden en dicht in de buurt van haar jongste broer die ook in Veenendaal woont.

Ook na haar vertrek uit de Watergraafsmeer heeft zij het wel en wee van de gemeente in De Bron gevolgd. Regelmatig had ze had contact met een aantal leden van onze gemeente.

Half maart werd mevrouw Bloem getroffen door een hersenbloeding. In eerste instantie leken de gevolgen mee te vallen. In het UMC Utrecht slaagden artsen erin de bloeding te stoppen en er was hoop op herstel. Maar op Eerste Paasdag bleek dat zich complicaties

voorgedaan hadden die genezing niet meer mogelijk maakten.

In Hospice De Wingerd in Amerongen is zij in haar laatste dagen liefdevol verzorgd.

Op dinsdag 14 april, een dag na haar 85^{ste} verjaardag, is ze rustig ingeslapen.

Mevrouw Bloem leefde en is gestorven vanuit een groot geloof en vertrouwen in haar Schepper.

Op dinsdag 21 maart is zij na een uitvaartdienst in DeBron, bij haar man begraven op De Nieuwe Ooster Begraafplaats.

Op verzoek van mevrouw Bloem werd de dienst geleid door Hetty Peereboom.

Centraal in de dienst stonden de teksten Mattheus 11: 28 en Hebrëeën 13: 6.

Hetty Peereboom

Heilige Doop

Op 21 juni werd de heilige Doop bediend aan **Marsha Bos**. We heten haar hartelijk welkom in de gemeente en wensen haar Gods zegen.

Dirk-Jan Thijs

Autodienst

In het juni nummer hebben we een oproep gedaan om voor Nico Roos een nieuwe autorijder te vinden. We zijn dan ook heel blij dat mevrouw Vera Hammond zich aangemeld heeft zodat de andere rijders niet extra belast gaan worden.

Vera hartelijk dank dat je team 1 komt versterken. Namens alle autorijders!

Ans van Raalte-Deschan

Voorbede in de gemeente

Sinds enkele jaren bestaat in De Bron de mogelijkheid voor persoonlijke voorbede na de (zondags)dienst. Twee leden van het gebedsteam staan hiervoor klaar - meestal één keer per maand. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om voor jezelf of voor iemand die je na staat te laten bidden. Het gebedsteam geeft aan dat er veel gebeurt als er met mensen wordt gebeden en dat men er vaak veel aan heeft. Toch ervaren veel mensen ook een drempel om zelf te gaan. Misschien komt dat omdat - als je iets niet gewend bent - het vreemd voelt om er aan mee te gaan doen. En dan laat je het misschien te gauw voor wat het is. Als dat zo is, vraag je dan af of je hier niet een kans laat liggen.

Het gebedsteam heeft voorgesteld de vorm waarin de voorbede geschiedt van tijd tot tijd te variëren. Dit is in de kerkenraad besproken, die hiermee heeft ingestemd. Afsproken is dat af en toe de voorbeden, zoals uitgesproken door de predikant, korter dan gebruikelijk zullen zijn en dat meer tijd gegeven zal worden aan de periode van stil gebed.

Gedurende deze tijd van stilte en gebed kunnen mensen naar voren komen om een kaars aan te steken. Een kaars is een veelzeggend symbool: het symboliseert de liefde van God, licht en warmte. Na het aansteken van de kaars kun je teruglopen langs twee gebedsteams (die aan beide zijden van de kerkzaal staan) en een gebed vragen of een zegen. Het is niet de bedoeling dat deze periode van stilte en gebed heel lang zal duren, naar verwachting ongeveer 5 minuten.

Dit lijkt het gebedsteam en de kerkenraad een mooie afwisseling van de wijze waarop de voorbede meestal gestalte krijgt en zij hopen dat mensen ervan gebruik willen maken.

In de kerkenraad is ook gesproken over het voorbedenboek dat sinds enige tijd in gebruik is en op de lezenaar ligt bij de ingang van de kerk. Met enige regelmaat wordt gebruik gemaakt door gemeenteleden om hierin een voorbede te schrijven. Dit boek wordt door de ouderling van dienst aan de voorganger gegeven voor het dankgebed en de voorbeden plaatsvinden, zodat hij/zij de gebedsverzoeken in het gebed kan meenemen.

De kerkenraad moedigt de gemeente aan van het voorbedenboek gebruik te maken. Daarbij bestaat ook de mogelijkheid namen te noemen van mensen die geen onderdeel uitmaken van de gemeente. Dit kunnen (bijvoorbeeld) familieleden of vrienden zijn die kampen met ziekte of andere problemen. Wel is het van belang altijd even je eigen naam als afzender bij de voorbede te zetten, omdat anders een onnodig geheimzinnige of onpersoonlijke sfeer zou kunnen ontstaan.

'Een gemeente die leeft, bidt' en 'een gemeente die bidt, leeft'. In dit verband wijzen we ook op het gebed voor kerk en wijk dat meestal op de eerste woensdag van de maand plaatsvindt. We komen dan met een klein groepje in de kerk bijeen om een half uurtje gezamenlijk te bidden (en te danken!) voor de Watergraafsmeer en voor de gemeente, voor onze plaats in de wijk en de plaats van de wijk in de gemeente. We bidden daarbij ook voor speciale activiteiten en diensten, voor zieke mensen, voor de kerkenraad, het kinderwerk etc. Het is ons gebed dat mensen zich zullen aansluiten bij dit verrijkende moment van dankzegging en gebed.

Dirk-Jan Thijs

Verrassing

Wat een verrassing om zo'n mooi boeket bloemen te ontvangen na de kerkdienst op Palmzondag door Louis.
Op Pasen stond het nog zeer zonnig te wezen.

Hartelijk bedankt. Mijn herstel heeft enige tijd nodig.

Vriendelijke groet,

Stijneke Rebel

Allerlei

Agenda

Kerkenraad en moderamen vergadering gaan in september weer van start.

Postzegels

Beste mensen,
Voor de laatste keer voor de vakantie van "Meerzicht"

ben ik maar weer zo vrij u te herinneren dat de vakantiekaarten en zegels nog altijd welkom zijn voor de "Kerk in Actie" ik wens u allen een goede vakantietijd toe en ben nog steeds op 0651701842 te bereiken voor overleg,

Allen hartelijke groet van uw Louis Robert.



OPEN MAALTIJDEN

In ontmoetingsruimte De Bron

Ontmoet elkaar vanaf 17.00 uur met een drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd

juli en augustus zomerstop
16 september, 14 oktober, 11 november,
16 december

Iedereen is van harte welkom!

Maar geef je wel even van tevoren op bij
Ans 7717711 of ans.deschan@live.nl of Lida 6926777

De eigen bijdrage voor de maaltijd bedraagt 5 Euro

Team ED

Wij hebben een paar maanden geleden Esther van der Zee als gast mogen begroeten tijdens onze Open Maaltijd. Zij werkt bij Team ED in Stadsdeel Oost. Zij heeft zichzelf toen ook geïntroduceerd bij de aanwezigen. (Zie hun website: www.teamed.nl) Zij willen zich onder andere inzetten voor eenzame ouderen in Watergraafsmeer/Amsterdam Oost. Ons is gevraagd onderstaand stukje in Meer-Zicht te plaatsen.

Wij zijn Esther en Mary van de vliegende brigade in Amsterdam Oost. Wij werken voor de stichting Team Ed. Ed staat voor **ervaringsdeskundigheid**. Wij hebben ervaring met o.a. sociaal isolement en ggz problematiek. Graag willen wij de mensen helpen vanuit eigen ervaring. Wij komen langs voor gezelligheid thuis en huiskamergesprekken. Ook onderne-

men wij graag dingen met u. Bijvoorbeeld een museumbezoek, winkelen of uit eten gaan. Wij putten uit onze eigen ervaring waarmee we u van dienst kunnen zijn. Wij hebben een actieve houding en werken graag oplossingsgericht.

U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 0648969312 ten name van Esther van der Zee. Wij hebben iedere week spreekuur in de Meevaart van 14:00-16:00 uur.

Het adres van de Meevaart is: Balistraat 48a in de Indische buurt. Tot ziens! Met vriendelijke groet, Esther en Mary.'

U kunt haar altijd bellen voor informatie. Als u liever wil dat wij dit voor u doen dan kunt u ook contact opnemen met de Diaconie.

Ans van Raalte-Deschan

Kerk in Actie inzameling

Opbrengst inzamelingsactie Kerk in Actie bijna € 32.000,--

De opbrengst van de inzamelingsactie voor het zendingswerk van Kerk in Actie van o.a. postzegels, briefkaarten, oude mobieltjes, cartridges en 'oud geld' heeft in 2014 € 31.610,35.

Vrijwilligers sorteren de postzegels en kaarten met veel zorg en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via een aantal verkoopadressen in Nederland en verkopen ze via nationale en internationale

beurzen. De kaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats.

In onze gemeente zorgt Louis Robert dat de postzegels en kaarten bij Kerk in Actie komt. U ziet het heeft zin om uw postzegels en kaarten aan hem te geven.

Bericht komt uit Kerk in Actie nieuwsbrief mei 2015.

Ans van Raalte - Deschan

Diaconale Collectes juli / augustus 2015

Zondag 5 juli – Masifundisana - Durban-Z-Afrika

Matthias en Lizelle Thijs zijn over uit Zuid Afrika en komen zelf hun project in Durban toelichten.

Zondag 12 juli – Albert Schweitzerfonds

Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) zet het gedachtegoed van Albert Schweitzer voort.

Albert Schweitzer in het kort

- Werd geboren in 1875 in Duitsland, in de Elzas

wat bij Frankrijk gevoegd werd

- Vriend van Albert Einstein
- Groot fan van Bach
- Ging pas op zijn 30ste studeren voor arts
- Vertrekt in 1913 voor het eerst naar Lambarene in Gabon
- Krijgsgevangenen genomen in de Eerste Wereldoorlog
- Bouwde zijn levenswerk, het ziekenhuis in

Lambarene in Gabon, vanaf 1923, na terugkomst na de 1ste Wereldoorlog

- Financierde zijn werk met orgelconcerten en spreekbeurten over ethiek
- Eerbied voor het Leven – zijn levens motto
- Won de Nobelprijs voor Vrede in 1951
- Werd 90 jaar en stierf in 1965 in Gabon

Het NASF vindt dat ondersteuning van ontwikkelingslanden gericht moet zijn op het vergroten van zelfredzaamheid. Vanuit de visie van Albert Schweitzer gebaseerd 'Eerbied voor het leven', steunen men daarom kleinschalige, op zelfredzaamheid en langere termijn gerichte gezondheidszorg gerelateerde initiatieven met passende bijdragen. Men focust zich daarbij op het gebied ten zuiden van de Sahara. Met behulp van microgiften de gezondheid van zoveel mogelijk mensen in landen ten zuiden van de Sahara helpen verbeteren.

Zondag 19 juli - Project Oeganda - COBEHD – Community Based Efforts for Health and Development.

Wij ondersteunen het project van Grace Nakazibwe uit Oeganda al jaren. Truus Mentink sinds vele jaren contact met haar

De belangrijkste punten waar COBEHD zich mee bezig houdt:

- Immunisatie en groei ontwikkeling van kinderen onder de vijf jaar
- Capaciteitsopbouw van vrouwengroepen, leiders van de gemeenschap, leerkrachten en leden van de gemeenschap
- Ondersteunende begeleiding aan vrouwen groepen
- Bevordering van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen
- Spaar- en kredietfaciliteiten voor projecten van vrouwengroepen
- Gezondheidsprogramma's op scholen
- Ontmoetingen van vrouwengroepen bevorderen
- Behandeling van goedaardige ziekten

Zondag 26 juli – Stichting O.O.G. Christelijke organisatie voor slechtienden.

Vandaag gaat ds. D.s. Bettie Woord voor in de dienst. Zij is verbonden aan stichting O.O.G.

De O.O.G. is een gemeenschap ofwel een ondergroepering binnen de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtienden. De Open Oecumenische Gemeenschap is voor mensen met een visuele beperking van heel Nederland die een gelovige en/of spirituele levensbeschouwing hebben. De visie van de Open Oecumenische Gemeenschap is gebaseerd op de Bijbelse grondslag en houdt hier met haar activiteiten rekening mee.

De activiteiten van de gemeenschap staan altijd open voor iedere visueel beperkte uit heel Nederland. Meer is te lezen over O.O.G. op hun website: [Http://](http://)

www.nvbs.nl/index.php/id_pagina/40985/open_oecumenische_gemeenschap.html

Zondag 2 augustus - Collecte voor overhead Voedselbank

Vandaag collecteren we voor de overhead kosten die de Voedselbank maakt om het mogelijk te maken de Voedselbank draaiende te houden. Denkt u dan aan kantoor en opslagruimtes. De kosten van auto's en benzine die nodig zijn om de voedselpakketten op de juiste plaats te krijgen.

Zondag 9 augustus - Eigen Jeugdwerk – De Bron

We zijn blij met onze jeugdwerker Minke Velthuis.

Vandaag ondersteunen wij haar werk zodat zij voor de jeugd iets extra's kan doen.

Zondag 16 augustus - COLLECTE KERK IN ACTIE (ZENDING)

Beroepsonderwijs voor weduwen in Nigeria

In Nigeria staan weduwen er vaak alleen voor. De eigendommen van het gezin behoren na het overlijden van de man toe aan de familie van de overledene. De vrouw blijft vaak zonder bezit achter.

De vrouwenvereniging van de Kerk in Nigeria helpt deze vrouwen. Door vakonderwijs aan te bieden: korte opleidingen op maat. Wie geletterd is kan leren voor secretaresse, wie ongeletterd is leert handwerk.

Vooraf met de breimachine valt veel geld te verdienen. Maar naaisters zijn er ook.

Na de opleiding ontvangen deze vrouwen een microkrediet om zelfstandig van start te kunnen gaan.

Zondag 23 augustus - Burennetwerk, Diaconie Amsterdam

In alle buurten van Amsterdam worden mensen die een goede buur willen zijn gekoppeld worden aan mensen in hun eigen omgeving die wat extra hulp kunnen gebruiken. Het project wordt ondersteund door de Diaconie van de protestantse kerk Amsterdam. Op www.burennetwerkamsterdam kunt u lezen hoe u hulp kunt krijgen of hulp kunt verlenen in uw buurt.

Zondag 30 augustus - Kika - Kinderen Kankervrij

Vandaag collecteren wij voor KiKa - Kinderen Kankervrij. KiKa heeft als doel om de genezingskans in 2025 naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar wetenschappelijk onderzoek nodig. Dankzij informatie uit afgerond onderzoek, zijn de specialisten ervan overtuigd dat we nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen ontwikkelen om kinderkanker vaker te genezen en 'vriendelijker' te behandelen. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk om vernieuwend onderzoek in gang te zetten, specifiek gericht op kinderkanker.

Ans van Raalte - Deschan

Nieuwsbrief

Lieve mensen,

Er zijn inmiddels twee maanden voorbij en jullie hebben mij amper gezien. Ik was de hele maand mei weg, zoals ik in mijn vorige nieuwsbrief al schreef. Ik ben met een vriendin rondgereisd door de landen Griekenland, Spanje en Gran Canaria. Samen hebben we een geweldige tijd gehad!

Ik kon in deze tijd ontspannen en even mijn taken opzij leggen. Zo begon in de maand maart mijn werk hier in Amsterdam, maar startte ook het kamertrainingscentrum in Woerden, waar ik woon.

Op beide plekken moest ik mijn plekje zoeken en zoeken naar een manier hoe ik die twee combineer. Nu, na mijn vakantie, heb ik weer goede moed en energie om mijn taken weer op te pakken!

We hebben allereerst goed nieuws! Op 27 april hielden we een rommelmarkt bij de kerk en was de kerk open voor koffie, thee, toilet en bezichtiging. Alle vrijwilligers bedankt voor het succes van deze dag! We hebben als kerk samen 500 euro kunnen overmaken naar stichting KIKA. Met dit geld kunnen zij onderzoek doen naar kinderkanker. Geweldig!

Afgelopen week had ik een gesprek met Margrietha Reinders. Zij heeft mij op weg geholpen hoe ik nu, na twee maanden, het beste verder kan. Met haar adviezen en eigen ideeën en behoeftes ben ik erop uit gekomen dat ik samenwerking zoek. Daarom ga ik de komende twee weken jullie als gemeente aanspreken om met mij mee te denken en mee te werken met activiteiten. Als u zelf een idee heeft of een kwaliteit van uzelf wil inzetten, schroom dan niet om mij aan te spreken op zondag of mij te bellen/mailen. Dat vind ik erg leuk!

Ook wordt de website de komende tijd bijgewerkt met een leuke kinderpagina, die er nu al deels is met dank aan Dick Spijker!

Graag uw gebed voor contact in de wijk en met de scholen, waar we de komende drie maanden naar toe willen werken via uw contacten.

Hartelijke groet,

Minke Velthuis
06 28512567
minkevelthuis@hotmail.com

Dagelijks Woord

In Zijn liefde jou bewaren,
in de dood je leven sparen.

Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg. Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen, dan werd hij smadelijk veracht. -- Hooglied 8:6-7. <http://www.dawo.nl/4064>

Hoe mooi dit is
Als jou een schat is gegeven
Ik denk: probeer altijd aan het goede te denken en te doen.
Het zal je leven ten goede komen. Gebeurt het niet? Wat het ook is, niks kan gedoofd worden. Geef het een vorm en een plek. Dan leef je je leven ten volle.

Linda Schol

Om te delen:

Deze onderstaande vraag werd gesteld op een bord in de fietsen stalling van het Amstelstation.

Waar wordt u gelukkig van? (zie op de foto)

Je hebt een keuze van 13 onderwerpen.

GOD, 2. Moeder, 3. Vakantie. 4. vrienden. 5. Familie. 6. Kinderen. 7. Vrouw.
8. Gezondheid 9. man. 10. 11, lekker eten. 12. Creativiteit. 13 muziek.

Deze vraag kan je toch niet stellen, dat je een keuze hoort te maken?

Juist op 1 staat GOD en als je die al in je hart hebt dan heb je de rest er ook bij en dan word je van alles gelukkig op je eigen manier zonder keuzes en dat is juist zo mooi en de nummer 1: de liefde van GOD!



Linda Schol

Overdenkingen voor de zomer

Zoals u weet maakt ik onderdeel uit van het gebedsteam. De kracht van bidden valt niet te overschatten: "Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt" (Jakobus 5:16)
Op <http://www.biddeniseenweg.nl/toerusting/de-praktijk-van-het-bidden/128-gebedsdiscipline> vond ik deze overdenking:

Bidden

Bidden is een kwetsbaar plantje; dat plantje groeit het beste op de bodem van het verlangen, als er een verlangen is naar God, een honger en dorst naar God. Het is God zelf die deze honger en dorst in ons legt. Waar honger en dorst naar God is, daar groeit ook een verlangen om te bidden, om in Gods nabijheid te zijn.

Op de bodem van dit verlangen groeit er liefde tot God, en daarmee ook het verlangen om te bidden. Niet omdat dat moet, maar omdat je het wilt. Dat is de genade van God in ons leven. Deze genade zorgt ervoor dat we niet zozeer 'moeten', maar dat we 'willen'; dat we gaan zoeken naar de stille omgang met de Allerhoogste; dat we deze intimiteit gaan zoeken, net als een vriend die bij zijn vriendin wil zijn. *"De HERE sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met een vriend."* (Ex. 33:11). In de omgang met de Allerhoogste gaat het primair om ontmoeten. Daarbij ben je in zekere zin het 'moeten' voorbij. Ontmoeten!

Wie eenmaal besmet is met dit verlangen, die is bijna per definitie ontevreden over zijn gebedsleven en wil daarin altijd verder komen. Dus: als ook u last hebt van dat gevoel 'ik bid te weinig, te oppervlakkig etc.', dan wil ik u bij deze hartelijk gelukwensen. Het is een heilige ontevredenheid. God voedt zijn kinderen met honger, honger naar de omgang met de Allerhoogste! "God, mijn hart is onrustig, totdat het rust vindt in U." (Augustinus)

Ik zou ervoor willen pleiten dat iedere christen zijn of haar eigen vaste gebedstijden zoekt, alleen of samen met anderen. Voor ochtendmensen ligt dat anders dan voor avondmensen. Toch, wie het zich kan permitteren om 's morgens te zitten aan de voeten van de Heer is een gezegend mens. Dat zeg ik vooral Dietrich Bonhoeffer na, met een beroep op Psalm 5:4, 57:8-9, 63:2, 88:14, 119:147: "De Heilige Schrift zegt het ook, dat de eerste gedachte en het eerste woord van elke nieuwe dag aan God behoren". En even later: "Het begin van de dag moet voor de christen niet reeds volledig in beslag worden genomen door de zorgen voor het dagelijks werk. Boven de nieuwe dag staat de Heer, die hem gemaakt heeft." Ook zegt Bonhoeffer, dat het gebed in de vroegte over de dag beslist: "Verspilde tijd, waarover wij ons schamen; aanvechtingen, waarvoor wij bezwijken; zwakte en moedeloosheid in het werk; ordeloosheid en tuchte-

loosheid in onze gedachten en in de omgang met andere mensen, vinden hun oorzaak zeer dikwijls in de verwaarlozing van het ochtendgebed"

Vanuit het gebed krijgt de dag zijn juiste ordening, worden de aanvechtingen van de werkdag overwonnen en worden beslissingen die het werk vraagt eenvoudiger. Gebed is ook een vorm van werkvoorbereiding. Tanken doe je voordat je de auto instapt en aan een grote rit begint!

Gebedstijden kunnen worden ingebouwd in het levensritme, net als tandenpoetsen, krant lezen of journaal kijken. Wie bidden beperkt tot spontane opwellingen, bidt in de praktijk niet veel en op een gegeven moment wellicht helemaal niet meer. Een christen die niet bidt is als een computer zonder software, of als een auto zonder benzine. Dit alles is ook een terrein waar zich een geestelijke strijd afspeelt. Luther zei dat zo: "Als jij knielt, dan komt de duivel naast je zitten."

Soms weten wij niet wat wij moeten bidden. Dan pleit de Geest voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Daarom het volgende verhaal: een jood kwam voor de grote feestdagen naar de stad. Hij kon niet bidden. Het enige wat hij had geleerd was het alfabet. Verder niets. Toen de gemeente begon te bidden ging hij naar de Heilige Ark en sprak tot de Eeuwige: "Ik kan niet lezen, ik ben analfabeet. Tijd om te leren en te studeren heb ik niet, want ik ben dag en nacht bezig droog brood te verdienen voor mijn arme familie. Maar U weet toch wat ik nodig heb. Ik zal nu de letters van het alfabet voor U opzeggen en ik verzoek U van deze letters de goede zinnen te vormen." Toen klonk er een stem uit de hemel: "Je wens zal worden vervuld. God wil niet het gebed. God wil het hart."

Citaten van Dietrich Bonhoeffer

- Een onvervuld verlangen hoeft geen vervuld leven in de weg te staan.
- Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen.
- Dat ellende en gevaar ons alleen maar dichter bij God brengen, is zeker.
- Wie een mens veracht zal nooit iets met hem kunnen beginnen.
- Geloof krijgen we van God slechts zo veel als we voor vandaag nodig hebben.
- Alleen de liefde behoedt ons voor vergeten.
- In het gebed is God ons nabij.
- De kracht van een mens is het gebed.

http://www.citaten.net/zoeken/citaten_van-dietrich_bonhoeffer.html

Henk den Hoedt

Zaterdag 12 september dagtrip met de Diaconie

De Diaconie heeft in de afgelopen vergadering besloten met elkaar een gezellig uitje te organiseren op zaterdag 12 september a.s. Het is nog te vroeg om te weten waar we naartoe gaan. Wat we wel graag willen weten is of er voldoende animo is. Het laatste jaar zijn ons weer trouwe deelnemers ontvallen zodat het aantal mensen steeds kleiner wordt.

Toch willen we proberen een gezellige dag voor u te organiseren.

Wie kunnen ermee; alle gemeenteleden, jong en oud, die dit leuk vinden en eventueel een kennis, vriend, vriendin of familielid. Een voorwaarde is dat u moet kunnen lopen, mag natuurlijk achter de rollator maar we hebben geen verpleging mee, dus u moet zich zelf kunnen verzorgen.

De kosten van de dagtrip bedraagt € 30,00 hetzelfde bedrag als in 2014.

Het is voor ons van belang te weten of er genoeg belangstelling is, uiteindelijk gaan we voor een volle bus.

Daarom vragen wij u onderstaand inschrijfformulier in de brievenbus te gooien van De Bron, of af te geven, t.a.v. de Diaconie.

Alleen bij voldoende deelname kunnen we een dagtrip boeken.

We hopen dat u het een goed plan vindt.

Inschrijfformulier:

Ja ik wil graag mee met de dagtrip.

Naam:

Adres:

Tel.nr.:

Wie kunnen we bereiken bij calamiteiten:

Naam:

Tel.nr.

Diensten

Zondag 5 juli
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Masifundisana - Durban-Z-Afrika

Donderdag 9 juli
De Open Hof, 15.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Albert Schweitzerfonds

Zondag 12 juli
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Albert Schweitzerfonds

Zondag 19 juli
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Project Oeganda - COBEHD

Zondag 26 juli
De Bron, 10.00
Voorganger: Kand. B. (Bettie) Wood
Collecte: Stichting O.O.G. Christelijke organisatie voor slechtzienden

Zondag 2 augustus
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Voedselbank

Zondag 2 augustus
De Open Hof, 10.30
Voorganger: Conny Zunneberg

Zondag 9 augustus
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Eigen Jeugdwerk – De Bron

Zondag 16 augustus
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.M.(Margrietha) Reinders
Collecte: Kerk in Actie- Nigeria

Zondag 23 augustus
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.J.L. van der Wolf
Collecte: Burennetwerk, Diaconie Amsterdam

Zondag 30 augustus
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Kika - Kinderen Kankervrij

Zondag 6 september
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs

Zondag 13 september
Viering Heilig Avondmaal
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs

Verantwoording giften

Ontvangen via:

- Mw.N.Bakker van NN € 30 voor het bloemen-
fonds

Verantwoording van de collectes mei 2015

3 mei	PKN- Missionair Werk en kerkgroei	€ 134,90
10 mei	Hospice Kuria Amsterdam	€ 126,50
17 mei	St.Vrienden Kinderhospice Het Lindenhofje	€ 202,82
24 mei	KIA - Pinkstercollecte	€ 137,95
31 mei	Deze collecte wordt in september verantwoord ivm devakantie	