

16 juni 2018: een zaterdagmiddag met Huub Oosterhuis
– over alles wat je hem had willen vragen...

Het is de pastoraatsgroep gelukt om een Middag met Huub Oosterhuis in de Hofkerk van de Martelaren van Gorcum, Linnaeushof 94, Amsterdam af te spreken!

Het belooft een gevarieerde middag te worden, waarop hij voor en met ons zal spreken. De LWM zingt liederen van hem. Dit loopt uit op een korte vesper. Welkom!

Programma:

14:30 inloop in de Koffiebeuk van de Hofkerk

15:00 Huub Oosterhuis

15:45 thee/koffie-pauze

16:15 gesprek en zang LWM

17:00 vesper

17:30 afsluiting

Aanmelding via m.grondman7@upcmail.nl

Als geen ander heeft Huub Oosterhuis (*1933) de veranderingen binnen het geloof de afgelopen 50 jaar ervaren, verwoord en mede bepaald.

Zijn theologische, liturgische en poëtische werk omvat diverse genres.

Het is vol van compassie en maatschappelijk engagement. Hij sprak bij de uitvaart van Prins Claus (2002) en is met de SP verbonden. Cultuur, politiek en geloof zijn voor hem één geheel. Kernwoorden van cultureel centrum De Nieuwe Liefde, in 2011 door hem en v.m. Koningin Beatrix geopend, zijn: bezinning, debat, dialoog, ethiek, filosofie, poëzie, en verbinding.

Uit zijn teksten van gedichten en psalmen tot preken en verhalen, maakte de jonge filosoof Elte Rauch recent een verrassende selectie: *'Een weg van dagen – Bijbel, bezinning poëzie'* (Van Gennep, december 2017).

De uitgever schrijft: "Of het nu gaat om het verschil tussen liefde en vriendschap, over de betekenis van mystiek of van openbaringen, over het Koninkrijk van God of over God-Ik-Zal, over de poëzie van Neruda, Vroman of Lucebert, over het belang van de taal en de joodse traditie – u vindt een prachtige leidraad bij het zoeken naar een eigen weg van dagen!"

In deze geest zal de Zaterdagmiddag met Huub Oosterhuis plaats vinden.

de Pastoraatsgroep van de Hofkerk



www.hofkerk.amsterdam