

De Bron

Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer

Zondag 10 februari 2019, 10.00h

Voorganger: Marja van Galen, pastor

Thema: **Geroepen?!**

VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen: ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 287: 1 en 2 - **Rond het licht dat leven doet**

Bemoediging en groet

Vervolg aanvangslied: 287: 5 - **Rond het licht dat leven doet**

Regels voor het leven: 1 Petrus 3

Als antwoord zingen wij: Lied : 1008 : 2 - **Hoor de bittere gebeden**

Gebed om vergeving en ontferming

Lofprijzing

Glorialied: Lied 304 - **Zing van de Vader die in den beginne**

ROND HET WOORD

Kinderen gaan naar De Ark en Guppies en krijgen het licht van de Paaskaars mee

1e lezing: Jeremia 1 : 4 - 10 - **De roeping van Jeremia**

⁴ De HEER richtte zich tot mij: ⁵ 'Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een voor alle volken gemaakt.' ⁶ Ik riep: 'Nee, HEER, mijn Gek kan het woord niet voeren, ik ben te jong.' ⁷ Maar de HEER antwoordde: 'Zeg niet: "Ik ben te jong." Richt je tot ied wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag.

⁸ Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan redden – spreekt de HEER.' ⁹ En de HEER strekte zijn ha raakte mijn mond aan en zei tegen mij: 'Hiermee leg ik u woorden in jouw mond. ¹⁰ Nu, op deze dag, geef ik je g alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te ver om ze te vernietigen en af te breken, op te bouwen en t planten.'

2e lezing: 1 Korinthe 12 : 4 t/m 17 - **Over de verscheid van de gaven**

⁴ Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; ⁵ er z verschillende dienende taken, maar er is één Heer; ⁶ er i verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. ⁷ In i is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gen Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van v geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het ove van kennis; ⁹ de een ontvangt van de Geest een groot g ander de gave om te genezen. ¹⁰ En weer anderen de ki wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onders

Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. ¹⁴ Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. ¹⁵ Als de voet zou zeggen: 'Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,' hoort hij er dan werkelijk niet bij? ¹⁶ En als het oor zou zeggen: 'Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,' hoort het er dan werkelijk niet bij? ¹⁷ Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken?

Lied: 970 : 1, 2 en 3 - **Vlammen zijn er vele**

Evangelielezing: Lucas 5: 1-11

¹ Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, ² zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. ³ Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. ⁴ Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: 'Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.' ⁵ Simon antwoordde: 'Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.' ⁶ En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. ⁷ Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. ⁸ Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: 'Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.' ⁹ Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; ¹⁰ zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: 'Wees niet bang, voortaan

zul je mensen vangen.' ¹¹ En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.

Wij zingen: Lied 970: 4 en 5 - **Velen mogen dienen**

Uitleg en verkondiging

Als antwoord zingen wij: Lied 531 - **Jezus die langs het water liep**

RONDON BIDDEN EN GEVEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed - Onze Vader

Collecte

1e collecte: kerk en diaconie

2e collecte: catechese en educatie (zie zondagsbrief)

Slotlied: **Wij geloven in het leven**

uit de bundel Zangen van zoeken en zien (melodie: Lied 103c)

(1) Wij geloven in het leven
Uit de duisternis ontwaakt.
Wij geloven in de adem
Die ons wakker heeft gemaakt.
Ja, wij durven te geloven
In het licht dat mensen raakt.

(2) Wij geloven in de woorden
Ons door Jezus voorgedaan.
Wij geloven in zijn voorbeeld
Dat nog mensen op doet staan!
Ja, wij durven te geloven
In het licht, ons voorgedaan.

(3) Wij geloven in de liefde
Die verdeeldheid overwint.
Wij geloven in de hemel
Die op aarde dan begint.
Ja, wij durven te geloven
In het Licht dag ons verbindt.

(4) Wij geloven in een toekomst
Die op aarde vrede sticht.
Wij geloven in de zoektocht
Naar dat stralend vergezicht.
Ja, wij durven te geloven
In het niet te doven Licht!

Heenzending en zegenbede

