

Meer-Zicht

**Maandblad van de
Protestantse Gemeente
Amsterdam - Watergraafsmeer**

23e jaargang

Mensen op Weg

*God van het licht,
We bidden voor een wereld vol beschadigde mensen,
ontworteld, gewond door geweld, gevlucht en
verdreven, zonder toekomst.
Wijs ons samen de weg
en verlos ons van het Kwaad in ons hart en in onze wereld*

*God die mensen in het oog houdt,
wij bidden voor wie eenzaam is
en geen plek heeft om feest te vieren,
voor wie verdrietig is en bang
of geraakt door de dood.
Wees bij hen en droog alle tranen.
Wilt u hen omarmen als mensen hen laten vallen.*

*God van het begin,
laat ons dromen van toekomst en leven,
van uw rijk dat baan breekt, de wereld omgekeerd.
Maak ons vreedstichters en liedjeszangers,
kunstenaar en grappenmakers,
mensen op weg naar een hemel op aarde.*

Uit: medemens 5, Kerk in Actie



Afzender:
Protestantse Gemeente
Amsterdam - Watergraafsmeer
Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED Amsterdam

Gemeente van onze Heer Jezus Christus

Eens in de maand komen de 'Jonge Bronners' samen in de kerk, om samen te eten en met elkaar een thema te overdenken. 'Jonge Bronners', noemen we ze – de groep varieert in leeftijd van 16 tot 26. Een mooie groep scholieren, studenten, werkenden, die al jaren samen optrekken. Sinds het vertrek van Dirk-Jan en Tonnie organiseren Paola Castrunova, Harda van Wageningen en ondergetekende de bijeenkomsten. Uit ervaring kan ik dus inmiddels zeggen dat het mooie bijeenkomsten zijn op het vlak van persoonlijke en geestelijke uitwisseling. De bijeenkomsten beginnen standaard met een maaltijd, terwijl daarna een thema besproken wordt. In de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen hebben we de afgelopen keer verschillende stellingen besproken: van 'ik word verdrietig van Goede Vrijdag en blij van Pasen,' tot aan 'het is voor mij belangrijk dat in Jezus God zelf aan het kruis hing'. De stellingen gaven aanleiding tot open gesprekken over de hoogte en dieptepunten van het leven, over de hoop die er is door de opstanding van Jezus, en over gelovige te zijn in een seculiere tijd. De volgende keer gaan we het hebben over de toekomst van De Bron. Ik ben benieuwd wat de 'Jonge Bronners' verwachten van de toekomst van de ge-

meente!

In deze Meerzicht wordt ook de brief die de kerkenraad onlangs naar de leden heeft gestuurd afgedrukt. In de brief reflecteert de kerkenraad op het advies dat Tim Vreugdenhil, Reinoud Beimers en Roos Nottermans gaven met betrekking tot de toekomst van de gemeente. De brief is besproken op zondag 14 april, en met instemming van de aanwezigen gaan we de weg op die in deze brief wordt geschetst: we beginnen met het opstellen van twee predikants-profielen en het samenstellen van een beroepingscommissie. We hopen dan in het najaar al de nieuwe predikanten te kunnen verwelkomen! Mocht u nog vragen hebben of hierop willen reageren, laat het dan een van de kerkenraadsleden weten, of neem contact op met ondergetekende.

Met dank aan de scriba, Aart Noordzij, is bijna het hele preek-rooster tot aan de komende zomer gevuld. U vindt de informatie voor de komende periode elders in Meerzicht. Tot de zomer kunnen we verschillende voorgangers verwelkomen in de zondagse diensten. Elke keer ben ik zelf weer benieuwd naar deze voor-

Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer

Adres

P/a De Bron
Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED Amsterdam
E-mail kerkdebron@live.nl

Internet

www.kerkdebron.org

Predikant

Vacant

Pastoraat

Contact opnemen met Harda van Wageningen: 06-20176773
hardavanwageningen@gmail.com

Diensten en dagelijkse gang van zaken

Contact opnemen met Hans Teerds: 06-13461961,
hansteerds@gmail.com

Kerkenraad

Contact opnemen met de scriba,
Aart Noordzij: kerkdebron@live.nl

Kerkelijk bureau

Hugo de Vrieslaan 2
665 55 32 (kantooruren, m.u.v.
woensdag)
020-7717711/ 06-10451247
(spoedzaken)

Gironummers

Protestantse Gemeente
Amsterdam-Watergraafsmeer
IBAN NL78INGB00004612 09
Diaconie Protestantse Gemeente
Amsterdam-Watergraafsmeer
IBAN NL10INGB0004622084

Meer-Zicht is het maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer. Het is een platform voor berichten, meningen en achtergronden. **Meer-Zicht** wordt verzonden aan

*gemeenteleden en verschijnt
steeds op de eerste vrijdag van de
maand.*

*De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden artikelen te
wijzigen, in te korten of in het
geheel niet te plaatsen.*

redactie

Rick Slotboom
filosofaster@msn.com
Henk den Hoedt
henkdenhoedt@gmail.com

Meer-Zicht digitaal

Meer-Zicht wordt in digitale vorm gepubliceerd op www.kerkdebron.org

Abonnementenadministratie
Zie: kerkelijk bureau

**Kopij nummer 4
15 juli 2019**

gangers. Het is interessant om verschil te zien in hoe de diensten worden ingevuld. Ik hoop u telkens weer te ontmoeten. Ondertussen zijn we wel op zoek naar

meer vrijwilligers, om deze vacante periode te overbruggen. Mocht u u willen inzetten in de kerkenraad, bij de kerkrentmeesters, voor projecten als Konings-

Reflectie rapport betreffende toekomst gemeente

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Tim Vreugdenhil, Reinoud Beimers en Roos Nottermans hebben op zondag 17 maart jl. Een uitdagend rapport aan de gemeente gepresenteerd. Op verzoek van de gemeente hebben ze in kaart gebracht waar we nu staan en in het verlengde daarvan wat voor toekomstperspectief er voor de gemeente te schetsen valt.

De opdracht aan dit team adviseurs is gegeven in het kader van de periode waarin we nu vacant zijn. De brief is bedoeld als **discussiestuk**. De brief is gebaseerd op gesprekken die de kerkenraad heeft gevoerd. De kerkenraad formuleert een reactie op hoofdlijnen, en doet een voorstel voor actie op de korte termijn.

Context

De kerkenraad hecht eraan te beginnen waar ook de adviseurs beginnen: de context waarin we nu kerk zijn.

Wat niet verschilt van decennia of zelfs acht jaar geleden is de **secularisatie**. Geloof is in onze tijd niet vanzelfsprekend. Dit is een uitdaging voor de kerk: om het Evangelie dichtbij te brengen aan mensen die gesecculariseerd zijn. Ook wordt er binnen de Protestantse Kerk Nederland vandaag veel meer **geëxperimenteerd** wordt met vormen van kerk-zijn, zoals onze eigen pioniersplek 'Betondorp Bloeit'.

Reactie op hoofdlijnen

Als we de aanbevelingen in het rapport in een woord zouden moeten samenvatten, dan zou dit het woord **professionalisering** zijn. De samenstellers van het rapport suggereren dat dit het moment voor de gemeente is om bepaalde taken die nu door vrijwilligers gedaan worden, of functies die door betaalde krachten gedaan worden, te professionaliseren. Deels is de achtergrond hiervan dat een relatief kleine groep vrijwilligers de meeste kerntaken uitvoeren. Het rapport adviseert professionalisering op het gebied van pastoraat, missionair profiel, communicatie en beheer en een kleinere kerkenraad, dat een soort managementteam zal worden om de professionals aan te sturen.

De kerkenraad denkt dat professionalisering inder-

daad onontkoombaar is. Concreet ziet de kerkenraad de aanbeveling om én een (part-time) predikant gericht op de gemeente, én een (part-time) pionierende predikant die zich richt op de directe omgeving van de kerk als een waardevolle suggestie. De gemeente heeft enkele jaren geleden al de ambitie geformuleerd opener te willen zijn naar de directe omgeving van de kerk. Het is duidelijk dat om de buurt te bereiken we ook ander 'programma' (anders dan de reguliere diensten en gesprekskringen) moeten ontwikkelen, gericht op buurtbewoners. Een pionierende predikant heeft de mogelijkheid de mensen op te zoeken, en een aanbod te ontwikkelen dat aansluit bij de wensen en behoeften van de buurt. Tegelijkertijd kan dit niet ten koste gaan van de gemeente zelf. Het is cruciaal dat de huidige gemeente aandacht krijgt, dat de zondagse diensten wervend, inspirerend, verdiepend, uitdagend, pastoraal en troostrijk zijn. Daarvoor is een predikant nodig die min of meer van 'binnen' naar 'buiten' werkt (tegengesteld aan de pionierende predikant, die van 'buiten' naar 'binnen' denkt). Deze predikant heeft een pastorale taak, maar zal tegelijkertijd ook het kinderkerkwerk en de tienerdiensten begeleiden. Om optimaal te functioneren moeten beide 'werkers' op elkaar betrokken zijn.

De samenstellers van het rapport suggereren vervolgens ook het **beheer** van het kerkgebouw te professionaliseren. Aangezien grote plannen ook gefinancierd moeten worden, zullen er meer inkomsten nodig zijn uit de verhuur van het kerkgebouw. Immers, het geld dat als gift gegeven wordt aan de kerk loopt achteruit, en is niet voldoende om er een predikant van te betalen. Dit is een perspectief dat de kerkenraad verder zou willen onderzoeken.

Om een en ander te stroomlijnen (minder te vergaderen) stellen de schrijvers voor de kerkenraad drastisch te verkleinen en er meer een **managementteam** van te maken.

Toekomstperspectief

De kerkenraad onderschrijft de beweging die in het rapport wordt gemaakt richting de toekomst van de gemeente in de Watergraafsmeer. Het uitgangspunt voor een **toekomstbeeld** is de huidige situatie, waarbij we enerzijds de gemeente in De Bron hebben, en anderzijds de pioniersplek in Betondorp. Over 10 jaar is de gemeente een levendige gemeenschap: warm

en gastvrij, aantrekkelijk voor jonge gezinnen én ouderen, missionair én diaconaal betrokken bij de wijk. In de gemeente staan Woord en gebed centraal, waarbij onderlinge betrokkenheid tussen gemeenteleden vanzelfsprekend is. De diensten zijn actueel en relevant: vragen van deze tijd komen worden in verband gebracht met de breedte en diepte van Gods Woord. Het kerkgebouw is een baken in de wijk, waar niemand zomaar aan voorbij fietst. De hele week is er iets te doen: gecentreerd rond zondagse diensten zijn er tal van activiteiten gericht op specifieke doelgroepen.

In deze 10 jaar zijn er naast de pioniersplek in Betondorp nog andere pionierende gemeenschappen ontstaan, die op elkaar en de Bron als 'moedergemeente' betrokken zijn.

De beslissingen die we nemen zouden telkens getoetst moeten worden aan dat toekomstperspectief. Om een dergelijke levendige gemeente te worden, zullen we nu ook de moed moeten hebben **een stap naar voren** te zetten. Op korte termijn ziet de kerkenraad mogelijkheden om te zoeken naar de predikant voor 'binnen' en tegelijkertijd een pionierende predikant voor 'buiten'. Dit team van predikanten zou, sa-

men met de pionier in Betondorp (Margrietha Rein- ders), kunnen werken aan vernieuwing van de gemeente en ontwikkelen van relaties met de buurt (bewoners). Het tegelijkertijd beroepen van deze predikanten heeft een zeker risico: de samenwerking tussen beide is essentieel. Dit zal goed verwoord moeten worden in de beroepingsprofielen die we moeten opstellen en advertenties die we zullen plaatsen.

Stappenplan

Om een en ander mogelijk te maken, stellen we voor dat we op korte termijn (mei 2019) een **beroepingscommissie** instellen, waarin een representatieve vertegenwoordiging van leden van de gemeente plaats kunnen nemen. Deze commissie stelt, samen met de kerkenraad, de beroepingsprofielen op, plaatst advertenties in relevante tijdschriften en op relevante websites (juni 2019), en zal de selectie-procedure overzien (september 2019). Op deze manier zouden we in het najaar een nieuwe predikant kunnen beroepen.

Daarnaast willen we investeren in het gebouw. We willen op korte termijn het **plein** openen, onderzoek doen naar beter beheer van het gebouw en het open stellen ervan **voor de buurt** en verhuren ervan. Daarvoor zullen we een adviseur zoeken met verstand van

Uitnodiging activiteiten pax Vredesweek

Voor vrede is moed nodig. De moed om te geloven dat vrede mogelijk is, om tegen de stroom in te roeien en je uit te spreken en toch door te gaan. Iedereen ter wereld kan iets voor vrede doen, maar daar is durf voor nodig. De durf om vrede te bezingen en over je eigen grenzen heen te kijken. De durf om mensen uit te nodigen om mee te doen ongeacht iemands achtergrond. Met die gedachte organiseert PAX ieder jaar de nationale Vredesweek. Samen met duizenden mensen door heel Nederland komen ze in actie voor vrede. PAX wordt bijgestaan door meer dan 80 Ambassades van Vrede die honderden activiteiten organiseren in hun eigen buurt. Het apostolisch genootschap Watergraafsmeer is ook een ambassade voor de vrede en tijdens de vredesweek van 21 t/m 29 september, met als thema 'Vrede verbindt over grenzen', willen we graag een aantal activiteiten organiseren. We willen dit heel graag samen met jullie doen!

Oecumenische dienst We hebben het idee opgevat om op zondag 22 september 2019 samen met jullie de vredesweek in te luiden met een Oecumenische dienst. Wij stellen het gebouw van het Apostolisch genootschap Watergraafsmeer graag ter beschikking voor de oecumenische dienst. Iedereen mag bijdragen aan deze dienst en iedereen is welkom!

De rode draad voor die dienst is thema van de vredesweek 'Vrede verbindt over grenzen' waarbij we ons richten op de onderlinge overeenkomsten in plaats van op de verschillen.

Vredesconcert Op zondag 29 september, in de middag, willen we graag een vredesconcert organiseren om de vredesweek af te sluiten. Hierbij zijn alle koren, muzikanten en solisten van harte welkom om op te treden tijdens het vredesconcert in het gebouw van het Apostolisch genootschap.

Projectkoor Voor het vredesconcert wil het Apostolisch genootschap graag een projectkoor samenstellen. Dit koor zal optreden tijdens het vredesconcert op 29 september 2019. In aanloop naar de vredesweek zullen er in het gebouw van het Apostolisch genootschap Watergraafsmeer een aantal repetities plaats vinden op zondag middagen. Op zondag 29 september is de generale repetitie met als afsluiting het optreden tijdens het vredesconcert. Iedereen die van zingen houdt is van harte welkom om mee te doen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Diaconale collectes 2019

5 mei	KERK IN ACTIE (NOODHULP) - kerk zijn in oorlogstijd - Syrië
12 mei	Immanuël - Joods hospice Amsterdam
19 mei	Collecte voor Diaconaal Platform Amsterdam Oost - DPAO
26 mei	Burennetwerk - Protestantse Diaconie Amsterdam
2 juni	Kinderhospice Lindenhofje Amsterdam
9 juni	KERK IN ACTIE - Pinksterzending - bijbelverspreiding op Chinees platteland
16 juni	De Regenboogstichting - Amsterdam - inloophuizen voor ongedocumenteerden
23 juni	KERK IN ACTIE - WERELDDIACONAAT - vergeten vluchtelingen in Nigeria
30 juni	Nederlands Bijbelgenootschap
7 juli	KERK IN ACTIE - binnenlands diaconaat -vakantiepret voor kinderen in armoede
14 juli	Drugspastoraat Amsterdam
21 juli	Sociale Kruidenier
28 juli	Eigen Ouderenwerk - De Bron
4 augustus	Wereldhuis - Protestantse Diaconie Amsterdam

Ontvangen via Mw. LB € 50,-- voor het bloemenfonds

Verantwoording Diaconale collectes 2019

Datum collecte:	Diaconaal doel	Bedrag in Euro's
17 februari	KERK IN ACTIE (NOODHULP) - droogte overleven in Ethiopië	102,50
24 februari	PKN-Collecte Missionair	94,40
3 maart	Stap Verder - Amsterdam Z.O.	73,90
10 maart	40DAGENTIJD COLLECTE KERK IN ACTIE voorjaarszending - Cuba	103,95
17 maart	40DAGENTIJD COLLECTE KERK IN ACTIE - binnenlands diaconaat - ex gedetineerden	110,65
24 maart	40DAGENTIJD COLLECTE KERK IN ACTIE - kinderen in de knel- Stop kinderarbeid in India	138,80
31 maart	Betondorp Bloeit	82,00
7 april	40DAGENTIJD COLLECTE KERK IN ACTIE - Rwanda - 25 jaar na de genocide	141,80
14 april	Eigen Jeugdwerk - De bron	92,20

Ontvangen bericht n.a.v. diaconale collecte

Dank voor uw steun aan dit huis vol hoopvolle mensen, echt geweldig!

We beleven een mooi hoofdstuk in onze geschiedenis met een liefdevolle kerngroep en huisgenoten en hun kinderen die na een moeilijke tijd en een gevaar-

lijke reis nu even op adem kunnen komen en opbloeien.

Wij zijn blij dat we gesteund door u ook mogen getuigen voor klimaatrechtvaardigheid en een kernwapenvrije wereld.

Gods zegen voor u allen, Vrede en alle goeds.

Betondorp Bloeit mag doorgaan!

Nu de gemeente van de BRON een nieuwe route heeft uitgestippeld om de toekomst in te gaan is het pioniersteam heel erg blij daarvan deel uit te mogen maken! Met zijn allen kwamen we bij de kerkenraad vanuit Betondorp op bezoek en dat werd een mooie vruchtbare ontmoeting. De pioniersplek zal de komende drie jaar voortgezet worden en nog nauwer gaan optrekken met de kerkenraad en het predikantenteam. Dat komt doordat de gemeente heeft gekozen voor een grotere gerichtheid op de buurten die de BRON omringen en daarbij graag nieuwe ideeën wil opdoen. Betondorp Bloeit is daar blij mee! We zijn erg benieuwd naar wat de komende jaren gaat gebeuren en willen daar graag deel van

uitmaken.

Voor de komende maanden staat de themamaaltijden, (Prakkie en Praatje), de vieringen (Licht in Betondorp), persoonlijke contacten, de 4 mei herdenking en de opening van het nieuwe Brinkplein op het programma. De belangrijkste data staan op de website en in deze Meerzicht! Kom eens langs, dat vinden we geweldig leuk.

Hartelijke groeten van jullie eigen pioniers: Clementine, Christina, Jolande, Walter, Gloria, Ineke, Philomeen, Marion en Theo, Andy, Annie en buurtdomi-



Betondorp graffiti

Paasmaaltijd met inhoud

De agenda voor Betondorp Bloeit!

Buurtmaaltijd "Een prakkie en een praatje":

Maaltijd voor en door mensen uit de buurt die niet zo mobiel zijn en weinig te besteden hebben. Zaterdag 13 april, 11 mei en 8 juni. Plaats: Brinkhuis, Landbouwstraat 63. Tijd: 5 uur inloop, 6 uur maaltijd

De viering: "Licht in Betondorp":

Bijeenkomst rond het aansteken van kaarsjes voor mensen die licht nodig hebben in hun leven. Met muziek, aanbidding samenzang, en eenvoudige bijbeluitleg. Zondag 28 april, 26 mei, 23 juni. Plaats: Karnhuis, Karnstraat 2, . Tijd: 5 uur

"Bakkie Beton":

Praten over dingen die je raken bij een kopje koffie en een broodje. Donderdag 11 april, 8 mei, en 13 juni.

Plaats: Bakker "De Lekkernij", Brinkstraat 157. Tijd: 1 uur.

"Biertje Beton":

Samenkomen rond een spiritueel thema aan de hand van een bijbeltekst: Vrijdag 19 april, 17 mei en 21 juni.

Plaats: Cafe de Avonden, Middenweg 398. Tijd: 4 uur.

Teamoverleg voor wie nieuwsgierig is naar christelijk pionierswerk in een wijk waar geen kerk voor de buurt meer is: 25 april, 23 mei en 24 juni. Plaats: Bij iemand thuis. Tijd: 8 uur 's avonds.

Meldt je aan bij mij: ds. Margrietha Reinders. 06-10421819.

Busreisje

Beste gemeenteleden,

Ook dit jaar heeft de Diaconie het plan een uitstapje te organiseren op **zaterdag 31 augustus**.

We realiseren ons dat steeds meer mensen ons ontvallen en dat het moeilijker wordt om een bus vol te krijgen zodat het betaalbaar blijft.

Toch vinden we met elkaar dat zo'n dagje uitgaan heel gezellig en een leuke afwisseling van

de zondagse kerkdiensten zodat men elkaar op een andere manier leert kennen.

Op dit moment weten we nog niet waar we naar toe gaan. Het is voor ons wel belangrijk te weten of er genoeg interesse is. Daarom vragen wij u ons door te geven of u mee gaat middels onderstaand strookje in te vullen en af te geven bij de kerk. U mag u mailen naar ans.deschan@live.nl De prijs die wij aan u vragen is € 35,- p.p. Het verschil met de werkelijke kosten wordt bijgelegd

Dit formulier is bestemd voor de Diaconie – Ans van Raalte en kunt u afgeven in de kerk of in de brievenbus van de kerk, Hugo de Vrieslaan 2.

Ja ik ga mee op zaterdag 31 augustus 2019

Naam:

Adres:

Tel.no:

Jeugd De Bron

Dit is het eerste bericht.

wij gaan met jullie verhalen, tekeningen, foto's en nog veel meer delen.

De eerste twee jongens die zich voorstellen:

Ik ben : David ik ben 10 jaar oud .

Wat doe ik in de kerk: De tienerdienst.

Waarom kom ik in de kerk: Ik en mijn ouders zijn gelovig

Wat vind ik van de jeugd de bron: vaak leuk (licht eraan wat we doen).

ik ga meedoen aan de kerk krant omdat : ik vind het leuk om dingen te tekenen en te schrijven in de krant.

Ik ben : Isaac

Isaac is een jongen en ik ben 8 jaar

wat doe ik in de kerk ik zit meestal in de ark

waarom kom ik in de kerk omdat mijn ouders en mijn broer en ik zijn gelovig

ik zit in de ark omdat ik vind het leuk om mee te doen aan de kerk krant .

Eerste Thema:

Vanuit het Nederlands Bijbelgenootschap is er Bijbelbasics

De kinderwerk methode met thema's, verhalen, spelletjes, knutsel werk ideeën en nog veel meer.

Wij hebben vorige maand het verhaal van Jezus in Kana gelezen.

Hierna met vier kinderen van de groep 8+ gesproken over het thema aan de hand van acht vragen

Verhaal:

Jezus is op een bruiloft in Kana

1 Twee dagen later was er een bruiloft in Kana, een plaats in Galilea. De moeder van Jezus was op het feest, 2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren uitgenodigd.

3 Toen de wijn opraaakte, zei de moeder van Jezus: 'Ze hebben geen wijn meer!' 4 Jezus zei tegen haar: 'Bemoei u niet met wat ik moet doen. Het juiste moment voor mij is nog niet gekomen.' 5 Toen zei de moeder van Jezus tegen de dienaren op het feest: 'Doe precies wat hij zegt.'

Toen zei Jezus: 'Haal er nu wat uit en breng dat naar de leider van het feest.' De dienaren deden wat Jezus zei. 9 De leider van het feest proefde van het water.

Het was wijn geworden! De dienaren die het water gebracht hadden, wisten waar het vandaan kwam. Maar de leider van het feest wist dat niet. Hij riep de bruidegom 10 en zei: 'Iedereen geeft zijn gasten eerst de beste wijn. De minder goede wijn geeft hij daarna, als de gasten al dronken zijn. Maar jij hebt de beste wijn voor het laatst bewaard!' 11 Dit wonder in Kana, in Galilea, was het eerste wonder dat Jezus deed. Zo liet hij zijn hemelse macht zien. En zijn leerlingen geloofden in hem. 12 Daarna ging Jezus naar de stad Kafarnaüm, samen met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen. Daar bleven ze een paar dagen.

In Gesprek Thema Jezus in Kana!

Jezus verricht goede daden!

Acht vragen: wat zou jij doen bij deze goede daden?

Alle vier de kinderen hebben een papiertje en potlood. Geef aan door middel van een smiley wat je er van vindt, de kinderen kunnen uitleg geven bij hun antwoord.

makkelijk

lastig

moeilijk

Spreek met respect over mensen die je uitschelden. Als iemand iets van je afpakt vraag het niet terug. Behandel andere mensen zoals je zelf ook behandeld wil worden.

Leen geld uit, zonder dat je verwacht het terug te krijgen.

Vergeef mensen als er fouten worden gemaakt.

Als iemand je een klap geeft draai je hoofd en vraag of ze het nog een keer doen? * *extra uitleg onderaan.*

Houd van je vijanden.

Als je zakgeld geeft aan een goed doel, vertel je dit aan niemand.

In gesprek:

Vandaag vonden de kinderen het thema over **Vrienden** gaan.

Lastig welke van de acht vragen mij aanspreekt. **Kan niet kiezen. Moeilijk mee om te gaan.**

Vraag 4 wordt het meest over gesproken.

Leen geld uit, zonder dat je verwacht het terug te krijgen.

Tot slot:

Goed over nadenken als je goed je best doet!

**Bedankt namens Isaac die de punten van het gesprek heeft opgeschreven.
En het in het verhaal van jeugd de bron konden typen voor Meerzicht, de website en in de kerk.**

Leiding Jeugd de bron:

De kinderen gaan naar de kerk, zitten in de kerk en zijn onderdeel van jeugd de bron. Ieder voor zich zijn ze uniek op hun manier.

- *Aanwezig zijn.*
- *Meepraten*

- *Luisteren*

Creatief, schrijven, spelen...

De kinderen laten zien:

Enthousiasme, hun verhaal kwijt kunnen, mening kunnen delen.

Op papier met en zonder woorden.

In de kinderen zie ik:

***Wie jij bent, Wat jij wilt,
Geven en vergeven
moeilijk om te vinden.
Schatten van waarde***

Geloof, twijfel, zekerheid (2)

In het eerste deel van dit artikel (zie Meer-zicht maart-april 2019) hebben we gezien dat geloof is gebaseerd op de vervulling van de profetische beloften in Gods Woord en als zodanig altijd op de toekomst is gericht. Geloof is iets wat mij persoonlijk raakt, een zaak van het hart, een zaak van vertrouwen en niet in de eerste plaats en intellectuele kwestie die gebaseerd is op rationele elementen, waarbij we afstandelijk en ongeïnteresseerd nadenken over de werkelijkheid en zo 'greep' daarop proberen te krijgen.

De vraag is echter nog steeds: hoe komen we dan tot dat onwankelbare geloof, die zekerheid. Zoals we hebben gezien is de intellectuele weg van filosofische argumenten tegenwoordig moeilijk begaanbaar. Dat betekent niet dat het christelijk geloof intellectueel ongeloofwaardig is. Christelijke godsdienstfilosofen zoals Richard Swinburne en Alvin Plantinga hebben zulke briljante argumenten bedacht voor het bestaan van God, dat atheïstische filosofen er niet goed weerwoord aan weten te bieden. Maar dat het aannemelijk is dat God bestaat is iets anders dan dat het *zeker* is. En zelfs als je het bestaan van God bewezen hebt, heb je nog niet bewezen dat de *christelijke* God bestaat. (De God van wie je dan het bestaan hebt bewezen zou evengoed de God van de filosofen kunnen zijn, of een andere, zoals de God van de Islam, en hoeft niet noodzakelijkerwijs de God van de bijbel zijn, die zich in Jezus Christus heeft geopenbaard) En verder zijn dit soort Godsbewijzen zo ingewikkeld, abstract en theoretisch dat ze haast alleen voor vakfilosofen nog te begrijpen zijn en het leidt dan ook tot een dusdanig theoretische en intellectuele

benadering van geloof dat je er praktisch eigenlijk niets aan hebt. In ieder geval staat dit soort geloof heel ver af van de gewone gelovige. Het lijkt dus beter om een andere weg te kiezen.

De tweede weg is er een die vaak door meer intellectueel ingestelde gelovigen wordt bewandeld. Dit is de oplossing van de christenfilosoof Kierkegaard (19^e eeuw). Dat is door geloof als een existentiële keuze te zien, als een beslissing van je *wil*. Je kiest ervoor om te geloven, los van verstandelijke overwegingen. Kierkegaard ging zelf zover dat hij beweerde dat geloof tegen de rede ingaat en dat dit nu juist de hartstocht waarmee we geloven vermeerderd (dit is een irrationalistisch element in zijn filosofie). Voor hem was de waarheid niet objectief, waar is voor hem juist iets wat door de subjectieve intensiteit, door de hartstocht en overgave waarmee je gelooft wordt gegarandeerd. We hoeven dit irrationalisme niet per se over te nemen van Kierkegaard. Maar dit is een manier om te geloven en ook ikzelf heb in sommige perioden van mijn leven volgehouden in het geloof, puur op grond van een wilsbesluit. Je kunt niet eindeloos blijven twijfelen, want dan word je of gek, of je houdt God emotioneel op een afstand (waardoor je dus praktisch gezien als een ongelovige leeft). Je kunt niet op God vertrouwen voor je leven en je redding zonder dat het je persoonlijk raakt en dat dwingt je om een beslissing te nemen om het wel of niet met hem te wagen.

Deze benadering doet ook in zoverre recht aan de realiteit van hoe de meeste mensen vandaag de dag denken, dat ze erkent dat de primaire redenen om gelovig of ongelovig te zijn niet intellectueel van

aard zijn (dit was in het verleden anders, zo'n honderd jaar geleden was de zoektocht naar waarheid wel een belangrijke reden voor veel mensen om te geloven (of niet), maar onze cultuur is totaal veranderd). Veel mensen, ook bijvoorbeeld beroemde atheïstische filosofen als Sartre geven toe, dat ze om allerlei meer praktische redenen graag wel of niet wilden geloven en dan achteraf argumenten zijn gaan zoeken om dat te rechtvaardigen. Er zijn uitzonderingen, maar voor de meeste mensen is dit tegenwoordig de regel. Aan de faculteit waar ik filosofie heb gestudeerd werden mensen die filosofie gingen studeren om te ontdekken wat de waarheid is belachelijk gemaakt, en dat ondanks dat de grootste van alle Westerse filosofen, Plato, nu juist had gezegd dat deze zoektocht naar de waarheid datgene is waar de hele filosofie om draait. En dan is er een derde manier om je geloof te funderen. Deze is gefundeerd in de opwekkingsspiritualiteit die veel nadruk legt op de bekeringservaring en is mij als pinksterchristen welbekend: geloven op grond van bijzondere *ervaringen van de Heilige Geest*. Ik heb zelf dergelijke ervaringen gehad, en die hebben mij de zekerheid gegeven dat Jezus echt is. Daarna was ik van de intellectuele uitdagingen van de theologiestudie niet erg onder indruk. Ook ken ik verschillende verhalen van mensen die door hun (universitaire) studie het geloof hebben verloren en het later door dit soort ervaringen van de Heilige Geest hebben teruggevonden, zoals de Amerikaanse hoogleraar sociologie Margareth Poloma of een docente van mijn theologieopleiding die zich had gespecialiseerd in de godsdienstwetenschappen. Als je de Heilige Geest op een intense manier hebt ervaren, dan wordt het een heel stuk moeilijker om te twijfelen.

Praktisch gezien kan het ook een combinatie van de laatste twee zaken zijn, zoals in vorig jaar intens heb ervaren. Ik las in beschrijvingen van mensen uit kringen die ik vertrouwde, dat ze God op een heel liefdevolle manier hadden ervaren. Deze mensen waren heel intens doordrongen van de goedheid van God. Mijn verstand zei me dat dit niet klopte. Mijn gevoel zei me dat God niet zo was. Maar omdat ik die mensen vertrouwde en geloofde dat hun ervaringen werkelijke openbaringen waren van het karakter van God, durfde ik het erop te wagen om te geloven dat God zo was. Zo had ik een zaadje van geloof geplant in mijn hart. Na een tijdje ervoer ik tot mijn verrassing dat ik die liefde echt, door de Heilige Geest, op een bovennatuurlijke manier begon te ervaren. En door deze openbaring aan mijn hart, door deze bovennatuurlijke ervaring, begon ik de liefde van God te begrijpen op een manier als nooit te voren en op een manier die ik nooit met mijn verstand had kunnen begrijpen. De Heilige Geest had op de een of andere ondoordringelijke manier mijn natuurlijke geloof in het bovennatuurlijke geloof dat een gave van God is veranderd. Hierop volgde een hele serie openbarende ervaringen die

vooral draaiden om de liefde en de goedheid van God. Deze openbaringskennis gaf mij het geloof dat mij in staat stelde om met mijn hart te begrijpen dat Gods goedheid onafhankelijk is van mijn omstandigheden en ervaringen (en alhoewel ik wel degelijk heel intens en heftig heb geworsteld met angsten en twijfels (uiteindelijk doet dit niet ter zake, omdat het uiteindelijk afhangt van Gods genade en niet van ons geloof; anders maak je van geloof een werk en we worden niet gered door onze werken, maar door genade, door Christus; daarom volstaat een zwak geloof voor redding; het hangt uiteindelijk van hem af en niet van ons, zelfs niet van ons geloof, alhoewel je wel de keuze moet maken om het geloof dat je hebt te gebruiken)) was het toch een geloof wat tot op zekere hoogte zonder twijfel was, en dat mij in staat stelde om wonderen van emotionele genezing te ontvangen. Ook was door dit bovennatuurlijke geloof mijn geestelijke autoriteit groter geworden, waardoor ik ineens veel meer gebedsverhoringen zag, waarvan sommige behoorlijk spectaculair) en door het ontvangen van Gods genade had ik ook meer liefde voor andere mensen gekregen, een bovennatuurlijke liefde en empathie die ik nooit in mijn leven had gevoeld.

En zo komen wij tot de wortel van christelijke geloofszekerheid: "Wij hebben Gods liefde, die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem." (1 Johannes 4:16). Dit is het geloof dat zekerheid geeft, dat angst en twijfel en ander ongeloof uitdrijft. Het is niet gebaseerd op intellectuele overwegingen, maar op het innerlijk besef van de grote liefde en goedheid van God. Om de filosoof Blaise Pascal, een tijdgenoot van Descartes, te citeren: "Het hart heeft redenen die het verstand niet kent." En: de God van de filosofen is niet de god van Abraham, Isaak en Jakob." Het christelijke geloof wortelt in de liefde, in het hart. Dit geloof is wel degelijk een vorm van kennis (daarom kan Hebreeën 11:1 ook zeggen dat het geloof het *bewijs* is voor de dingen die men niet ziet). Het is openbaringskennis die ontstaat doordat we ervoor kiezen om met ons hart te geloven in het Woord van God en vervolgens door de Heilige Geest openbaring daarvan aan ons hart ontvangen. De Heilige Geest geeft een inwendig getuigenis aan ons hart die zekerheid geeft en die ons in staat stelt om tegen alle omstandigheden in op God te vertrouwen. Dit is niet de kennis van ratio, de wetenschap of de filosofen. Maar deze kennis, die ontstaat door de interactie van Woord en Geest in het leven van iemand die volhardend met heel zijn hart zoekt naar God, is wel degelijk een vorm van kennis, met een eigen logica. Het is een kennis die bestaat in het gekend *worden* door God.

Ik wil hier nog wel aan toevoegen dat dit niet hoeft te betekenen dat je dit altijd en doorlopend op dezelfde wijze ervaart. Ervaringen komen en gaan. Zoals we zagen in het eerste deel van dit artikel is ons geloof gefundeerd op de beloften van Gods Woord (*fiducia promissionis*, vertrouwen op [Gods] beloften, om Mar-

tin Luther te citeren). Onze ervaringen komen en gaan, maar het woord van God blijft onveranderlijk. Geloof is meer dan een ervaring. Ook als we niets ervaren, of zelfs het tegenovergestelde van geloof en de vervulling van Gods beloften, kunnen er nog steeds voor kiezen om met ons hart te vertrouwen op Gods Woord. Het begrip, het inzicht in hoe de werkelijkheid in elkaar steekt, volgt later: *Credo ut intelligam* (ik geloof opdat ik begrijp) zei Anselmus van Canterbury. Als je eerst met je verstand probeert te begrijpen hoe het geloof in elkaar zit en wie God is, zul je nooit werkelijk tot begrip komen. Je moet eerst je hart

openen voor de openbaring van zijn liefde en genade in Jezus Christus, zoals geopenbaard in Gods Woord. Wie dit waagt, zal de werkelijkheid vervolgens met andere ogen leren zien, door openbaring van Gods Geest en zo tot werkelijke kennis komen van hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Dit is de kennis die innerlijke zekerheid geeft, een zekerheid die gefundeerd is in de liefde, goedheid en genade van God. Je kunt je dit geloof op twee manieren toe-eigenen (ze sluiten elkaar niet uit): door ervoor te kiezen Gods Woord over zijn genade in Christus in je hart te geloven (waarna het gevoel volgt op het wilsbesluit om te

Aankondiging korte cursus Twijfel en geloof

Heb je wel eens gefietst terwijl er iemand aan je bagagedrager hangt. Je trapt en trapt maar komt nauwelijks vooruit. Je voelt je uiteindelijk dodelijk vermoeid en zo mistroostig dat je je doel opgeeft waarvoor je op de fiets ging. Je gooit je fiets in de berm en gaat weer huiswaarts. Teleurgesteld en misschien wel boos loop je terug en besluit om nooit meer te gaan fietsen.

Zo kan het worden als je twijfelt. Twijfel kan ons enorm in de weg staan om te ontdekken hoe God werkelijk over je denkt en wat voor doelen je kunt bereiken in je leven. Hoe ga je nou zo'n weg met tegenstand en moeiten en hoe kun je je ontdoen van die balast die je tegenhoudt?

In mei start een kortdurende cursus "twijfel en geloof". 5 avonden zullen we hiermee bezig gaan.

Aan de hand van dit thema ontdekken we hoe mannen en vrouwen in de bijbel omgaan met deze soms heftige wor-

steling en langs welke wegen ze moeten gaan om waarheden en onwaarheden te ontdekken.

Wat kunnen wij van hen leren? Wat herkennen we en hoe kunnen we *hun* ontdekkingen toepassen in *ons* leven?

Wil je je laten inspireren door o.a. Jacob Jozef, Hanna (de moeder van Samuel) en David?

De data en tijden voor deze studies zijn

dinsdag 21 mei om 20.00 uur

dinsdag 28 mei om 20.00 uur

dinsdag 4 juni om 20.30 uur (na de bidstond)

dinsdag 18 juni om 20.00 uur

dinsdag 25 juni om 20.00 uur

Paul van Oosten zal deze cursus leiden.

Graag opgeven bij hardavanwageningen@gmail.com

In memoriam

Dood is niet dood. God kan dat niet bedoe-
len.

Want nooit trekt hij de handen van ons af!
Zijn werk gaat door! Er is geen onderbreking.
Zijn trouw reikt immers verder dan het graf!
(gedicht van Truus van der Roest)

Onze vader Adrianus Nicolaas Doornhein werd op 29 juni 1934 in Den Haag geboren. Hij studeerde theologie in Leiden en werd in 1962 hervormd predikant in Engwierum. Daarna stond hij in Markelo (1966). In Amsterdam-Watergraafsmeer werd hij in 1976 dominee van de Emmakerk, nu de Bron. Waar hij eerst samen werkte met do-

minee Tromp en daarna met dominee Alblas. Hij vond het belangrijk om voor de gemeentelieden iets te betekenen en daarom ging hij ieder jaar met de buitenweek van de kerk mee.

Vanaf september 1976 woonden wij in de toenmalige pastorie aan de Middenweg 201. Ondanks het mooie huis was het voor ons allemaal in het begin wennen om van een dorp naar de grote stad te verhuizen. Helaas werd onze moeder Jannie ernstig ziek en overleed ze in 1980. Dit was een zware klap voor het hele gezin. In 1981 ontmoette hij Joke. Haar man was overleden, ze had 2 zoons en woonde in

Markelo.

Ze trouwden in 1982 en samen werden we een groot gezin met 6 kinderen.

Om een nieuwe start te maken werd onze vader, tot aan zijn emeritaat in 1997, predikant in Winterswijk.

Na zijn emeritaat ging hij samen met Joke weer in Markelo wonen.

In 2017 kreeg hij een ernstige beroerte. Hij verhuisde naar de Wheehof waar hij buitengewoon liefdevol werd verzorgd. Op 16 ja-

nuari is hij na een kort ziekbed overleden.

In de dankdienst voor zijn leven stond dominee Rob Nijhuis stil bij Psalm 139, die vertelt dat we ons door God gekend mogen weten.

Geaccepteerd, helemaal zoals we zijn.

Onze vader is op 22 januari te ruste gelegd op de begraafplaats in Markelo.

Hij ligt nu samen met onze moeder in één graf.

Niels Doornhein en Petra Jansen -Doornhein

Vrijwilligers gezocht voor de maandelijkse vieringen Open Hof

Iedere maand vindt er op de donderdagmiddag in de Open Hof " Vieringen voor allen" plaats. Deze vieringen worden erg gewaardeerd en bezocht door ong. 25 bewoners van het huis. Ook mensen uit de wijk zijn natuurlijk van harte welkom en vieren soms mee.

Aangezien de bewoners niet in staat zijn om op eigen gelegenheid naar de zaal toe te komen, zijn we dringend op zoek naar extra vrijwilligers. Deze extra helpende handen zijn nodig om bewoners van en naar de zaal te begeleiden en ook tijdens de viering te helpen.

Vanaf 14.00 beginnen de vrijwilligers met het oprichten van de zaal, en daarna halen ze de bewoners op. Tijdens de viering helpen ze met boekjes open doen, en houden bewoners in de gaten en ondersteunen hen waar nodig. Na de viering helpen zij met het inschenken en uitdelen van een kopje koffie of thee en dat drinken we samen met de bewoners. Tot slot helpen de vrijwilligers met het terugbrengen van de bewoners naar hun kamers en ruimen de zaal weer op. Rond 16.30 uur zijn we daarmee klaar.

Tot voor kort hadden we ondersteuning van mensen uit het Mission House, maar helaas gaan zij ermee stoppen, dus ook die helpende handen missen wij. De

vieringen zijn eenvoudig, laagdrempelig, en warm en worden door wisselende voorgangers ingevuld. De komst van vrijwilligers uit de Bron maakt zichtbaar dat mensen niet vergeten worden, ook al kunnen zij zelf niet meer de kerk bezoeken. Het betekent veel voor de bewoners.

Voor aanmelden of informatie ben ik te vinden in de Open Hof op onderstaande dagen.

De data van de vieringen in 2019:

6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november, 4 december en 19 december.

de vieringen beginnen om 15.00 uur in de grote zaal van de Open Hof, Fizeaustraat 115.

Van harte welkom !

Alvast dank, alle goeds en hartelijke groet,

*Monica Randt
Geestelijk verzorger ZGAO*

Koffieochtend

Heeft u zin in 'n kopje koffie of thee en 'n praatje?
Dan bent u van harte welkom 1x in de maand op de
dinsdagochtend
in de pastorie, Linnaeushof 94 van 10.00 - 12.00 uur.
De eerstvolgende koffie ochtend is niet op 14 mei.
De laatste koffie ochtend van dit geweldige seizoen

is: 18 juni
Op 17 september gaan we dan met veel plezier het
nieuwe seizoen openen.

Dringende oproep vrijwilligers

koffieteam – ontvangstteam - verjaar- dagsteam

Beste gemeenteleden,
Dit is een dringende oproep om alle teams in 2019 te
versterken.
In het september / oktober nummer heb ik de oproep

ook al vermeld maar zonder enige reactie.
Het zou fijn zijn als u zich geroepen voelt mee te draai-
en in de roosters. Ook al kunt u niet altijd dan is er altijd
een oplossing te vinden.

U kunt zich aanmelden bij Ans van Raalte-Deschan
Tel. 020 7717711 of ans.deschan@live.nl

Christelijk gemengd koor Rehoboth zoekt nieuwe leden

Dien God met vreugde

Christelijk gemengd koor Rehoboth bestaat 95 jaar en
zoekt vernieuwing. Hou je van zingen en wil je een
klassiek christelijk repertoire zingen, kom dan eens
een keertje langs bij onze repetitie op woensdagavond
van 20.15 tot 22.15 uur in de Koningskerk aan de Van

't Hofflaan 20.

Eerst meer informatie? Stuur dan een mailtje aan Ro-
gier Schravendeel, schravendeel.r@gmail.com. Je
kunt ook bellen, tel 0612970258. Christelijk gemengd
koor Rehoboth kent momenteel ca. 25 zangers en
zangeressen.

Open maaltijden

Ontmoet elkaar vanaf **17.15 uur** met een
drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd
15 mei, 18 september, 16 oktober,
20 november, 18 december

Maaltijd wordt om 18.00 uur geserveerd.
Geef u wel even van tevoren op bij
Ans tel.nr. 7717711 (tussen 18.00 – 20.00 uur)
of e-mail ans.deschan@live.nl

De eigen bijdrage voor de maaltijd bedraagt € 6,--.
Aanmelden vanaf 2 weken voor de maaltijd

Postzegels

Ans van Raalte

Beste allemaal,

De inname van zegels-kaarten en cartridges gaat niet
zoals ik graag zou wensen. U weet het "Kerk de Ac-
tie"

project vaart er wel bij. Dus als u nog eens voor mij
wil gaan zoeken dan gaarne. U weet 0651701842 is
het

nummer dat u altijd mag bellen als ik ze moet komen
halen, of in de kerk neerleggen. Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,

Groeien bij De Bron agenda mei-juni-juli

AGENDA mei – juni - juli		
De Bron:	Tijd:	Predikant:
Zondag 5 mei,	10.00 uur	ds. Aaldert Gooijer
Dinsdag 7 mei	19.30 – 20.30 uur	Uur van gebed
Zondag 12 mei	10.00 uur	Kand. Willem Jan de Hek
Zondag 19 mei	10.00 uur	ds. Jan Scheele-Goedhart
Dinsdag 21 mei	20.00 – 22.00 uur	Cursus over twijfel en geloof
Zondag 26 mei	10.00 uur	Ds. Van Reeuwijk
Dinsdag 28 mei	20.00 – 22.00 uur	Cursus over twijfel en geloof
Donderdag 31 mei Hemelvaartsdag	10.30 uur - Koningskerk	Gezamenlijke dienst in de Koningskerk
Zondag 2 juni	10.00 uur	ds. Jan Scheele-Goedhart
Dinsdag 4 juni	19.30 – 20.30 uur	Uur van gebed
Dinsdag 4 juni	20.30 – 22.30 uur	Cursus over twijfel en geloof
Zondag 9 juni	10.00 uur	Pieter Pronk
Dinsdag 18 juni	20.30 – 22.30 uur	Cursus over twijfel en geloof
Zondag 16 juni	10.00 uur - HA	Ds. Rosaliene Israël
Zondag 23 juni	10.00 uur	Kand. Willem Jan de Hek
Dinsdag 25 juni	20.30 – 22.30 uur	Cursus over twijfel en geloof
Zondag 30 juni	10.00 uur	Ds. Jan van der Wolf
Zondag 7 juli	10.00 uur	Nog niet bekend
Zondag 14 juli	10.00 uur	Ds. Jantine Veenhof
Zondag 21 juli	10.00 uur	Nog niet bekend
Zondag 28 juli	10.00 uur	Pastor M. van Gaalen
Zondag 4 augustus	10.00 uur	Ds. Jan van der Wolf
Woensdag 15 mei	Open Maaltijd	Vanaf 17.15 uur inloop Maaltijd om 18.00 uur Opgeven bij Ans van Raalte
Diensten in de Open Hof		
Donderdag 6 juni	15.00 uur	Ds. Roinde Mijns
Donderdag 4 juli	15.00 uur	Pastor Nico van Essen
Donderdag 1 augustus	15.00 uur	Pastor Corry Zunneberg
Betondorp Bloeit		
Buurtmaaltijd	Een prakkie en een praatje	
Zaterdag 11 mei Zaterdag 8 juni	Brinkhuis, Landbouwstraat 63	Inloop vanaf 17.00 uur maaltijd vanaf 18.00 uur
Vieringen		
Zondag 26 mei Zondag 23 juni	Licht in Betondorp Karnhuis, Karnstraat 2	17.00 uur
Bakkie Beton		
Donderdag 8 mei Donderdag 13 juni	Bakkerij 'De Lekkernij' Brinkstraat 157, hoek Brink	13.00 uur
Biertje Beton		
Vrijdag 17 mei		16.00 uur
Vrijdag 21 juni		16.00 uur



GOED geZIEN

GRATIS OOGMETING
GRATIS OOGDRUKMETING
Erkend oogmeetskundige en contactlens specialist

OPTICIEN STORK

Middenweg 55
1098 AD Amsterdam
Telefoon:020-6652013
Info@opticienstork.nl

Openingstijden:

maandag:	gesloten
dinsdag:	9.30-18.00
woensdag:	9.30-18.00
donderdag:	9.30-18.00
vrijdag:	9.30-18.00
zaterdag:	9.30-17.00



www.kerkdebron.org