



## PROTESTANTSE GEMEENTE AMSTERDAM - WATERGRAAFSMEER

Orde van Dienst – Goede Vrijdag, 10 april 2020 – Online dienst

Voorganger: ds. Margrietha Reinders

Muziek: Tedo Kiel, Marc Pels, Sylvia van Raalte, Harda van Wageningen

Ouderling van dienst: Aart Noordzij

Koster: Klaas Buikema

Thema:

---

'Je kunt geen Pasen vieren zonder Goede Vrijdag,' zei mijn vader vroeger altijd. Hij bedoelde dat het lijden van God en de mens er helemaal bij hoort en ertoe doet. Het is belangrijk het lijden te erkennen. God is zelf in ons lijden afgedaald, Hij heeft er weet van! Onze pijn om wat er in de wereld direct om ons heen en veraf gebeurt, onze wanhoop, onze eenzaamheid en gepieker: het is Hem bekend. Op Goede Vrijdag mogen we aan de voet van het kruis gaan zitten en eindeloos huilen. Leeft U mee via een online viering? Ga dan in gedachten naar dat kruis toe. De verschrikkingen in onze wereld worden gezien. Deze Goede Vrijdag uitzending is een meditatieve 'luisterdienst', waarin we in alle stilte en aandacht het lijden van Jezus gedenken en met Hem waken.



Welkomstwoord (Ouderling van Dienst)

Aansteken van de paaskaars

Inleiding op deze dienst – Goede Vrijdag.

Zingen: **Blijf met mij en waak met mij** (Taize)

Blijf bij Mij en waak hier met Mij.

Waak en blijf bidden. Waak en blijf bidden.

Gebed

Zingen: Lied 556 : 1 en 5 – **Alles wat over ons geschreven is**

1.

Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,  
alle geboden worden thans voldragen,  
alle beproeving van de wildernis.

5.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem  
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,  
vrede aan allen die uw naam verhogen:  
heden hosanna, morgen kruisig Hem!

Lezen: Mattheus 27 : 27 – 40

<sup>27</sup>De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden de hele cohort om hem heen. <sup>28</sup>Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om, <sup>29</sup>ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: 'Gegroet, koning van de Joden,' <sup>30</sup>en ze spuwden op hem, pakte hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. <sup>31</sup>Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. <sup>32</sup>Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen. <sup>33</sup>Zo kwamen ze bij de plek die Golgota genoemd werd, wat 'schedelplaats' betekent. <sup>34</sup>Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. <sup>35</sup>Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen, <sup>36</sup>en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. <sup>37</sup>Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: 'Dit is Jezus, de koning van de Joden'. <sup>38</sup>Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links. <sup>39</sup>De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: <sup>40</sup>'Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!'

Zingen: Lied 576a : 1 – **O hoofd vol bloed en wonden**

1.

O hoofd vol bloed en wonden,  
bedekt met smaad en hoon,  
o hoofd zo wreed geschonden,  
uw kroon een doornenkroon,  
o hoofd eens schoon en heerlijk  
en stralend als de dag,  
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!  
Ik groet U vol ontzag.

Lezen: Mattheus 27 : 41 – 51

<sup>41</sup>Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen: <sup>42</sup>'Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. <sup>43</sup>Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: "Ik ben de Zoon van God."' <sup>44</sup>Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren.

<sup>45</sup>Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. <sup>46</sup>Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: '*Eli, Eli, lema*

*sabachtani?* Dat wil zeggen: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?' <sup>47</sup>Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: 'Hij roept om Elia!' <sup>48</sup>Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. <sup>49</sup>De anderen zeiden: 'Niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden.' <sup>50</sup>Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest.

stilte, de kaars wordt gedoofd

Zingen: Lied 590 : 1 en 4 – **Nu valt de nacht**

1.  
Nu valt de nacht. Het is volbracht:  
de Heer heeft heel zijn leven  
voor het menselijk geslacht  
in Gods hand gegeven.

4.  
't Is goed, o Heer,  
Gij hoeft de eer  
van God niet meer te staven.  
Leggen wij ons bij U neer,  
in uw dood begraven.

Zingen: **Via Dolorosa** (Sela)

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,  
Verdrongen zich de mensen in de straat.  
Daar staarden ze Hem na:  
De man die sterven moest op Golgotha.

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,  
Ging de Christus, onze Koning als een lam.  
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,  
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,  
Uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.  
En Hij droeg met elke stap  
De hoon van hen die schreeuwden: "Kruisigt Hem!"

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,  
Ging de Christus, onze Koning als een lam.  
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,  
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon  
En het stroomt door het hart van Jeruzalem.  
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,  
Ging de Christus, onze Koning als een lam.

Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,  
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Voorbeden

Zingen: Lied 247 : 1, 3 – **Blijf mij nabij**

1.  
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.  
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.  
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.  
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

3.  
U heb ik nodig, uw genade is  
mijn enig licht in nacht en duisternis.  
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?  
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Zegen

Zingen: **Ik zal er zijn** (Sela)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Na stille zaterdag breekt op paasmorgen het licht door. In de paasmorgen viering, die om 10.00 uur wordt uitgezonden, en waarin ds. Margrietha Reinders zal voorgaan, wordt daarom de nieuwe paaskaars aangestoken.