



PROTESTANTSE GEMEENTE AMSTERDAM - WATERGRAAFSMEER

Orde van Dienst – Zondag 10 mei 2020 – Zondag Cantate (vijfde zondag van Pasen)

Online uitzending in verband met het Corona Virus

Voorganger: ds Martijn van Laar (Eltheto kerk)

Muziek: Tae Young Kim, Harda van Wageningen

Ouderling van dienst: Jacobine van der Bijl

Koster: Wim Knabe

Thema: **Mattheus 28 : 16 - 20**

Aan het slot van zijn evangelie zoomt Matteüs nog een laatste keer in op de leerlingen: ze aanbidden én twifelen. Best een gewaagd laatste 'filmshot' van Matteüs, zo vlak voor de aftiteling. Hij is dus blijkbaar niet zo bang voor twijfel en kleingeloof. Sterker nog, Jezus kan ook dit bijzondere groepje mensen goed gebruiken.

Intochtslied: Opwekking 176 – **U bent mijn schuilplaats Heer**

U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult ons hart steeds weer,
met een verlossingslied.
Telkens als is angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben,
ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Bemoediging en groet van God

Gebed

Lezing uit de bijbel: Mattheüs 28: 16 t/m 20

¹⁶De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, ¹⁷en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. ¹⁸Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. ¹⁹Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, ²⁰en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

Zingen: lied 362 – **Hij die gesproken heeft een woord dat gaat**

1.

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'.

2.

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3.

Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Meditatie

Zingen: Opwekking 687 – **Heer wijs mij uw weg** (Sela)

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,

spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Gebeden

Dankgebed
Voorbeden
Ruimte voor stil gebed
'Onze Vader'

Collecte

Het goede doel van deze week is het **jeugdwerk** in onze eigen gemeente. Ook in deze Coronatijd werkt Willemijn Dijkdrent, ondersteund door Tedo Kiel en Linda Schol, door met onze jongeren om zo contact met hen te houden. Wekelijks zijn er moment waarop ze contact met elkaar hebben, om de onderlinge band te behouden en te versterken. Soms is er een quiz, dan weer een uitwisseling van ervaringen. Ook de 'jonge Bronners' houden onderling contact via de digitale middelen. Eens in de maand zoeken ze elkaar op, voor een uitdagende quiz of het bespreken van een thema. Wilt u vandaag in uw gaven aan onze tieners en jongeren denken? U kunt uw gift storten op NL10 INGB 0004 622 084 tnv Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer onder vermelding 'jeugdwerk'.

Slotlied: **Ga maar gerust** (Sytze de Vries)

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben ik de hand, die al je tranen wist.

Heenzending en Zegen

We wensen u en jullie een gezegende zondag en een goede week!

Volgende week zondag 17 mei is er opnieuw een uitzending om 10.00 uur, waarin Marjolein Hekman zal voorgaan. Na afloop van deze dienst is er een preekbespreking via 'Zoom'. Voor de voorbereiding op deze dienst, en voor informatie over de 'Zoom', zie de nieuwsbrief van deze week.