



PROTESTANTSE GEMEENTE AMSTERDAM - WATERGRAAFSMEER

Orde van Dienst – Zondag 17 mei 2020 – Zondag Rogate (zesde zondag van Pasen)

Online uitzending in verband met het Corona Virus

Voorganger: Marjolein Hekman

Muziek: Chris van der Veer, Harda van Wageningen

Ouderling van dienst: Hans Teerds

Koster: Guus Westra

Thema: **Wees allen eensgezind**

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zingen: Opwekking 194 – **U maakt ons één**

U maakt ons één
U bracht ons tezamen
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één
U bracht ons tezamen
wij eren en aanbidden U.

Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

Bemoediging en groet

Gebed

Lezing uit het Oude Testament: Psalm 34:12-23

¹²Kom, kinderen, luister naar mij,
ik leer je ontzag voor de HEER.
¹³Hebben jullie het leven lief,
wil je goede jaren genieten
¹⁴Behoed dan je tong voor het kwaad,
je lippen voor woorden van bedrog.
¹⁵Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.
¹⁶Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen,

zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.

¹⁷Toornig ziet de HEER wie kwaad doen aan,
hij wist hun namen op aarde uit.

¹⁸De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen,
hij bevrijdt hen uit de nood,

¹⁹gebroken mensen is de HEER nabij,
hij redt wie zwaar wordt getroffen.

²⁰Al blijft de rechtvaardige niets bespaard,
de HEER zal hem steeds weer bevrijden.

²¹Hij waakt zelfs over zijn beenderen,
niet één ervan wordt verbrijzeld.

²²Een slecht mens komt om door eigen kwaad,
wie een rechtvaardige haat zal boeten,

²³de HEER redt het leven van zijn dienaren,
nooit zal boeten wie schuilt bij hem.

Zingen: Psalm 34: 1 en 7 – Ik loof de Heer altijd

1.

Ik loof de Heer altijd
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer.
Ja, ik beroem mij op de Heer
en prijs zijn hoog beleid.
Gods kleinen horen mij
en zij verheugen zich tezaam.
Verhef met mij des Heren naam,
zegen die en wees blij.

7.

Wie God roept hoort Hij aan
en Hij verlost wie is benard.
Hij zal gebrokenen van hart
in gunst terzijde staan.
Wie 's Heren recht betracht
vindt in de wereld droefenis,
maar God, die zijn verlosser is,
blijft op zijn heil bedacht.

Lezing uit het Nieuwe Testament: 1 Petrus 3:8-18

⁸Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. ⁹Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. ¹⁰Immers: 'Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, ¹¹hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. ¹²Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.'

¹³Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? ¹⁴Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; ¹⁵erken Christus als Heer

en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. ¹⁶Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. ¹⁷Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goeddoet dan omdat men kwaad doet.
¹⁸Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.

Zingen: Liedboek 351 – In U zijn wij begrepen

1.
In U zijn wij begrepen,
in U zijn wij gedoopt.
Uw dood werd ons ten teken,
uw leven onze hoop.
Nu weten wij voorgoed:
Gij zult ons nooit begeven,
uw lichaam is ons leven,
uw offer is ons bloed.

2.
Wij zijn in U begraven,
wij staan met U rechtop.
Wij zijn niet langer slaven,
maar kinderen van God.
Een wereld zijn wij oud,
maar nieuw als deze morgen,
geboren ongeborgen,
verloren tot behoud.

Overdenking – Wees allen eensgezind

Zingen: Opwekking 378 'Ik wil jou van harte dienen'

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
Vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.

Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Dankgebed, voorbede, gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Collecte

Het goede doel van deze week is het **Joods Hospice Immanuel**, dat palliatieve terminale zorg biedt aan mensen met een levensverwachting van minder dan 3 maanden. Het hospice heeft plaats voor 8 bewoners van alle gezindten (dus ook niet joods). Het biedt een warme omgeving voor de bewoners en hun familie. Er is voor de bewoners alle ruimte en tijd om samen met uw geliefden te zijn. Zij bieden zorg die afgestemd is op hun eigen vertrouwde levensstijl, wensen en mogelijkheden. In een warme, huiselijke sfeer krijgen zij alle aandacht en zorg, gericht op een zo waardig mogelijke laatste levensfase, waarin het leven centraal staat. U kunt uw gift storten op NL59 ABNA 0455 444 277 tnv Joods Hospice Immanuël

Zingen: Slotlied, Lied 974:1 en 2 – **Maak ons uw liefde, God**

Maak ons uw liefde, God
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeed met gaven.
En wat wij zijn draag bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

Heenzending en zegen

Luisteren naar de zegenbede: Liedboek 822

Wij trekken maar verder, voetje voor voet,
soms lood in de schoenen, soms vleugels van licht
en zo gaan wij verder, steeds verder en verder,
zo trekken wij de horizon open.

Na deze dienst is er de mogelijkheid om te 'Zoomen' met elkaar, na te spreken over de dienst en van gedachte te wisselen en ervaringen uit te wisselen die verband houden met het thema van de dienst. Om aan te sluiten bij deze ontmoeting, volg de volgende link:

<https://us02web.zoom.us/j/84152650613?pwd=NkNyQWRqamZ3bGxhTFpJMjhON3Mrdz09>

of ga naar www.zoom.us > join meeting

Meeting ID: 841 5265 0613

Password: 186418

Donderdag 21 juni is het Hemelvaartsdag. Traditiegetrouw vieren we dat met de Evangelische Broedergemeente. Van hen ontvangen wij in de loop van de week een link naar de uitzending van een internationale uitzending van de Broedergemeente.

Volgende week zondag 24 mei is er opnieuw een uitzending om 10.00 uur. Ds. Margrietha Reinders zal dan in de uitzending voorgaan.

We wensen u en jullie een gezegende zondag en een goede week!