



PROTESTANTSE GEMEENTE AMSTERDAM - WATERGRAAFSMEER

Orde van Dienst – Zondag 7 juni 2020

Online uitzending in verband met het Corona Virus

Voorganger: ds. Daan van den Born

Muziek: Tae Young Kim, Harda van Wageningen

Ouderling van dienst: Jacobine van der Bijl

Koster: Wim Knabe, Guus Westra

Thema: **Samen, één door de Geest**

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Lied 672 : 3, 6 – In 't lichaam van de Heer

3.

In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kinderen nieuw geboren.
Deel van uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.

6.

Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houd Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.

Lezing van de Geboden

Zingen: Psalm 89 : 1, 7 – **Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied**

1.

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

7.

Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wandelen voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 2 : 37 - 47 (Nieuwe Bijbelvertaling)

³⁷Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: 'Wat moeten we doen, broeders?' ³⁸Petrus antwoordde: 'Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, ³⁹want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.' ⁴⁰Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: 'Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!'
⁴¹Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. ⁴²Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.
⁴³De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag.
⁴⁴Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.
⁴⁵Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. ⁴⁶Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. ⁴⁷Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Zingen: Opwekking 34 – **Hine ma tov**

Hine ma tov uma nayim
Shved achim gam yachad

Hine ma tov uma nayim
Shved achim gam yachad

Hine ma tov
Sheved achim gam yachad

Hine ma tov
Sheved achim gam yachad

(Vertaling: Zie toch hoe goed en hoe lieflijk als broeders samenwonen)

Preek – **Samen, één door de Geest**

Zingen: **Breng ons samen** (Sela)

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Het goede doel van deze week is **'De Sociale Kruidenier'**. Dit is een winkel en ontmoetingsplek waar Voedselbank klanten tegen een kleine prijs lang houdbare en non-food producten kunnen kopen, zoals zonnebloemolie, wasmiddel en toiletpapier. Ook kunnen zij bij de Sociale Kruidenier terecht voor een kop koffie en een gezellig praatje. Iedere woensdagmiddag is het team van Grip op je Geld aanwezig in de winkel, die laagdrempelig financieel advies bieden waar nodig. De Sociale Kruidenier is opgericht door de Diaconie Amsterdam. U kunt uw gift storten op NL49 INGB 0000 097 593. tnv Diaconie Amsterdam met als doel Sociale Kruidenier.

Zingen: **Put your hand in the hand of the man from Galilei** (Ida Goodson)

Put your hand in the hand of the man
Who stilled the water
Put your hand in the hand of the man
Who calmed the sea
Take a look at yourself
And you can look at others differently
Put your hand in the hand of the man
From Galilei

Heenzending en Zegen

Volgende week zondag 14 juni is er opnieuw een uitzending vanuit De Bron. Om 10.00 uur zal ds. Martijn van Leerdam dan in de uitzending voorgaan.

We wensen u en jullie een gezegende zondag en een goede week!