



PROTESTANTSE GEMEENTE AMSTERDAM - WATERGRAAFSMEER

Orde van Dienst – Zondag 13 september 2020

Voorganger: Gerbrand Molenaar

Organist/Pianist: Peter van Dongen

Ouderling van dienst: Aart Noordzij

Koster, Beeld & Geluid: Wim Knabe, Cor Braam, Klaas Buikema

Thema: **Ik kan alles aan!**

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Aanvangslied: Psalm 146: 1 en 3

1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Stil gebed, Votum en groet

Gebed om ontferming

Zingen: lied 274

1. Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

2. Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

3. Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment: We luisteren naar 'Wie ben jij?' <https://www.youtube.com/watch?v=NB78DGjfxqQ>

Schriftlezing: Filippenzen 4:10-20;

¹⁰De Heer heeft mij veel vreugde gegeven nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. U dacht altijd al aan mij, maar vond niet de gelegenheid het te laten zien. ¹¹Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. ¹²Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. ¹³Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. ¹⁴Toch hebt u er goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te delen. ¹⁵U weet zelf, Filippenzen, dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging begon, uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeven en tekorten. ¹⁶Al in Tessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen. ¹⁷Niet dat het mij om uw gaven te doen is, ik ben er juist op uit dat het tegoeven op uw rekening oploopt. ¹⁸Nu is alles mij vergoed, en heb ik zelfs veel meer ontvangen. Mij ontbreekt niets dankzij de gaven die Epafroditus namens u heeft gebracht; ze zijn een geurig en aangenaam offer, dat God behaagt. ¹⁹Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. ²⁰Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

Schriftlezing: Habakuk 3:17-19

¹⁷Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining –
¹⁸toch zal ik juichen voor de HEER,
jubelen voor de God die mij redt.
¹⁹God, de HEER, is mijn kracht,
hij maakt mijn voeten snel als hinden,
hij laat mij over mijn bergen gaan.

We luisteren naar lied 156

1. Ik heb verstaan, HEER, wat Gij hebt gezegd,
Gij hebt mij vrees voor U in 't hart gelegd,
uw werk vervult mijn wezen met ontzag.
Breng nu, o God, uw werken aan de dag:
toon deze tijd uw trouw, uw goedheid weer;
uw volk zal juichen om zijn God en HEER.

3. En als het licht eenmaal zelfs duister wordt,
- geen oogst op 't land, de vijgenboom verdord,
geen levend water meer, geen brood, geen wijn -,
wanneer de schapen Gods verdreven zijn,
is er bij mensen geen verwachting meer,
nog zal ik juichen om mijn God en HEER.

Preek

Zingen: lied 939: 1 en 3

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
Stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
Leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
Verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

3. Van eerste kreet tot laatste zucht,
Leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
Niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
Bent U het doel van mijn bestaan.

We gedenken mw. A.W. Baard-Bosch (*allen staan*)

Dank- en voorbede

Collecten:

Bij de uitgang staan twee collecteschalen waarin u uw gaven kan geven. Eén schaal is voor het goede doel van deze zondag, de andere schaal is bestemd voor de kerk en het werk van De Bron. Het goede doel van deze zondag is een project van **Kerk In Actie: Ghana - een sterke kerk op een kwetsbare plek**. Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee hun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren.

Zingen: Ps.68: 7

7. God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Zegen

Heenzending en zegen

Volgende week zondag 20 september is er om 10.00 uur een speciale dienst in De Bon. **De doop zal dan bediend worden aan Christa de Jong.** Zij is vrijwilliger in het Brinkhuis in Betondorp. Ondanks haar veelbewogen leven leeft in haar het diepe vertrouwen dat God haar draagt. Mede door het contact met ds. Margrietha Reinders durft zij het nu aan om deze stap te zetten. Zij verlangt ernaar om bij Gods gemeente te horen en zich door de doop aan hem toe te vertrouwen. Margrietha zal voorgaan in deze dienst. Wat bemoedigd voor ons als gemeente: iets te ervaren van de vruchten van de oogst! Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan door een mailtje te sturen naar kerkdebron@live.nl of neem contact op met Aart Noordzij: 06 27 20 25 07. Zie ook de laatste Meerzicht en de wekelijkse email voor meer informatie. Ontvangt u deze email nog niet, en/of heeft u de Meerzicht niet ontvangen, en wilt u dat wel, zend dan uw e-mailadres naar hansteerds@gmail.com.