

## ***Vorbereiding op Pasen***

De voorbereidingstijd voor Pasen kent maar liefst 40 dagen. Dat hangt samen met de periode van 40 dagen die Jezus doorbracht in de woestijn alvorens Hij in de publiciteit trad. Hij at niet in deze periode. Daarom heeft het in de kerk ook wel het karakter gekregen van een vastenperiode. Slechts zelden betekent dat helemaal niet eten. Vaak gaat het om het afzien van de extra's. En dat is al heel wat, vooral als het uitgespaarde geld naar mensen gaat die het hard nodig hebben.

Toch is deze periode niet alleen een periode van 'nalaten'; het is er ook één van 'toelaten'. Laat je toe in je leven van alledag in te breken? Of gaat ook in deze voorbereidingstijd alles zijn gewone gangetje? Dan loop je het gevaar dat je iets mist van datgene waarop de voorbereiding gericht is: het lijden en sterven van Jezus Christus voor ons en zijn opstanding.

Op verschillende momenten in de Goede Week willen wij hier bij stilstaan. Juist ook door de week. We laten toe dat in de normale routine ingebroken wordt. Kom en deel de ervaring!

- **Palmzondag** (13 april). Naast de **Palmzondagmorgenviering** om 10.00u met kinderen is er om 19.30u een **Palmzondagvesper**. Onze gedachten gaan terug naar de eerste Palmzondag. Jezus is, gezeten op een ezel, Jeruzalem binnengetrokken. Het 'Hosanna' heeft geklonken. Daarna is het stil geworden en Jezus trekt zich met zijn twaalf leerlingen terug. We vieren een Palmzondagvesper met zang (o.a. uit de traditie van Taizé), muziek, een Bijbellezing met korte meditatie en gebeden. Een viering van ongeveer 40 minuten,
- **Witte Donderdag** (17 april) is om 17.30 is de jaarlijkse traditie van de **Seider (Pesach) maaltijd** in de Ontmoetingsruimte van De Bron. De betekenis en symboliek van de uittocht uit Egypte van het volk Israël wordt dan uitgelegd, terwijl er samen gegeten wordt. Aan te bevelen als je er nog niet bij bent geweest. Om 19.30 is er een **Witte Donderdagvesper** met viering Heilig Avondmaal.
- **Goede Vrijdag** (18 april) om 19.30 is de **Goede Vrijdagvesper**. Naast momenten van stilte en gebed, horen we het lijdensevangelie en zingen we enkele meditatieve liederen.
- **Stille Zaterdag** (19 april) vindt om 21.00 de **Paaswake** plaats in de kerkzaal. Vanouds is de Paasnacht de nacht waarin er gedoopt werd. Onderdeel van deze viering zal zijn de **doopgedachtenis**. Er is gelegenheid naar voren te komen, het doopwater aan te raken en zo de eigen doop te gedenken (of voor te nemen, als je nog niet gedoopt bent). Er is ook gelegenheid een zegen te ontvangen. De viering zal ongeveer één uur in beslag nemen.
- **Paasviering** (20 april, om 10.00 u), met daaraan voorafgaand het **Paasontbijt** en erop volgend **het zoeken van paaseieren door de kinderen**.

*Iedereen welkom!*