

Meer-Zicht

***Maandblad van de
Protestantse Gemeente
Amsterdam - Watergraafsmeer***

***19e jaargang 2
Februari 2015***

Zondagmorgen

Het licht begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan. Wij eten
ons vroege brood gedoopt in de zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het licht.

Ida Gerhardt



Afzender:
Protestantse Gemeente
Amsterdam - Watergraafsmeer
Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED Amsterdam

Beste vrienden,

Je probleem vertellen

Dit jaar heb ik voor het eerst een 'kerkenwerk agenda' aangeschaft (€9.50). Het is handig want deze agenda begint met de start van het kerkelijk jaar (30 november 2014). Verder staan er Schriftlezingen in voor iedere dag en de lezingen volgens het rooster voor de zondag. En nog allerhande nuttige informatie. En hij is zo klein dat hij in mijn binnenzak past.

Ook staan er af en toe wijze spreuken onderaan de pagina. Mijn oog viel op de spreuk voor 15 februari, de zondag van de Schooldienst (zie hieronder). 'Vertel God niet alleen hoe groot je probleem is, maar vertel je probleem ook hoe groot God is'. Het heeft wel iets te maken met de Schriftlezing voor die zondag: Marcus 1: 40-45, over de genezing van een melaatse.

Of het nu gaat om ziekte of een ander probleem, het lijkt een advies dat we ter harte zouden kunnen nemen.

Bij de diensten in Februari:

- 1 februari is pastor **Marja van Gaalen** gast-predikant.
- 8 februari hoop ik zelf voor te gaan.
- 15 februari is er een speciale **Schooldienst**. We hopen dan een aantal jongeren van het Pieter Nieuwland College welkom te heten. In vorige jaren kwamen ze altijd twee aan twee bij mij op bezoek om vragen te stellen over het geloof en de gemeente en om de kerk te zien en daar foto's te maken. Eén en ander moesten ze dan omzetten in een werkstuk voor het vak Godsdienst en Levensbeschouwing. In overleg met de docenten gaan we het dit jaar anders doen: een aparte viering met een aantal jongen waarbij allerlei zaken rondom geloof en kerk-zijn uitgelegd worden. Voor de meesten zal het wellicht de eerste keer in hun leven zijn dat ze een kerkdienst bijwonen. Na de dienst willen ze dan

Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer

Adres

P/a De Bron
Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED Amsterdam

E-mail kerkdebron@live.nl

Internet

www.kerkdebron.org

Predikant

Ds. D.J. Thijs
djjthijs@gmail.com
Telefoon
2218601 van 09.00-10.00 u
(m.u.v. vrijdag)

Kerkelijk bureau

Hugo de Vrieslaan 2
665 55 32 (kantooruren,
m.u.v. woensdag)
020-7717711/ 06-10451247
(spoedzaken)

Gironummers

Protestantse Gemeente
Amsterdam-Watergraafsmeer
IBAN NL78INGB00004612 09
Diaconie Protestantse Gemeente
Amsterdam-Watergraafsmeer
IBAN NL10INGB0004622084
Kerkblad Meer-Zicht
IBAN NL21INGB0004773400

Meer-Zicht is het maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer. Het is een platform voor berichten, meningen en achtergronden.

Meer-Zicht wordt verzonden aan gemeenteleden en verschijnt steeds op de eerste vrijdag van de maand.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te wijzigen, in te korten of in het geheel niet te plaatsen.

redactie

Linda Schol
lcschol@hotmail.com
Henk den Hoedt
Mechelensingel 7
henkdenhoedt@gmail.com

Meer-Zicht digitaal

Meer-Zicht wordt in digitale vorm gepubliceerd op
www.kerkdebron.org

**Kopij nummer 3
13 februari 2015**

Abonnementenadministratie
Zie: kerkelijk bureau

nog graag een paar vragen stellen (tijdens de koffie) aan mij en ik denk ook aan verschillende gemeenteleden.

- We hopen dus dat ieder erbij zal zijn.

- 22 februari hoop ik zelf voor te gaan.

Hartelijks, mede namens Tonny,

Dirk-Jan Thijs

‘...God gaat zijn ongekende gang ...’

(verkorte weergave van een Oudjaarsoverdenking van Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs gehouden op 31 december 2014 in De Bron)

William Cowper is de dichter van lied 943 van onze liedbundel, dat met deze regel begint. Hij leefde van 1731 tot 1800 en was één van de grootste Engelse dichters van zijn tijd. Zoals je wel vaker ziet bij grote kunstenaars ging zijn eigen leven bepaald niet over rozen. Hij was een kwetsbaar mens die zijn hele leven door depressies geplaagd werd. Als jongen van zes jaar verloor hij zijn moeder. Dat liet een pijnlijke wond bij hem achter. Hij werd opgevoed door zijn vader met wie hij een moeizame relatie had. Zijn vader wilde per se dat hij rechten zou studeren en advocaat of rechter zou worden, maar hij kon het niet opbrengen. Op dertigjarige leeftijd liet hij deze loopbaan voor wat het was. Vier keer in zijn leven had hij te maken met zeer hevige depressies en deed hij meerdere pogingen tot zelfmoord. Cowper schreef de hymne *'God moves in a mysterious way, his wonders to perform'*. Het is prachtig vertaald door J.W.Schulte Nordholt: *'God gaat zijn ongekende gang, vol donkere majesteit'*. Het is een lied op het leven van Cowper geschreven.

William Cowper kwam tot geloof tijdens een verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. Hij was toen 33 jaar oud. Op een bank in de tuin las hij de Bijbel en zijn aandacht werd getrokken door Johannes 11: de opwekking van Lazarus. Nog voor Hij Lazarus naar buiten roept zegt Jezus: *'Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft'*. Ik denk dat Cowper mee kon voelen met Lazarus. Hij was door zijn zelfmoordpogingen ook heel dicht bij de dood geweest, maar hij wàs er nog. En hij ontdekte dat dat geen toeval was. God had een plan met hem. *'Wat zou Lazarus gedacht hebben (een paar dagen ervoor) toen hij op sterven lag en Jezus maar op zich liet wachten? Sterker nog: Jezus kwam menselijkerwijs te laat: Lazarus was al overleden! En waarom was dat? Jezus geeft zelf het antwoord: 'deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt'*. Deze ziekte (want dat is depressie toch, het is één van de ergste ziektes waardoor je getroffen kunt worden) is *niet tot de dood*. Deze ziekte heeft een ander doel. Dat was de ontdekking van Cowper. En hij dichtte: *'God gaat zijn ongekende gang, vol donkere majesteit'*. God gaat zijn gang. Soms zelfs door de dood heen: letterlijk (zoals bij Lazarus) of bijna letterlijk (zoals bij Cowper). Je had

het niet gedacht en het zag er niet naar uit, maar het werd het wel: een wonder.

William Cowper begon hymns te schrijven, mede onder invloed van zijn vriendschap met John Newton, de voormalige slavenhandelaar, die predikant was geworden. Ze deelden hun liefde voor liederen. Het was voor Cowper het medicijn om hem uit te tillen boven onrust en donkerheid. Samen publiceerden ze een liedbundel met bijna 300 liederen. Eén van deze liederen is: *'God gaat zijn ongekende gang vol donkere majesteit'*. Het lied spreekt van Gods *goedheid, zijn soevereiniteit en wijsheid*. De dichter roept op moed te houden en vertrouwen op God te blijven stellen. Hij maakt gebruik van verschillende beelden uit de natuur om dit duidelijk te maken. In vers 3: *'De wolken, die gij vreest, zijn zwaar van regen, overvloed, van zegen die geneest'*. *Zo is het toch wel eens dat je alleen maar zwarte wolken ziet?* Om later te ontdekken dat het onweer behalve regen ook zegen met zich bracht. Of dat de regen zegen bleek te zijn! Of zoals een bloemknop (vs.5). Een bij is niet geïnteresseerd als de bloem nog in de knop staat. Maar wacht tot de bloem uit komt in zijn zoete weelderigheid!

Dit lied drukt het geloof uit dat Cowper overeind hield in lange perioden van donkerheid en wanhoop. Misschien is het ook wel herkenbaar in jouw leven. Iemand op de Alpha cursus zei: *'ik zou wel eens tegen God willen zeggen: Laat eens wat van U horen!'* Zing dan een lied. Doe als Cowper. Doe als Newton. Zing een lied voor jezelf. Zing een lied met de gemeente. Lieder zijn medicijnen die God ons geeft. Het zijn geneesmiddelen tegen wanhoop en ongelooft. We leren van onszelf af te zien en naar God op te zien. God die zijn ongekende weg gaat - vol donkere majesteit. Een weg die we inderdaad maar mondjesmaat leren kennen.

William Cowper eindigt zijn lied met de prachtige regels: *'God is his own interpretor and He will make it plain'*. Daarin schuilt een diepe waarheid: *'God is zijn eigen uitlegger, Hij zal het wel duidelijk maken'*. Wij proberen soms Gods wegen te bevragen of Hem zelfs ter verantwoording te roepen. Maar het ligt andersom: *'God is zijn eigen uitlegger: God zelf vertaalt de duisternis in eindelijk eeuwig licht'*.

Mensen

Lief en Leed

In memoriam Wim van Veeren

Op 7 januari j.l. is overleden de heer Wim van Veeren. Wim is 78 jaren oud geworden. Aan een lange periode van ziek-zijn, van strijd en lijden, van het moeten aanzien dat het leven voor Wim steeds mee een pas op de plaats werd, is een einde gekomen. De laatste weken in de hospice-afdeling van verpleeghuis Vreugdehof, waren moeilijk en zwaar. Maar ook bijzonder. Beseffen dat het einde van het leven dichterbij komt, is ook opnieuw beseffen wat je voor elkaar betekent, het is nog die dingen kunnen zeggen die diep verscholen liggen in je hart. En: het is met elkaar zingen:

*Ga met God en Hij zal met je zijn
in zijn liefde jou bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
In zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

In de afscheidsdienst op 15 januari in kerkelijk centrum De Bron herdachten wij het leven van Wim, in het licht van Gods aangezicht.

Zijn naam spraken we uit met grote liefde en eerbied, met respect en diepe dankbaarheid om wie hij was en wat hij heeft betekend in zijn leven als geliefde echtgenoot van Wil, als lieve vader en schoonvader van Ronald, Esther, Petra.

Ook als trotse opa van Malin en Lia, zijn twee kleindochters voor wie wij twee kaarsjes aanstaken als symbool van de stralende lichtjes die zij waren in het leven van hun opa.

En bij dit alles voelde hij zich ook een kind van God. Willem Christiaan van Veeren, bij zijn geboorte op 24

oktober 1936 kreeg hij deze namen van zijn ouders. Dat zijn ook de namen waarmee hij is gedoopt. En zo kreeg hij het teken van Gods eeuwig verbond en is zijn naam voor altijd en eeuwig gegrift in de palm van Gods hand.

We lazen uit de Bijbel en overdachten het bekende Hooglied van de Liefde, uit de brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe. De liefde van God, de Eeuwige, die allesomvattend is en die als een koord van hoop om ons heengeslagen is, in leven en in sterven! We zongen ook liederen die door Wim zelf waren aangegeven: "Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader, kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst....".

Wim, hij was ten volle mens en medemens! Het gezin en zijn toenmalige werk als makelaar, kwamen natuurlijk op de eerste plaats. Maar daarbij had hij altijd die ander in het oog, de medemens die hij op zijn levensweg ontmoette. Daarom zette hij zich op zijn eigen wijze, met grote trouw en verantwoordelijkheid, in voor kerk en samenleving. Tientallen jaren was hij ouderling-kerkvoogd en later kerkrentmeester van eerst de Emmakerk en later De Bron. Hij was jarenlang lid van de Stichting Vrienden van De Open Hof en lid van de commissie Geestelijke Verzorging. Persoonlijk ben ik hem veel dank verschuldigd voor zijn vertrouwen en steun.

Willem Christiaan van Veeren, wij hebben hem uit handen gegeven en zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd. In het geloof en vertrouwen dat hij voor altijd geborgen is bij God, bij wie de bron van leven is en de gedachtenis van namen.

Wij bidden Wil, haar kinderen en kleinkinderen Gods troost en liefde toe die als een koord van hoop ook om hen is heengeslagen.

Marja van Gaalen-van Veen

Ter nagedachtenis aan Wim van Veeren

De vele jaren, die ik in het kerkenwerk meeloop, ben ik altijd Wim tegen gekomen. Al in het begin bij het college van Collectanten, in de kerkenraad, College van Beheer, dat na de eenwording tot Protestantse gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer, werd omgezet in het College van Kerkrentmeesters.

Maar ook in commissies heb ik met Wim mogen samenwerken. Ik noem o.a. de Stichting Vrienden van de Open Hof.

En altijd was Wim een voorzitter, die weloverwogen te werk ging, want dat was de functie die Wim altijd beklede, voorzitter zijn en zorgen dat de vergadering tot een goed einde liep ook al waren we het op sommige punten niet eens met elkaar.

Toen Wim stopte met de Stichting Vrienden van De Open Hof nam ik de taak als voorzitter over.

Bij het College van Kerk rentmeesters heeft Wim zeer zeker zijn bijdrage geleverd. Zeker in de tijd, dat Shaloom (het voormalige jeugdgebouw aan het Van 't Hoflaan), dat onder auspiciën van de toenmalige Hervormde kerk was gebouwd, werd verkocht aan het Stadsdeel was Wim de aangewezen persoon om dit te volbrengen, en daarin speelde de rol van makelaar zeer zeker mee. Of de kwestie met het muurtje aan de slootkant dat door een graafmachine op een ponton was beschadigd, vele kwesties zijn door Wim tot een goed einde gekomen.

Later heb ik zijn taak als voorzitter overgenomen, en dan beseft je hoe veel werk Wim in die tijd heeft

gedaan, en altijd bescheiden is gebleven. Op de achtergrond werken, dat was wat Wim het liefste deed.

Ook bleef Wim na zijn afscheid als Kerkrentmeester op de achtergrond nog actief, was bezig met het ordenen van diverse stukken en kon ik nog om advies vragen.

Namens het College spreek ik hier onze dank daarvoor uit, want Wim was de Bron en de Bron was Wim.

Totdat zijn gezondheid verder achteruit ging en hij moest stoppen. De laatste jaren zijn zeker niet gemakkelijk geweest, maar dankzij de goede zorgen van Wil kon Wim nog lange tijd thuis blijven.

Wij hebben afscheid van Wim genomen en is hij thuis gekomen bij God zijn Vader.

Wim rust in vrede.

Ben van Raalte

In memoriam

Op 11 januari ging van ons heen **Anja (Johanna Adriana) van der Meer** in de leeftijd van 60 jaar. Gedurende vele jaren woonde ze in de Tweede Oosterparkstraat. Sinds enige jaren was ze betrokken bij onze gemeente.

Ze wilde dat het bij haar afscheid zou gaan over de wat haar betreft 'mooiste tekst uit de Bijbel':

.....' vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstreckende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus'. (Filippenzen 3:13-14)

Deze woorden zijn te vinden in een brief van de apostel Paulus aan de jonge christengemeente te Philippi, een stad in het oosten van Griekenland. Paulus zat toen in de *gevangenis*. Maar - opmerkelijk - hij constateert *met blijdschap* dat er ook een positief aspect aan zijn gevangenschap zit: hij heeft zich uitgebreid kunnen verantwoorden inzake zijn geloof. En daardoor wordt het evangelie alsmat meer bekend. Paulus moedigt de mensen in Philippi aan om door te gaan op die weg van het geloof in Jezus Christus. Hij gebruikt daarbij beelden die ontleend zijn aan de wereld van de sport. Het gaat over een atletiekbaan: de sprinters hebben maar één doel. Zo snel mogelijk naar de finish.

Opmerkelijk dat *dit* beeld Anja aansprak. Anja, zelf geboren met een afwijking aan haar rug, waardoor ze nooit in haar leven goed mobiel was. Ze heeft me ook wel verteld dat ze in het begin *kwaad* is geweest, ook wel kwaad op God dat dit haar moest overkomen. Het is ook een vraag die ze (aan God) zal willen stellen! Maar bij haar heeft deze beperking uiteindelijk een *positief* effect gehad. Ze noemt het zelf een 'vechtersmentaliteit'. Die heeft ze erdoor gekregen. *'Doe wat je kunt doen. Haal uit het leven wat erin zit'*. Dat werden voor haar levensmotto's.

Ik heb veel bewondering gekregen voor deze vrouw, toen ze daar méér over vertelde. Hoe ze op de roeivereniging ging in een aangepaste boot. Ze voer over de Amstel en wist toen al: 'op Zorgvlied wil ik ooit begraven worden!' Hoe ze die universitaire studie Duits volbracht. Hoe ze lesgegeven heeft op middelbare scholen. Hoe ze later werkte voor Universiteitsbiblio-

theken. Hoe ze gereisd heeft...Ze heeft haar talenten volledig ingezet. Haar mogelijkheden helemaal benut.

Het geloof was daarbij voor Anja een stille kracht. Ze trad er niet mee op de voorgrond. Dat lag niet in haar karakter. Maar het was wel de drijfveer van haar leven. Ze voelde zich daardoor ten diepste geaccepteerd. Door God. Ook al had ze haar vragen. En daarom had ze ook geen twijfel over het doel en de zin van haar leven. En dat straalde ze uit. Er was iemand in haar leven, die haar leven op koers hield. Iemand die haar leidde. Voor haar was dat Jezus Christus, Zoon van God, naar deze wereld gekomen als redder. Hij was haar inspiratiebron. En ze zag uit naar die prijs. Die verlossing van al het aardse lijden. Die nieuwe toekomst.

Op 20 januari namen we op begraafplaats Zorgvlied afscheid van een dappere vrouw, een kwetsbare vrouw, een inspirerende vrouw, een vrouw die wij niet gauw zullen vergeten. We wensen broer Theo, schoonzus Heleen en de verdere familie en vrienden kracht en troost van God.

Op 13 januari overleed **Bie (Giok Bie) Njio-Njio** in de leeftijd van 93 jaar. Gedurende vele jaren woonde ze met haar gezin, eerst in de Indische buurt en later aan de Middenweg. Ze leefden mee met de Gereformeerde Kerk, aanvankelijk de Funenkerk op Zeeburg en later de Koningskerk in de WGM, waar haar man Carel Njio ouderling is geweest.

Toen ik haar de eerste keer bezocht in Amstara Czaar Peter, een paar jaar geleden, zag ik na een tijdje die mooie tekst aan de muur. Vlak boven haar bed. *'God is our refuge and strength'*. (God is ons een Toevlucht en Sterkte).

Bie Njio groeide op in Azië, maar bracht een groot deel van haar leven in Europa door. Ze vertelde altijd met veel enthousiasme en trots over Indië. En tegelijk voelde ze zich ook thuis in Nederland. Daarbij voelde het alsof ze 'stukjes Indië' meegenomen had naar het kille Holland. *Gastvrijheid* was zo'n stukje Indië. Lang geleden al werden de jongeren uit de kerk met zoon Boone uitgenodigd bij hen thuis. En al gauw stond er een hele maaltijd op tafel.

Ik heb Bie Njio leren kennen als een diep gelovige vrouw. Die tekst boven haar bed zei het: 'God is our refuge and strength'. Ik krijg de indruk dat deze woorden uit Psalm 46 haar geloof samenvatten. Dat *dat* ook haar levensmotto was. Voor haar was dat tegelijk *niet vanzelfsprekend*, opgegroeid als ze was in de Chinese traditie. Maar haar leven verliep zo dat ze al op jonge leeftijd in aanraking kwam met de Bijbel en de God van de Bijbel. En dat greep haar. Voor haar familie was dat helemaal niet makkelijk. Maar ze was overtuigd. En ze gunde het anderen ook. En *heel bijzonder*: ook *haar ouders* maakten later die stap.

Bie Njio werd begraven op 21 januari op de Nieuwe Ooster. We leven mee met zoon Boone en dochter Floor, die haar zo liefdevol en trouw begeleid heeft.

Op 21 januari overleed **Regina Jacoba (Barvelink-) Draijer** in de leeftijd van 99 jaar. Mw. Barvelink verbleef de laatste jaren in het W.Dreeshuis waar ik regelmatig contact met haar had. In haar lange leven had ze veel meegemaakt, inclusief het tot twee keer toe verliezen van een echtgenoot. In vroeger tijd leefde ze mee met de Rehobothkerk en later met de Koningskerk. Ze had een lievelingslied, waar ze

telkens weer op terug kwam: 'Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen'. Dat was dan ook één van de liederen die ten gehore werden gebracht tijdens het afscheid in besloten familieverband.

Haar lichaam werd te ruste gelegd op de Nieuwe Ooster op 29 januari. We wensen zonen Henk en Hans met hun gezinnen sterkte.

Zieken

Mw.Singels werd opnieuw opgenomen in het OLVG met toenemende gezondheidsproblemen. **Mw. van Swol** verblijft in een verzorgingstehuis te Heemstede (waar dochter Marian werkzaam is). Dit alles na een val in haar woning. **Mw. Spaargaren** is behoorlijk goed hersteld van haar hartoperatie en is nu weer thuis. **De heer Monsees** moest opgenomen worden in het OLVG.

Gedenken wij deze en andere zieken in onze gebeden.

Dirk-Jan Thijs

Een lied van William Cowper

1. **God moves in a mysterious way
His wonders to perform;
He plants His footsteps in the sea
and rides upon the storm.**
2. **Deep in unfathomable mines
of never failing skill;
He treasures up His bright designs
and works His sov'reign will.**
3. **Ye fearful saints, fresh courage take;
the clouds ye so much dread
are big with mercy and shall break
in blessings on your head.**
4. **Judge not the Lord by feeble sense,
but trust Him for His grace;
behind a frowning providence He
hides a smiling face.**
5. **His purposes will ripen fast,
unfolding every hour;
the bud may have a bitter taste,
but sweet will be the flow'r.**
6. **Blind unbelief is sure to err
and scan His work in vain;
God is His own interpreter,
and He will make it plain.**

*God gaat Zijn ongekende gang
vol donkere majesteit,
die in de zee Zijn voetstap plant
en op de wolken rijdt.*

*Uit grondeloze diepten put
Hij licht en vreugd uit pijn.
Hij voert volmaakt zijn plannen uit,
Zijn wil is soeverein.*

*Geliefden Gods, scheidt nieuwe moed,
de wolken die gij vreest,
zijn zwaar van regen, overvloed
van zegen allermeest.*

*Zoudt gij verstaan waar Hij u leidt?
Vertrouw Hem waar Hij gaat.
Zijn duistere voorzienigheid
verhult Zijn mild gelaat.*

*Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin,
wordt klaar van uur tot uur.
De knop is bitter, is begin,
de bloem wordt licht en puur.*

*Hoe blind vanuit zichzelf is
het menselijk gezicht.
Godzelf vertaalt de duisternis
in eind'lijk eeuwig licht.*

Groeien bij de Bron - kalender februari

Aarzel niet één of meerdere van deze activiteiten te bezoeken, ook al heeft u zich niet van te voren opgegeven. Voor de Open Maaltijd dient men zich echter wel altijd van te voren op te geven, anders weten de koks niet voor hoeveel mensen ze moeten koken. Voor vragen of nadere informatie kunt u altijd bij de predikant terecht.

Open Maaltijd

Waar: Ontmoetingsruimte De Bron
 Wanneer: 11 februari
 Wat: welkom en drankje vanaf 17.00;
 gezamenlijke maaltijd vanaf 18.00.

Sing-in groep

Bijdrage aan de volgende viering(en): 8 en 22 februari

Middenmeergroep

Waar: Pastorie
 Wanneer: 5 februari 14.30

Amstelgroep

Waar: de Pastorie
 Wanneer: 10 januari om 14.30

High Tea Damesgroep

Waar: de Ontmoetingsruimte
 Wanneer: 9 februari om 14.30

Alpha I

Waar: de Pastorie
 Wanneer: 10 februari om 18.30

Alpha II

Waar: de Pastorie
 Wanneer: 12 februari om 18.30

Kring 'Sharing'

Waar: Archimedesweg 73-I
 Wanneer: laatste zondag van de maand 20.00

Jongeren/ Catechisatiegroep

Waar: de Pastorie
 Wanneer: 22 februari 18.30

Gebed voor buurt en kerk

Waar: De Bron
 Wanneer: 4 februari van 19.30 – 20.00

Open Kerk

Wanneer: 25 februari 11.00 – 12.15 (om 12.00 korte viering)

Dirk-Jan Thijs

Vrouwenmiddag



U HOEFT ZICH NIET OP TE GEVEN.

Diaconale collectes februari 2015

Zondag 1 februari 2015 – Collecte kerk in Actie – Werelddiaconaat ‘Cashewnoten voor een betere toekomst’

Opkomen voor de rechten van inheemse groepen, dat is wat partnerorganisatie Non Timber Forest Production (NTFP) in Cambodja doet. NTFP helpt etnische minderheden om de toegang tot en eigendom over hun land en natuurlijke bronnen te benutten en te beschermen. NTFP startte hiervoor een bijzonder cashewnoten project in het noorden van het land. In 5 dorpen worden 25 boerengroepen getraind om cashewnoten te produceren, te verwerken en te verkopen. Doel van dit project is om meer inkomen te genereren en de positie en rechten van inheemse groepen in de samenleving te verbeteren.

Zondag 8 februari 2015 – eigen Project Oeganda Community Based Efforts for Health & Development (COBEHD)

Zondag 15 februari - EXODUS – ex-gedetineerden

Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen.

Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus [vrijwilligersnetwerk](#). Naast de hulp van vrijwilligers buiten de gevangenis, biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van (ex-)gedetineerden. Het [Ouders, Kinderen en Detentie](#) (OKD) project maakt het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de bajes en zo te werken aan een goed contact. Middels een convenant met het justitiepastaat faciliteert Exodus ruim 60 inzorg-groepen.

Inzorg-vrijwilligers leggen individueel bezoek af aan gedetineerden en participeren bij de kerkdiensten en gespreksgroepen van de penitentiaire inrichtingen. Meer dan 1850 vrijwilligers zijn actief in het vrijwilligersnetwerk.

Zondag 22 februari - 40 DAGENTIJD COLLECTE (NOODHULP)

Jaarlijks treffen cyclonen en overstromingen de oostkust van Madagaskar.

In tachtig dorpen in de kuststreek werkt de Protestantse Kerk van Madagaskar aan het weerbaarder maken van boerenfamilies tegen de gevolgen van deze rampen. Ze introduceren huizen die gemaakt zijn van bamboe en gewassen die bij droogte of hoog water toch een redelijke oogst geven. Hierdoor zijn de families beter voorbereid op cyclonen en overstromingen. Als een cycloon in de toekomst toch een ramp tot gevolg heeft, kunnen ze er bovendien weer beter bovenop komen.

Zondag 1 maart - COLLECTE KERK IN ACTIE (VOORJAARZENDINGSWEEK)

‘Bijbelverhalen vertellen in de Golfstaten’

In de Golfstaten wonen miljoenen christenen die hun geloof niet kunnen verdiepen. Veel van hen zijn arm en kunnen zelf niet lezen.

Het Nederlands Bijbelgenootschap leidt mensen op om Bijbelverhalen te vertellen. Met ‘Simply the Story’ (STS) leren mensen de verhalen uit de Bijbel kennen en vertellen deze door. Na het vertellen van het verhaal wordt er over doorgesproken. Door de ‘Simply the Story’-methode raken miljoenen christenen echt geïnteresseerd in de boodschap van de Bijbel.

Ans van Raalte-Deschan

Allerlei

Agenda

Maandag 9 februari
Kerkenraad
Maandag 23 februari
Moderamen

Koffie ochtend

Heeft u zin in ‘n kopje koffie of thee en een praatje? Dan bent u iedere derde dinsdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur van harte welkom in de pastorie, Linnaeushof 94. De eerstvolgende koffie ochtend is: 17 februari 2015. U bent van harte welkom! De pastorie wordt verbouwd, het komende halfjaar kunnen we niet in de pastorie onze koffie ochtend houden. Daar de pastorie wordt verbouwd is de koffie

ochtend in de KOFFIEBEUK. Ingang aan de zijkant, tuin Hofkerk. Hek door naar de GROENE DEUR.

Postzegels

Beste postzegel-kaartenvriendinnen / vrienden. Ik mocht afgelopen periode weer goede zendingen van u ontvangen(ook van de “Martelaren van Gorkum”) allen hartelijk dank hiervoor. De “actie “ gaat nog steeds door dus schroomt u niet en stuur alles wat u hebt afgeknipt van enveloppen aan mij door(hele mogen ook) die knip ik dan voor u af. Zoals u ziet ik wil het graag voor u doen. Bij voorbaat hartelijk dank en groeten.

Louis Robert.

KERST 2014

Dit ligt al weer een poosje achter ons, maar toch wil ik langs deze weg dat kleine clubje mensen die met ons op kerstavond, Kerst gevierd hebben met de al oude gezangen en Bijbel lezing, gebeden, BEDANKEN voor hun inzet elk jaar weer fantastisch.

Kerst vieren doe je niet alleen op die 2 dagen, dat doe je al eerder, vol verwachting kijken wij uit naar de geboorte van kindje Jezus, zelf vind ik die 4 weken die ervoor liggen belangrijk, ook moeilijk om in de snelle gehaaste wereld die wij hebben, een stil moment te zoeken om daarvan te genieten.

Ik verheugde mij er al op dat zij zouden komen.

Een heel fijn half uurtje hebben wij gehad, Harda heeft eerst gebeden toen nam ik het van haar over. Onze gebeden waren intens, het kwam diep van binnen uit ons hart.

Tedo, Harda, Jolande, Ingrid, heel hartelijk bedankt en ik hoop dat jullie over 325 dagen weer kunnen komen.

Lies Rietbergen

DANK U WEL!

Beter laat dan nooit... dus alsnog willen wij u als kerkelijke gemeente De Bron heel hartelijk bedanken voor uw geweldige gastvrijheid, alle warmte en medewerking, bij de kerstviering op 21 december j.l.

Al jarenlang is het zo vertrouwd dat wij het kerstfeest met en voor mensen met een verstandelijke beperking in De Bron mogen/kunnen vieren. Maar ook blijft het bijzonder dat wij altijd weer zo welkom zijn en dat er alle denkbare medewerking voor ons is: van een warm kerkgebouw tot heerlijke koffie en thee met lek-

ker kerstbrood. Het was weer een groot feest! Daarvoor oprecht onze hartelijke dank en graag tot volgend jaar!

En als u nog een keertje wilt nagenieten, de dienst is te zien en te beluisteren op Youtube, de link is: <http://youtu.be/ILhgSLJy-14>.

Namens de Classicale Commissie pastorale zorg verstandelijk beperkten,

Marja van Gaalen-van Veen

Bedankt!

Hierbij wil ik graag iedereen bedanken, die tijdens mijn hartfalen aan mij gedacht heeft door het sturen van een kaartje, het brengen van een bloemetje, het plegen van een telefoontje of een bezoekje. Uw belangstelling was overweldigend en heeft mij mede

de kracht gegeven om overal weer bovenop te komen. Het gaat weer de goede kant met mij op.

Nogmaals hartelijk dank

Mevr. Post- de Leeuw

Van de kerkelijke administratie

Verhuisbericht

Klaas en Matthie Buikema
De Oeverlanden 151
1441 RD
Purmerend

Telefoon: 0299633645



OPEN MAALTIJDEN

In ontmoetingsruimte De Bron

Ontmoet elkaar vanaf 17.00 uur met een drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd

11 februari, 18 maart, 15 april, 13 mei, 17 juni,
juli en augustus zomerstop
16 september, 14 oktober, 11 november,
16 december

Iedereen is van harte welkom!

Maar geef je wel even van tevoren op bij
Ans 7717711 of ans.deschan@live.nl of Lida 6926777

De eigen bijdrage voor de maaltijd bedraagt 5 Euro

Veertigdagentijd

De Kern van ons geloof.

Wat is de belangrijkste christelijke feestdag? Veel mensen zullen zeggen; dat is Kerstmis, want toen is Jezus geboren. Natuurlijk is Kerstmis een groot feest wij vieren dat God als Mens op aarde is gekomen. Toch is niet het kerstfeest maar Pasen het belangrijkste christelijke feest. Waarom? Omdat het de kern van ons geloof raakt. Die kern kun samenvatten in een klein zinnetje: Jezus de Zoon van God, is niet dood, maar Hij leeft? Zijn leven eindigt niet op Goede Vrijdag aan het kruis, dan zou zijn weg een doodlopende weg geweest zijn. Dit verrijzenisgeloof is het hart van het unieke van ons christelijk geloof. Wij geloven in een Levende Heer. Wij geloven dat het leven sterker is dan de dood. Dit geldt niet alleen voor Christus zelf, maar voor iedereen die in Hem gelooft. Eens zullen wij allemaal verrijzen.

Tijd van voorbereiding.

Natuurlijk vraagt een groot feest als Pasen om een goede voorbereiding. Daarvoor is de Veertig dagen tijd. In deze tijd willen wij speciaal nadenken wat het voor ons betekent om christen te zijn. Omdat het een tijd van Inkeer is, wordt het Gloria {het Eer aan God} niet gezongen, net zoals trouwens in de adventtijd. De kleur in de liturgie is paars. Vaak wordt ons leven teveel beheerst door zaken als; geld, bezit, sport, werk, status e.d. Het is heel goed om daar in deze periode wat meer afstand te nemen, om los te komen van materiële zaken en te zien wat er leeft in ons hart en wat ons van God afhoudt. Daar is de Veertigdagentijd bij uitstek geschikt voor, om God opnieuw een centrale plaats in ons leven te geven. Vasten, zelfbeheersing is van groot belang, ook maatschappelijk gezien. Hoeveel ellende ontstaat er niet als menselijk voorbeeld hun drift niet in toom kunnen houden.! (Denk maar aan al die voorbeelden van zinloos geweld).

De Kerk spreekt over "boete doen" waardoor we proberen te herstellen wat kapot is gegaan, net zoals de vissers hun netten boete(repareren). We worden in deze tijd in het bijzonder uitgenodigd om los te komen van het kwaad en vrij te worden om Gods liefde te kunnen ontvangen om te bidden voor bekering en ook om meer aandacht te besteden aan het delen met andere mensen in nood.

Hernieuwing van de doop beloften:

Heel belangrijk in het leven van een christen is het doopsel. In zijn brief aan de Romeinen zegt Paulus

dat wij door onze doop, waardoor wij met Christus verbonden worden, ook met Hem worden begraven (Rom.6, 3-4). Hij wil daarmee zeggen dat met de doop iets geheel nieuws begint. De zonden worden vergeven en nieuw leven in Christus wordt mogelijk gemaakt (Paulus zal hierbij vooral gedacht hebben aan volwassenen die zich lieten dopen een daardoor als het ware afstand namen van hun vroegere leven zonder God.) Om die reden vond vroeger in de Veertigdagentijd de voorbereiding op het doopsel van mensen plaats die zich tot het christendom bekeerd hadden. Soms gebeurt dit nu nog als een volwassen persoon christen wil worden.

Het feit dat wij gedoopt zijn houdt niet in, dat wij nooit meer fout kunnen gaan, dat het kwaad geen vat meer op ons heeft. De belofte die onze ouders en peetouders voor ons gedaan hebben zijn van belang voor het hele leven, ze zetten ons op de weg van gelovig mens te zijn. Het is dan ook goed om daar regelmatig aan herinnerd te worden zodat ons kinder geloof uit kon groeien tot een volwassen geloof. Dit gebeurt bij het vormsel, wanneer wij voor het eerst bewuste christenen ons doop belofte zelf uitspreken. Het gebeurt ook jaarlijks tijdens de Paaswake waar wij de gelegenheid krijgen om deze doop belofte te hernieuwen en ons geloof opnieuw te bevestigen.

Aswoensdag:

De Kerk vraagt ons om ons twee dagen in het jaar geheel of gedeeltelijk te onthouden van eten of drinken, om te vasten; De Aswoensdag, die het begin van de Veertigdagentijd vormt en de Goede Vrijdag, waarop wij het lijden en sterven van Jezus gedenken. Op Aswoensdag zegent de priester de as van verbrande palmtakken van het vorig jaar. Iedere kerkganger ontvangt een kruisje op het voorhoofd, dat gemaakt van de as. De ceremonie is bedoeld om de mensen tot boete en inkeer aan te sporen.

Tijdens het geven van het as kruisje worden woorden uitgesproken; "Gedenk mens dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren" of "Bekeert U en gelooft in het evangelie"; De lezingen sluiten aan bij het thema van deze dag: terugkeer tot God, (de profeet Joel) het besef van onze menselijke onvolmaaktheid (psalm 51) en de noodzaak om zich met God te verzoenen. (2 Korintiërs 5, 20-6, 2). Ook in het evangelie komen drie handelingen ter sprake, die te maken hebben met boete en inkeer. Het gaat om gebed, vasten en geven (van geld) aan de armen. (Mt 6, 16-18).

Ingezonden door Lies Rietbergen

Vader

Geef mij een licht in mijn handen
om uit te delen,
licht in mijn ogen
om een lacht te ontlokken,
Licht in mijn oren,
om uw stem te vernemen
licht in mijn hartstocht
om liefde te zijn,
licht in mijn denken
om uw dag te zien dagen,
licht op mijn schouders
om vrede te dragen,
licht op mijn hoofd
om een teken te zijn,
licht in mijn lied
om uw goedheid te eren,
licht in mijn tranen
om mensen te troosten,
licht in mijn hart,
om een licht te zijn

Uit Deze tekst put ik kracht en hoop. In moeilijke momenten.

Om zo weer mooie gedachten te creëren en te verwachten dat die er ook mogen zijn op de goede momenten in het leven.

Daar een houvast aan te hebben en niet te verdwijnen in een zwart gat. Maar met alle goede gedachten in je hart de verwerking aan te gaan, verder te gaan met een lichtpuntje.

Niet te vergeten: je mag altijd je emoties laten zien en de Heer en iedereen om je heen zijn er voor je.

Linda Schol

OPROEP VRIJWILLIGERS AUTODIENST

We hebben te weinig vrijwilligers. Dit heeft tot gevolg dat wij iedere vier weken dienst draaien en dan ook nog eens 3 ritjes moeten maken om de mensen op te halen.

Daarbij komt dat de helft van de autorijders zelf al op leeftijd zijn! We zijn ze heel dankbaar dat ze nog steeds dit werk blijven doen maar het zou zomaar

kunnen dat er gaten gaan vallen.

Denkt u, ik zou best 2 of 3 mensen kunnen ophalen eens in de 4-5 weken dan kunt u met mij contact opnemen. We zijn u hiervoor, namens alle mensen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, heel dankbaar.

Ans van Raalte-Deschan

Diensten

Zondag 8 februari
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Collecte: eigen project Oeganda

Zondag 15 februari
Schooldienst met Pieter Nieuwland College
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Exodus (Ex-gedetineerden)

Zondag 22 februari
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Collecte: 40 dagentijd collecte (Noodhulp)

Zondag 1 maart
De Bron, 10.00
Voorganger: Kand. J. (Joyce) Ronday
Collecte: Kerk in Actie (voorjaarszendingsweek)

Zondag 8 maart
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs

Zondag 15 maart
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs

Verantwoording giften

Ontvangen

- voor kerk en diaconie van N.A.S. € 20,--
- voor de autodienst van fam. VdS € 20,--
- via Ds.D.J.Thijs van NN 25 euro voor Kerk en 25 euro voor Diaconie
- van NN 50 euro voor de Kerk ivm begrafenis

Verantwoording van de collectes in de maand december 2014:

7 december	– Eigen Ouderenwerk	€ 146,98
14 december	– KIKA	€ 167,11
21 december	– Stichting Drugs-pastoraat Amsterdam	€ 133,19
24/25 december	– Kerk in Actie Kinderen in de Knel	€ 533,05
28 december	– Stap Verder Amsterdam Z.O.	€ 57,85