

# **Meer-Zicht**

**Maandblad van de  
Protestantse Gemeente  
Amsterdam - Watergraafsmeer**

**19e jaargang  
Juni 2015**

## ***De disgenoten***

Het simpele gerei,  
het brood dat is gesneden,  
de stilte, de gebeden -  
want de avond is nabij.

Uit tranen en uit pijn  
dit samenzijn verkregen:  
bij sober brood de zegen  
twee in úw naam te zijn.

Waar aan de witte dis  
uw teken wordt beleden  
verschijnt Gij - : 'u zij vrede',  
gij Brood - gij Wijn - gij Vis.

*Ida Gerhardt*



Afzender:  
Protestantse Gemeente  
Amsterdam - Watergraafsmeer  
Hugo de Vrieslaan 2  
1097 ED Amsterdam

# Beste vrienden,

## **De late Rembrandt**

Daags voor de sluiting van deze tentoonstelling slaagden wij erin binnen te slippen in het Rijksmuseum. We moesten daarvoor wel 1,5 uur in de rij staan (deels in de motregen), maar dat hadden we er (achteraf) graag voor over. De collectie bestaat zo'n 40 schilderijen en 60 tekeningen uit de laatste 15 jaar van Rembrandts leven. In deze periode ging hij ook nog een keer failliet! Dat kwam mede omdat hij een echte vernieuwer was: hij schilderde mensen niet mooier dan ze waren (het antieke schoonheidsideaal), maar zoals ze in werkelijkheid waren. En opdrachtgevers vonden dat meestal niet leuk...

Vernieuwers hebben het meestal moeilijk. Ze worden niet gewaardeerd, tenminste niet door tijdgenoten. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Vincent van Gogh. En in heel ander opzicht gold dat ook voor Jezus Christus. Hij 'schilderde' de werkelijkheid ook zoals hij was. Vandaar dat Hij zo'n moeite had met de huichelachtige religieuze leiders van zijn dagen, die Hij 'witgepleisterde graven' noemde.

Ook voor Jezus geldt dat zijn 'late werken' tot de mooiste behoren. Is dat iets waarvoor jij in de rij zou willen staan?

## **Bij de diensten in Juni**

- donderdag (!) 4 juni om 15.00 is er een dienst in De Open Hof met **viering van het heilig Avondmaal**, waarin ik hoop voor te gaan. Voor meer informatie zie elders in dit blad.
- 7 juni wordt de preek gehouden door **Jeroen Hagendijk**. Jeroen is dit jaar **PiO** (Predikant in Opleiding) bij onze gemeente. Hij heeft al een aantal opdrachten verricht in het kader van het pastoraat en nu gaat hij ook een keer preken. Na de dienst is er een preekbespreking. Als u/je daaraan mee wil doen, laat het mij dan even weten.
- 14 juni is er een dienst met viering van het **heilig Avondmaal**.
- 21 juni is er (hoogstwaarschijnlijk) een dienst met viering van de **heilige Doop**. Fijn, twee

## **Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer**

### **Adres**

P/a De Bron  
Hugo de Vrieslaan 2  
1097 ED Amsterdam

**E-mail** kerkdebron@live.nl

### **Internet**

[www.kerkdebron.org](http://www.kerkdebron.org)

### **Predikant**

Ds. D.J. Thijs  
djjthijs@gmail.com  
Telefoon  
2218601 van 09.00-10.00 u  
(m.u.v. vrijdag)

### **Kerkelijk bureau**

Hugo de Vrieslaan 2  
665 55 32 (kantooruren,  
m.u.v. woensdag)  
020-7717711/ 06-10451247  
(spoedzaken)

### **Gironummers**

Protestantse Gemeente  
Amsterdam-Watergraafsmeer  
IBAN NL78INGB00004612 09  
Diaconie Protestantse Gemeente  
Amsterdam-Watergraafsmeer  
IBAN NL10INGB0004622084  
Kerkblad Meer-Zicht  
IBAN NL21INGB0004773400

**Meer-Zicht** is het maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer. Het is een platform voor berichten, meningen en achtergronden.

**Meer-Zicht** wordt verzonden aan gemeenteleden en verschijnt steeds op de eerste vrijdag van de maand.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te wijzigen, in te korten of in het geheel niet te plaatsen.

### **redactie**

Linda Schol  
lcschol@hotmail.com  
Henk den Hoedt  
Mechelensingel 7  
henkdenhoedt@gmail.com

### **Meer-Zicht digitaal**

**Meer-Zicht** wordt in digitale vorm gepubliceerd op  
[www.kerkdebron.org](http://www.kerkdebron.org)

**Kopij nummer 7  
19 juni 2015**

**Abonnementenadministratie**  
Zie: kerkelijk bureau

- diensten achter elkaar met de viering van de sacramenten. Zie ook elders in dit blad het artikel over dopen.
- 28 juni is **Ds. R.J.(Robert Jan) van Amstel** gastvoorganger. Het is de eerste keer dat hij bij ons voorgaat. Robert Jan is de vaste voorganger van de Diensten met Belangstellenden

die zondagsavonds in de Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof worden gehouden. Hij is een boeiende spreker met een heldere boodschap; ik raad iedereen aan erbij te zijn.

Met hartelijke groet, ook van Tonny,

Dirk-Jan Thijs

# Overdenking

## 'De betekenis van Hemelvaart voor de achterblijvers

De kalender is alweer voorbij Hemelvaartsdag. *Viel daaraan nu nog iets te vieren?* We herdenken dat Jezus veertig dagen na zijn opstanding is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel. *Maar waarom vieren we dat nu als een christelijke feestdag? Iemand's vertrek vieren met een jaarlijkse feestdag is toch best vreemd?* Voor Jezus was het waarschijnlijk wel goed nieuws - terug bij zijn Vader, weg van de problemen van deze wereld, maar *hoe is dat voor hen die achterblijven? Voor de leerlingen toen? Voor ons nu? Ook reden om iets te vieren? Wat zegt de Bijbel er eigenlijk precies over?*

Meestal lezen we het verslag van Handelingen 1, waar staat dat Jezus voor de ogen van zijn leerlingen omhoog ging en werd opgenomen in een wolk. Een wolk is in de Bijbel een beeld voor de aanwezigheid van God. Hij werd bij God opgenomen; ze zagen Hem niet meer. Wel twee engelen (boodschappers van God) die zeggen: *'waarom staan jullie daar naar de hemel te kijken? Jezus, zal op dezelfde wijze terugkeren'*. 'Jezus op de wolk'. Het is het bekende beeld, horend bij Hemelvaartsdag. Maar het zegt ons nog niet zo veel over de verdere betekenis van die Hemelvaart voor ons.

Daarvoor is het van belang bij de evangelieën te rade te gaan, want daarin staat ook wel iets over de Hemelvaart. Als je de evangelieën leest is het altijd goed na te gaan welke boodschap iedere evangelist wil benadrukken. Als je dat doet wint het evangelie aan rijkdom. Zoals een diamant schittert met allemaal geslepen vlakjes. Laten we dat eens doen voor het evangelie van Hemelvaart.

We beginnen bij het oudste evangelie: Marcus. Jezus, spreekt zijn leerlingen toe: *trek heel de wereld rond en maak aan ieder het goede nieuws bekend!* Ze krijgen daarbij de belofte dat ze bijzondere krachten en bescherming zullen ontvangen. En dan staat er (heel kort): *nadat Hij dit gezegd had, werd de Heer Jezus opgenomen in de hemel en nam Hij plaats aan de rechterhand van God*. Dat laatste is voor Marcus de betekenis van Hemelvaart: Jezus neemt plaats aan de rechterhand van God. Hij neemt plaats - in de antieke

nav Marcus 16: 19-20/ Lucas 24: 49-53

verkorte weergave van de preek gehouden op Hemelvaartsdag tijdens oecumenische dienst in de Koningskerk door Ds.D.J.Thijs

tijd *stonden* dienaren altijd. Daaraan herken je ze altijd op afbeeldingen. Maar Jezus neemt plaats - gaat zitten. Hij is geen dienaar meer. Hij zit aan de rechterhand van God, de ereplaats. De Hemelvaart van Jezus bevestigt Hem als de overwinnaar over alle tegenstanders. Het is de afronding van zijn missie, waarvoor Hij naar deze aarde kwam. Daarom krijgt Hij de ereplaats.

Een zelfde boodschap heeft ook het evangelie van Mattheüs. Eigenlijk beschrijft Mattheüs de Hemelvaart van Jezus niet als zodanig, maar hij impliceert hem wel. Dat wil zeggen: hij gaat er wel van uit. Jezus zegt namelijk aan het eind van het evangelie van Mattheüs: *'Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde'*. Dat kan Hij alleen zeggen als de Christus die die verhoogde plaats heeft ingenomen. Net als bij Marcus is deze macht van Jezus de basis, waarop de leerlingen er op uit kunnen trekken om het goede nieuws door te vertellen.

Tussen twee haakjes: Romeinen 8 (: 34) vertelt nog iets over wat Jezus daar doet aan die rechterhand van God: Hij *pleit* voor de gelovigen. Hij *bidt* voor hen. Hij komt voort hen op. En het evangelie van Johannes (14:2) voegt daar nog aan toe dat Jezus' Hemelvaart ook tot doel heeft *plaats te maken voor zijn volgelingen* in het huis van zijn Vader.

Maar dan Lucas. Hij legt een ander accent. Daar staat dat Jezus zijn handen ophief en de leerlingen zegende. Terwijl Hij dat doet wordt Hij in de hemel opgenomen. Voor Lucas is het beeld dat bij de Hemelvaart hoort de zegende handen van Jezus. *Wat houdt dat eigenlijk in: zegenen?* In de kerk ontvang je de zegen, aan het eind van de dienst: Moge de Heer met je meegaan en vrede (sjaloem) geven. Het leidt er bij de leerlingen toe dat zij Hem gaan loven, Hem eer gaan bewijzen en dat ze heel blij worden. Het *feestelijke tintje* van Hemelvaart dat vind je vooral terug bij

Lucas. Ze gaan het vieren. En dat heeft met die zegen te maken.

Tenslotte de evangelist Johannes. Bij hem lees je over de Hemelvaart van Jezus geen woord. Toch kom je wel woorden als de verhoging en verheerlijking van Jezus tegen. *Wat blijkt?* Johannes heeft het dan juist over de kruisiging van Jezus. *'Hij moet verhoogd worden zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogde'* (3:14). En als Jezus zelf spreekt over *zijn verheerlijking zijn verhoging* voegt Johannes eraan toe dat Hij daarmee doelde op zijn dood. Voor Johannes hangt Jezus' koningschap vooral samen met zijn dood aan het kruis.

Zo zijn er verschillende redenen waarom het toch belangrijk is de Hemelvaart van Jezus te vieren:

1. Jezus neemt plaats aan de rechterhand van God.

Hij heeft alle macht ontvangen. Hij heeft zijn missie volbracht. Inclusief die verhoging aan het kruis, waardoor de overwinning behaald is. Hij laat zijn leerlingen (en daarmee ook ons) achter met een vervolgmisssie om dat goede nieuws door te geven, in woord in daad, in heel je levenshouding. Misschien zeg je: dat kan ik helemaal niet; ik breng er niets van terecht. Het hoeft ook niet te op eigen kracht. De Hemelvaart van Jezus garandeert die kracht; we staan er niet alleen voor.

2. Jezus zegent zijn leerlingen. Het leidt ertoe dat zij Hem hulde brengen helemaal blij worden. Hemelvaart is blijdschap, want Jezus zegent ons.

Dat zijn de twee grote en blijvende geschenken van Hemelvaart voor ieder die gelooft: kracht en blijdschap.

## Mensen

*Lief en Leed*

### In Memoriam

Op 26 april overleed **Aartina Emma (Tiny) van de Lagemaat - Kortschot** in de leeftijd van 83 jaar. Lange tijd hielp ze met de productie van het kerkblad, was ze lid van de dames - bezoekerkring en bezocht ze de kerkdiensten. Sinds ze door de noodzaak van extra zuurstof aan huis gebonden was, leefde ze mee met de kerkdiensten via de computer.

Tiny kreeg al vroeg in haar leven een enorme slag te verwerken: het verlies van haar man - pas 37 jaar oud - door een ongeluk met de brommer. Zij bleef achter met een jong gezin met vier kinderen....Dan denk je: hoe kan je dan nog verder? Het paste niet bij Tiny's karakter om het daar uitgebreid over te hebben. Ze heeft aangepakt en doorgezet. Ik vermoed dat haar geloof haar vastgehouden heeft. Dat ze iets ervaren heeft van de nabijheid van God. Een manier voor Tiny om dat te beleven was de zang. Dat heeft ze haar hele leven gedaan: eerst op het Sweelinck koor waar ze haar man leerde kennen, later op het Funenkoor en het Rehobothkoor.

Bij het afscheid in de kerk op 4 mei lazen we dezelfde woorden, die ik ook bij haar thuis had gelezen, enkele dagen voor haar heengaan: Filippenzen 4: 4-7. Het gaat er daar onder meer over dat je alles wat je nodig hebt aan God mag vragen en tegelijk Hem mag danken. Als je dat doet, dan komt het goed. Paulus zegt: *dan zal de vrede van God over je komen.* Dat is

niet iets dat je kunt beredeneren of omschrijven. Dat moet je ervaren. Het is de vrede waarvan we hopen dat Tiny die nu in zijn volheid gevonden heeft.

We wensen de kinderen, kleinkinderen en allen die haar missen sterkte.

### Zieken

**Mw. Bakhuis** verblijft enige weken in Berkenstede (Diemen) voor revalidatie. **De heer Kelner** moet een bestralingskuur ondergaan ter bestrijding van zijn ziekte. **Mevr. Vos** moet bijna wekelijks naar het ZH voor bloedtransfusies. **Fransien Degen** brak een pols bij een val in het Flevohuis. **De heer Jan Smit** (De Open Hof) is op hoge leeftijd aan het eind van zijn krachten.

Deze en alle andere zieken bevelen wij in uw voorbede aan.

*'U bent mijn schuilplaats, Heer  
U vult mijn hart steeds weer  
met een verlossingslied.  
Telkens als ik angstig ben,  
steun ik op U.  
Ik vertrouw op U.  
als ik zwak ben, ben ik sterk  
in de kracht van mijn Heer'.*

Dirk-Jan Thijs

# Kerkdiensten in De Open Hof

## 2 x op donderdagmiddag

In verband met het vertrek van Trudy Joosse als Geestelijk Verzorger bij De Open Hof en de beperkte mogelijkheden voor Ds. Monica Randt (Geestelijk Verzorger van het Flevohuis/ZGAO) is onderzocht hoe de geestelijke zorg in De Open Hof in de toekomst het best gewaarborgd kan worden in het besef dat het niet zal lukken het volledige takenpakket van Trudy bij anderen onder te brengen.

Na de vakantieperiode volgen hierover gedetailleerdere plannen. Voor nu is besloten dat de diensten in de komende drie maanden gewoon door zullen gaan. Alleen is er één wijziging: de diensten in juni en juli zullen niet plaatsvinden op de zondag, maar op donderdagmiddag. Het betreft:

- donderdag 4 juni 15.00 Dienst met viering heilig Avondmaal, geleid door Ds.D.J.Thijs

- donderdag 9 juli 15.00 Kerkdienst, geleid door Ds.D.J.Thijs

Beide diensten vinden plaats (zoals gebruikelijk) in het restaurant.

Op 2 augustus vindt de dienst plaats op de zondag om 10.30. Dan zal pastor Ellen Kok de voorganger zijn.

We hopen dat het mogelijk zal zijn de vieringen vanaf september definitief naar de *donderdag* over te brengen. Dit is reeds jaren het geval in het Flevohuis. Het zou ook als voordeel meebrengen dat ik zelf in een aantal van deze vieringen zou kunnen voorgaan, hetgeen ik graag zou willen omdat ik een aantal van de bezoekers ook ken vanuit de pastorale contacten. We hopen dat deze door-de-weekse vieringen wellicht ook van betekenis zullen worden voor omwonenden en andere belangstellenden.

*Dirk-Jan Thijs*

# Gesprek over ethisch onderwerp

Ethiek heeft te maken met een kritische bezinning op ons handelen. Het is een onderdeel van veel wetenschappelijke opleidingen. Zo ook bij de opleiding tot predikant. Dit jaar is Jeroen Hagendijk bij onze gemeente predikant in opleiding (PiO). Eén van zijn opdrachten is het organiseren van een gesprek met een groepje gemeenteleden over een ethisch onderwerp. Als u/je hieraan mee wil doen, laat het mij weten. Zie ook het bericht hieronder van Jeroen. (*D.J.Thijs*)

Moreel groepsgesprek

Houdt het u wel eens bezig: hoe het christelijk geloof

soms op gespannen voet kan staan met kwesties uit het dagelijks leven? Hoe wij onze keuzes verantwoorden? Welke richtlijnen de Bijbel geeft voor het dagelijks leven?

Op zondag 5 juli kunt u na de dienst in een groepje met anderen nadenken over deze vragen. We zullen ongeveer een uur stilstaan bij een actueel nieuws item dat verband houdt met *gerechtigheid*. We hopen op een mooi moment van bezinning. Een gesprek over het goede leven voor Gods aangezicht.

Hartelijke groet,

*Jeroen Hagendijk*

# OPEN LUNCH MAALTIJDEN 2015

-In de ontmoetingsruimte van de Koningskerk

**29 mei en 26 juni**

Ontmoet elkaar elke laatste vrijdag van de maand van 12.00 – 14.00 tijdens de lunch. Iedereen is van harte welkom! Maar geef je wel even op bij Mevr. Perk. Telefoonnummer: 06-28460392 of email: m.perk@tele2.nl

De eigen bijdrage voor de lunch bedraagt € 3,00.  
*NB Je kan je opgeven tot 27 mei, 24 juni*



# OPEN MAALTIJDEN

In ontmoetingsruimte De Bron

Ontmoet elkaar vanaf 17.00 uur met een drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd

17 juni,  
juli en augustus zomerstop  
16 september, 14 oktober, 11 november,  
16 december

Iedereen is van harte welkom!

Maar geef je wel even van tevoren op bij  
Ans 7717711 of [ans.deschan@live.nl](mailto:ans.deschan@live.nl) of Lida 6926777

De eigen bijdrage voor de maaltijd bedraagt 5 Euro

# Groeien bij de Bron - kalender juni 2015

Aarzel niet één of meerdere van deze activiteiten te bezoeken, ook al heeft u zich niet van te voren opgegeven. Voor de Open Maaltijd dient men zich echter wel altijd van te voren op te geven, anders weten de koks niet voor hoeveel mensen ze moeten koken.

Voor vragen of nadere informatie kunt u altijd bij de predikant terecht.

## Open Maaltijd

Waar: Ontmoetingsruimte De Bron  
Wanneer: 17 juni  
Wat: welkom en drankje vanaf 17.00;  
gezamenlijke maaltijd vanaf 18.00.

## Sing-in groep

Bijdrage aan de volgende viering(en): 14 juni

## Amstelgroep

Waar: de Pastorie  
Wanneer: 9 juni om 14.30

## Bijbelleescursus I

Waar: de Pastorie  
Wanneer: 2 en 16 juni om 19.30

## Bijbelleescursus II

Waar: de Pastorie  
Wanneer: 4 en 18 juni om 19.30

## Kring 'Sharing'

Waar: Archimedesweg 73-I  
Wanneer: laatste zondag van de maand 20.00

## Gebed voor buurt en kerk

Waar: De Bron  
Wanneer: 3 juni van 19.30 – 20.00

## Uitje met jonge ouders/ kinderen

6 juni naar Oud - Valkeveen

*Dirk-Jan Thijs*

## Autodienst

Nico Roos heeft aangegeven wegens gezondheidsredenen te stoppen met autorijden. Nico heeft tientallen jaren meegewerkt als vrijwilliger om gemeenteleden, die niet meer zelfstandig op de zondagmorgen naar de kerk kunnen komen, te rijden. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk.

### **Nico hartelijk bedankt.**

Ondanks de vele oproepen in Meer-Zicht hebben zich geen nieuwe autorijders aangemeld. De dames die in het team zitten die 1x in de vier weken door Nico wer-

den opgehaald hebben hierover bericht ontvangen. Het is jammer dat er geen oplossing is om dit gat op te vullen. Voor alsnog heeft John Claassen zich bereid gevonden, indien mogelijk, om de zondagen van Nico op te vullen.

Maar nogmaals een dringend verzoek aan u om 1x in de 4 weken, en als er meer rijders beschikbaar zijn zal dat minder worden, bereid te zijn mee te draaien in het autodienst team.

*Ans van Raalte-Deschan*

## Allerlei

### **Agenda**

Maandag 8 juni  
Kerkenraad  
Maandag 29 juni  
Moderamen

### **Koffie ochtend**

Heeft u zin in 'n kopje koffie of thee en 'n praatje? Dan bent u iedere 3e dinsdag van de maand van harte welkom in de KOFFIEBEUK van de Hofkerk. De eerstvolgende koffie ochtend is dinsdag 16 juni, de laatste van dit seizoen. Na de zomer beginnen we op 15 september, met nieuwe koffie ochtenden.

U bent van harte welkom!

Ingang aan de zijkant, tuin Hofkerk, groene deur.

### **Postzegels**

Kaarten en zegels "Kerk in Actie"  
Beste mensen allen hartelijk dank voor uw materiaal van deze actie. Veel was het niet deze maand, maar ik weet dat u de actie een warm hart toedraagt dus verwacht ik wel weer uw spullen. En zoals vanouds, kunt u niet brengen bel dan 0651701842 en we maken een afspraak.  
Allen hartelijk gegroet van

*Louis Robert.*

# Diaconale Collectes juni 2015

## **Zondag 7 juni – Kerk in Actie – Werelddiaconaat. Geef een fiets aan een gezondheidswerker!**

Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook in Kenia. Daarom heeft de overheid een aantal gezondheidscentra ingericht. Ze functioneren goed, dankzij de vele vrijwillige medewerkers. Deze vrijwilligers bezoeken gezinnen in de omliggende dorpen. Ze beantwoorden vragen over hygiëne en voeding en weten hoe ze klachten moeten interpreteren. Maar de afstanden zijn groot. De organisatie Coop-Africa, partner van Kerk in Actie, zorgt er via Bike4Care voor dat de ruim 800 vrijwilligers een fiets krijgen, zodat ze meer gezinnen kunnen bereiken met medische zorg en advies. De gezondheidswerkers krijgen een training fiets onderhoud. Een kwart van de kosten betalen ze zelf. De medewerkers kunnen ook sparen voor een fiets ambulance.

## **Zondag 14 juni – Regenboog Stichting Amsterdam**

In 1975 ontfermde dominee Douwe Wouters zich over de verslaafde dakloze jongeren in het Vondelpark, een initiatief dat uitmondde in De Regenboog.

Op 25 maart 2015 bestaat De Regenboog Groep 40 jaar in Amsterdam. Voor Amsterdam betekent dit 40 jaar hulp voor mensen in (sociale) armoede. Momenteel leven 82.000 Amsterdamse huishoudens (circa 120.000 personen) van een minimum inkomen. Daarnaast telt de hoofdstad 356.000 arme werkenden. Wie hulp nodig heeft is in steeds grotere mate afhankelijk van vrijwilligers die bereid zijn zich in te zetten voor een ander.

De Regenboog Groep helpt jaarlijks duizenden mensen die in (sociale) armoede leven middels een

breed aanbod van projecten. Bijvoorbeeld Vonk, dat vrijwilligers inzet om mensen met schulden toe te leiden naar o.a. de schuldhulpverlening. Of de Amsterdamse Vriendendiensten, die mensen met psychiatrische problemen uit hun isolement haalt. De Regenboog Groep telt negen inloophuizen, diverse experts en 950 vrijwilligers.

## **Zondag 21 juni – Project Oeganda - COBEHD – Community Based Efforts for Health and Development.**

## **Zondag 28 juni – Rudolphstichting - Pleegzorg en gezinshuizen zijn nodig!**

Sommige kinderen worden al op jonge leeftijd geconfronteerd met grote problemen. Bijvoorbeeld verwaarlozing, ouders die verslaafd zijn of moeite hebben met opvoeden. Ook het gedrag van de kinderen zelf leidt soms tot onhoudbare situaties. In Nederland zijn maar liefst 45.000 kinderen en jongeren uit huis geplaatst. Bureau Jeugdzorg beslist welke zorg het beste past bij de unieke situatie van elk kind. Kinderen in een pleeggezin hebben vaak te maken met problemen van hun ouders; de problemen van jongeren in een gezinshuis of leefgroep liggen vaak in henzelf en zijn doorgaans complexer van aard. De identiteit is sinds 1911 gevormd door de opvang in gezinshuizen. De Rudolphstichting verkiest deze vorm boven de leefgroepen vanwege het kleinschalige karakter en de gelijkenis met een 'gewoon' gezin. Het VN-verdrag over de Rechten van het kind onderschrijft dat: "een kind dient op te groeien in een gezin, in een sfeer van geluk, liefde en begrip."

*Ans van Raalte-Deschan*



# Dopen: besprenkelen of onderdompelen?

## Kinderdoop of volwassendoop?

De heilige Doop is één van de twee sacramenten die regelmatig plaatsvinden in de kerk. Het andere is het heilig Avondmaal. Het zijn heilige handelingen, waarvan Jezus gezegd heeft dat we deze in stand moeten houden. En inderdaad, de hele geschiedenis van de kerk door is er gedoopt en is het de Maaltijd van de Heer gevierd.

Ook in onze gemeente vindt de Doop enkele malen per jaar plaats. Meestal zijn het baby's of kleine kinderen die gedoopt worden. De ouders belijden dan eerst - in de plaats van hun kind - het geloof en beloven hun kind op te voeden in overeenstemming met het christelijk geloof. Het kind neemt die geloofsbelijdenis over als het zelf deze keuze kan maken. Dat staat bekend als de *openbare belijdenis van het geloof*.

Er zijn geloofsgemeenschappen (bijvoorbeeld baptisten en pinkstergemeenten) die ervoor kiezen uitsluitend volwassenen te dopen. Voor hen telt het zwaarst dat iemand eerst persoonlijk zijn of haar geloof moeten belijden alvorens de doop kan plaatsvinden. Je komt verschillende voorbeelden in de Bijbel tegen, waarin dat zo gebeurt. Ook bij de uitzending van de leerlingen noemt Jezus de doop: *'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb'*.

Bij kerken die (ook) de kinderdoop praktiseren, speelt mee het zgn. verbondskarakter van de doop: God sluit een verbond met mensen. Mag je kinderen daarvan uitsluiten? Ook wordt wel een verband gelegd met de besnijdenis, die ook op (mannelijke) zuigelingen plaatsvond en waarvan de doop in het verlengde ligt. Dan is er ook nog de houding van Jezus zelf: *'Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet, want voor hen is het Koninkrijk van de Hemel'*.

Het bovenstaande leidt ertoe dat in onze kerk beide situaties voorkomen: kinderdoop en volwassendoop. Overigens geldt dat *één keer dopen* voldoende is. Als je als kind al gedoopt bent hoeft dat als volwassene niet nog een keer, maar je kunt er dus wel voor kiezen openbare belijdenis van je geloof af te leggen. Wellicht is dat laatste een punt ter overweging voor trouwe kerkgangers die wel gedoopt zijn als kind, maar die vervolgstap van belijdenis doen nooit genomen hebben.

Dit zijn slechts enkele regels over de vraag: kinderdoop of volwassendoop? Er zijn bibliotheken over volgeschreven. Het antwoord bij ons is dat we geen principiële keus maken door het één of het ander uit te

sluiten. En misschien maken we daarmee juist wel een principiële keus.

## Besprenkelen of onderdompelen?

Dit is niet dezelfde vraag als: kinderdoop of volwassendoop? Toch wordt dit nog wel eens door elkaar gehaald. Bij besprenkelen of onderdompelen gaat het uitsluitend om de vorm waarin de doop plaatsvindt. Het is mogelijk volwassenen te dopen door besprenkeling (water dat met de hand geschept wordt uit het doopvont en aangebracht wordt op het hoofd van de dopeling) en het is evenzeer mogelijk kinderen te dopen door onderdompeling. De verwarring is wellicht ontstaan doordat kerkgenootschappen die uitsluitend volwassenen dopen dat *uitsluitend* doen door onderdompeling (de dompeling gaat volledig kopje-onder in een waterbassin).

In onze gemeente is het de laatste tijd twee keer voorgekomen dat een volwassene gedoopt werd. In beide gevallen waren dat mensen voor wie het christelijk geloof als volwassene op een bepaald moment zoveel betekenis kreeg dat ze dat geloof wilden belijden en gedoopt wilden worden. Beiden zijn op hun verzoek gedoopt door besprenkeling.

Enige tijd geleden heeft ons het verzoek bereikt van een volwassene die graag haar geloof zou willen belijden en dan door onderdompeling gedoopt zou willen worden. Voor haar telt zwaar dat dit de wijze is waarop de Heer Jezus zelf gedoopt werd. Omdat dit nieuw zou zijn (het vermoeden bestaat dat het niet eerder is voorgekomen in de PG Amsterdam-WGM en haar voorgangers), is hierover in de kerkenraad gesproken. De kerkenraad heeft besloten hierin toe te stemmen op voorwaarde dat de gemeente hierover duidelijk geïnformeerd wordt, inclusief de onderbouwing van het besluit. In praktische zin zal het waarschijnlijk zo zijn dat voor deze gelegenheid een doopbad gehuurd zal worden van een evangelische gemeente.

De PKN (de landelijk kerk waarbij De Bron is aangesloten) laat zowel de mogelijkheid van doop door onderdompeling als door besprenkeling open. Deze opvatting heeft oude papieren, want al in het oudste christelijke geschrift uit de tijd na de apostelen (de Didache) wordt vrijgelaten of er gedoopt wordt door onderdompeling of door het gieten van water over het hoofd. Ook voor Calvijn (om een hele sprong te maken) was het van geen belang of men bij de doop geheel wordt ondergedompeld (en dat eenmaal of driemaal), of dat men slechts met water besprenkeld wordt. Dat moet 'naar de verscheidenheid van de landstreken' aan de kerken vrijstaan. Het feit dat er in onze kerken (ook bijvoorbeeld in de Rooms Katholieke

Kerk) vooral door besprenkeling wordt gedoopt heeft dan ook geen principiële, maar vooral historische wortels. In de eerste tijd van het Nieuwe Testament waren het vrijwel steeds volwassenen die vanuit het Jodendom of het heidendom het christelijk geloof aannamen. Later toen steeds meer mensen al christen waren werden er voornamelijk kinderen gedoopt en vanwege praktische redenen (zoals het klimaat en de kwetsbare gezondheid van kleine kinderen) gebeurde dat steeds vaker door besprenkeling.

Natuurlijk is er in onze tijd wel iets veranderd: met onze luxe van verwarming en meestal goede gezondheid is er geen echte noodzaak meer om te dopen door besprenkeling. Nu geldt bij deze discussie wel één punt dat niet vergeten moet worden: dat de doop een teken is, een symbolische handeling. De doop (of het nu door onderdompeling of door besprenkeling is) verwijst ergens naar: het heil dat door Christus verworven is - door zijn bloed aan het kruis. De doop is daarvan teken en zegel (verzekering). De doop is de verzekering waardoor God ons een bevestiging geeft van alles wat wij in Christus mogen ontvangen: vergeving van zonden en een nieuw leven. Als je dit voor ogen houdt beleef je de rijkdom van de doop, in welke vorm die ook plaatsvindt.

Eerder dit jaar is er in de Synode (het hoogste orgaan) van de PKN opnieuw een discussie geweest over de vorm van de doop. De aanleiding was een rapport van een tweetal hoogleraren (Van der Kooi en van der Brink) die een pleidooi hielden voor 'kopje onder'. Zij stelden dat het er bij de doop 'stevig aan toe gaat' en dat alleen 'door onderdompeling de volheid van het ritueel wordt beleefd'. Ze noemden de doop door besprenkeling zelfs 'een historische misser'. Zoals te verwachten heeft deze stellingname nogal wat reacties uitgelokt. Eén daarvan is van een andere hoogleraar (M.Barnard), die stelt dat de geschiedenis van het doopritueel lang niet zo helder is als het rapport doet voorkomen en dat we over de eerste drie eeuwen van het christendom eigenlijk weinig weten, ook niet of vroege christenen wel of niet ondergedompeld werden.

De aanbeveling uit de vergadering was: 'laat het open, laat mensen zelf kiezen'. Dit is ook de lijn waarvoor de kerkenraad gekozen heeft. Mochten hierover nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet mij of de voorzitter van de kerkenraad (Paul van Oosten) hierover aan te spreken.

*Dirk-Jan Thijs*

## Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.

### Vijftigste dag

De naam 'Pinksteren' komt van het Griekse pentekostè (πεντηκοστή), dat 'vijftigste' betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd, die aanvangt op Paaszondag. De Kerk viert met Pinksteren de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen.

### Heilige Geest

De Heilige Geest is God zelf in Zijn werkzame kracht en kan ook worden gezien als de goddelijke liefdesband tussen God de Vader en Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon. Het Nieuwe Testament verhaalt hoe Jezus door de Heilige Geest gedreven wordt.

### Belofte van Jezus

Volgens het Evangelie van Johannes belooft Jezus zijn apostelen op de avond vóór zijn lijden en dood dat Hij hen de Geest zal zenden. De Geest zal hen voor altijd met Vader en Zoon verbinden, en hen helpen getuigenis af te leggen over de verrezen Jezus. Volgens de Handelingen der Apostelen daalde de Geest

uiteindelijk inderdaad op de apostelen neer. Dat gebeurde tijdens het joodse pinksterfeest, zeven weken na Pesach.

### Joods Pinksterfeest

Het joodse pinksterfeest heet Sjavoet. 'Sjavoet' is Hebreeuws voor 'Wekenfeest': het feest moet volgens de Wet van Mozes namelijk zeven weken (49 dagen) na Pesach gevierd worden.

### Sjavoet de bekroning van Pesach

Met Pesach herdenken de joden de bevrijding uit Egypte, en met Sjavoet de openbaring van de Tora op de berg Sinaï. Sjavoet is feitelijk de bekroning van Pesach: de uittocht van het joodse volk uit Egypte en de weg naar het Beloofde Land wordt bekrachtigd door een godgegeven Wet, waar het volk voortaan naar leven kan.

### Pinksteren de bekroning van Pasen

Bij de christenen is, net als bij de joden, Pinksteren de bekroning van Pasen: de uittocht van Christus uit het dodenrijk die met Pasen gevierd wordt, wordt met Pinksteren bekrachtigd door het goddelijk geschenk van de Heilige Geest.

### Vurige tongen

Lucas beschrijft in de Handelingen der Apostelen hoe

de apostelen aan het begin van Sjavoeot in Jeruzalem bijeen zijn.

"Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf" (Handelingen 2, 1-4).

### **Vreemde talen of dronkemansgelal?**

Lucas schildert de neerdaling van de Geest als een wonderbaarlijke gebeurtenis. Het wonder mist zijn uitwerking op de buitenwereld, en dan met name op de in Jeruzalem aanwezige buitenlanders, natuurlijk niet:

"Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: 'Maar dat zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken! Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort? Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen, Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God.' Ze stonden allen versteld, en in grote verlegenheid zei de één tegen de ander: 'Wat heeft dit te betekenen?' Maar anderen zeiden spottend: 'Ze zitten vol zoete wijn.'" (Handelingen 2, 5-13)

### **Discussie: xenoglossie versus glossolalie**

Bijbelgeleerden houden zich nog steeds bezig met de vraag of het taalwonder van Pinksteren een kwestie is van glossolalie of xenoglossie. Glossolalie is het 'spreken in tongen': een bovennatuurlijk verschijnsel dat voorkomt bij mensen die vervuld zijn van de Heilige Geest. In extatische toestand spreken zij een onbegrijpelijk taal. Xenoglossie is het charisma om talen te spreken die de spreker eigenlijk onbekend zijn.

### **Universele taal**

De theologische betekenis van het taalwonder heeft in ieder geval te maken met de katholiciteit van de Heilige Geest. 'Katholiek' betekent namelijk letterlijk 'universeel'. De Geest, zo wordt met Pinksteren duidelijk, laat zich verstaan aan eenieder die er oor voor heeft. Gods liefde openbaart zich voortaan niet langer aan één volk maar aan alle volken, rassen en talen. De apostelen zijn de vertolkers van de taal van goddelijke liefde en zijn daardoor toegerust om het Evangelie in heel de wereld te verkondigen.

### **Geboorte van de Kerk**

De kerkelijke traditie ziet in de Pinkstergebeurtenis zoals Lucas die in de Handelingen beschrijft, de geboorte van de Kerk. Door de kracht van de Geest pre-

senteert de Kerk zich voor het eerst aan de wereld, te beginnen in Jeruzalem, het centrum van de joodse godsdienst. In Handelingen staat beschreven hoe Petrus na de neerdaling van de Geest als eerste van de apostelen naar voren treedt en zich richt tot de "joodse mannen en bewoners van Jeruzalem". Petrus, de man die op Goede Vrijdag zijn Heer nog driemaal verloochend had, neemt nu onbevreesd het woord en legt aan de hand van de Heilige Schrift uit dat Jezus de Messias is. Petrus roept na zijn toespraak de toehoorders op zich te bekeren, met resultaat: Die zijn woord aannamen lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten (Handelingen 2, 41).

### **'Hij ademde over hen'**

In het Nieuwe Testament wordt nog een andere wijze beschreven waarop de apostelen de Geest ontvingen. Tijd van handeling is de avond van de dag der Verrijzenis. Het Evangelie van Johannes beschrijft dat Jezus die avond zijn apostelen uitzendt met de woorden: 'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.' Johannes vervolgt: Na deze woorden ademde Hij over hen. 'Ontvang de heilige Geest', zei Hij. 'Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.'" (Johannes 20, 19-23) De Heilige Geest wordt hier dus gelijk gesteld met de adem van Christus. Aan deze 'beademing' is bovendien een volmacht verbonden: de apostelen mogen in naam van Christus zonden vergeven.

*Overgenomen van de RKK website door Henk den Hoedt*

Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods,  
daal neder waar Gij wordt verwacht.  
Verschijn, Lichtengel, in de nacht  
van onze geest, verward en trots.

Waar Gij niet zijt, is het bestaan,  
is alle denken, alle doen  
zo leeg en woest, zo dood, als toen  
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.

Er is geen licht dan waar Gij zijt,  
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,  
geen leven, dan waar Gij het wekt  
in een gemis dat naar U schreit.

Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U!  
Kom, wees aanwezig in het woord;  
wek onze geest, opdat hij hoort,  
wek ons tot leven, hier en nu.

O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd:  
Gij immers, eeuwig ondoordgrond,  
legt zelf dit lied ons in de mond,  
ten teken dat Gij bij ons zijt.

## Zaterdag 12 september dagtrip met de Diaconie

De Diaconie heeft in de afgelopen vergadering besloten met elkaar een gezellig uitje te organiseren op zaterdag 12 september a.s. Het is nog te vroeg om te weten waar we naartoe gaan. Wat we wel graag willen weten is of er voldoende animo is. Het laatste jaar zijn ons weer trouwe deelnemers ontvallen zodat het aantal mensen steeds kleiner wordt.

Toch willen we proberen een gezellige dag voor u te organiseren.

Wie kunnen ermee; alle gemeenteleden, jong en oud, die dit leuk vinden en eventueel een kennis, vriend, vriendin of familielid. Een voorwaarde is dat u moet kunnen lopen, mag natuurlijk achter de rollator maar we hebben geen verpleging mee, dus u moet zich zelf kunnen verzorgen.

De kosten van de dagtrip bedraagt € 30,00 hetzelfde bedrag als in 2014.

Het is voor ons van belang te weten of er genoeg belangstelling is, uiteindelijk gaan we voor een volle bus.

Daarom vragen wij u onderstaand inschrijfformulier in de brievenbus te gooien van De Bron, of af te geven, t.a.v. de Diaconie.

Alleen bij voldoende deelname kunnen we een dagtrip boeken.

We hopen dat u het een goed plan vindt.

---

**Inschrijfformulier:**

**Ja ik wil graag mee met de dagtrip.**

**Naam:**

**Adres:**

**Tel.nr.:**

**Wie kunnen we bereiken bij calamiteiten:**

**Naam:**

**Tel.nr.**

# Diensten

Zondag 31 mei  
De Bron, 10.00  
Voorganger: Pastor J.L. (Jan) van der Wolf  
Collecte: Wereldhuis – Diaconie Amsterdam

Donderdag 4 juni  
Viering Heilig Avondmaal  
De Open Hof, 15.00  
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs

Zondag 7 juni  
De Bron, 10.00  
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs  
Collecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat

Zondag 14 juni  
Viering Heilig Avondmaal  
De Bron, 10.00  
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs  
Collecte: Regenboog Stichting Amsterdam

Zondag 21 juni  
De Bron, 10.00  
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs  
Collecte: Project Oeganda - COBEHD

Zondag 28 juni  
De Bron, 10.00  
Voorganger: Ds. R.J. (Robert-Jan) van Amstel  
Collecte: Rudolphstichting

Zondag 5 juli  
Viering Heilig Avondmaal  
De Bron, 10.00  
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs

Donderdag 9 juli  
De Open Hof, 15.00  
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs

Zondag 12 juli  
De Bron, 10.00  
Voorganger: Ds. M. (Marleen) Blootens

## Verantwoording giften

Ontvangen via:  
- ds.D.J.Thijs van NN € 10 voor de kerk

## Verantwoording van de collectes in de maand april 2015

5 april	PKN - Jeugdwerk JOP	€ 173,00
12 april	Amnesty International	€ 124,75
19 april	Masifundisana - Z-Afrika	€ 220,35
26 april	VU Kinderstad	€ 125,96