

Meer-Zicht

**Maandblad van de
Protestantse Gemeente
Amsterdam - Watergraafsmeer**

**20e jaargang
Maart 2016**

Gezang

Hij heeft geen handen, behalve onze handen,
om hier en nu zijn werk te doen.
Hij heeft geen voeten, behalve onze voeten,
om mensen op zijn weg te leiden.
Hij heeft geen stem, behalve onze stem,
om uit te spreken hoe Hij is gestorven.
Hij heeft geen hulp, behalve onze hulp,
om mensen aan zijn kant te krijgen.



Afzender:
Protestantse Gemeente
Amsterdam - Watergraafsmeer
Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED Amsterdam

Beste Vrienden,

CV dokters

Als ik 's avonds geen andere bezigheden heb, kijk ik meestal naar het acht uur journaal. Daarna sla ik soms aan het zappen en kom ik nog wel eens uit bij AT5 'de straten van Amsterdam'. Laatst ging het over onze nieuwe aanwinst de Oostpoort. We kregen onder meer een rondgang door het 'Stadsdeelkantoor-Oost' voorgeschoteld, waar we voorgesteld werden aan een tweetal 'CV dokters'. Deze CV dokters kunnen je - anders dan je misschien zou denken - je niet helpen met je cv (centrale verwarming), maar wel met je CV (Curriculum Vitae). Dat laatste is het overzicht dat je bij een sollicitatiebrief voegt en waarin staat welke diploma's je hebt en wat je zoal gedaan hebt. Ik vroeg me voor een moment af wat een CV dokter daar nu aan kan doen, want de werkelijkheid is tenslotte zoals die is. Hulp bij een sollicitatiebrief - daar kon ik me nog iets bij voorstellen, maar hulp bij een CV? Je kunt toch niet anders dan de waarheid vertellen? Of zijn er nog manieren om de werkelijkheid mooier voor te stellen dan hij is?

In de Bijbel lees ik dat Jozef (zoon van Jacob) zich ook een keer als 'CV dokter' opstelde. Het was toen Jakob met zijn andere zonen naar Egypte gekomen

was (waar Jozef onderkoning was), vanwege de alom heersende hongersnood. Ze wilden zich er graag blijven, omdat daar nog voedselvoorraden waren. Jozef geeft zijn broers dan een advies mee (Genesis 46: 33-34): 'Als de farao jullie ontbiedt en naar je beroep vraagt, dan moeten jullie hem beleefd antwoorden dat jullie van jongs af aan veefokkers zijn, net als jullie voorouders. Dan zullen jullie je wel hier mogen vestigen, want de Egyptenaren hebben een hekel aan schaapherders'. Maar de broers leggen het advies naast zich neer (Genesis 47: 3): 'Wat is uw beroep?' vroeg de farao, en zij antwoordden: 'Wij zijn schaapherders, net als onze voorouders'. De farao vindt het prima; ze mogen gaan wonen in het beste deel van het land. Eerlijk duurt het langst.

Bij de diensten in Maart

- **donderdag 3 maart om 15.00** : viering in de Open Hof voor bewoners en belangstellenden, waarin **majoor Riny de Ruiter** van het Leger des Heils hoopt voor te gaan.
- **zondag 6 maart** (4e zondag van de Veertig Dagen) is **Ds.T.(Taco) Koster** gastpredikant. Hij is voorganger van een pioniersplek in een

Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer

Kerkelijk bureau

Hugo de Vrieslaan 2
665 55 32 (kantooruren,
m.u.v. woensdag)
020-7717711/ 06-10451247
(spoedzaken)

Meer-Zicht is het maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer. Het is een platform voor berichten, meningen en achtergronden.

Meer-Zicht wordt verzonden aan gemeenteleden en verschijnt steeds op de eerste vrijdag van de maand.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te wijzigen, in te korten of in het geheel niet te plaatsen.

Adres

P/a De Bron
Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED Amsterdam

Gironummers

Protestantse Gemeente
Amsterdam-Watergraafsmeer
IBAN NL78INGB00004612 09
Diaconie Protestantse Gemeente
Amsterdam-Watergraafsmeer
IBAN NL10INGB0004622084
Kerkblad Meer-Zicht
IBAN NL21INGB0004773400

redactie

Linda Schol
lcschol@hotmail.com
Henk den Hoedt
Mechelensingel 7
henkdenhoedt@gmail.com

E-mailkerkdebron@live.nl

Internet

www.kerkdebron.org

Predikant

Ds. D.J. Thijs
dijthijs@gmail.com
Telefoon
2218601 van 09.00-10.00 u
(m.u.v. vrijdag)

**Kopij nummer 3
21 maart 2016**

Meer-Zicht digitaal

Meer-Zicht wordt in digitale vorm gepubliceerd op
www.kerkdebron.org

Abonnementenadministratie
Zie: kerkelijk bureau

- nieuwbouwwijk in Nieuw-Vennep
- **zondag 13 maart** (5e zondag van de Veertig Dagen) is **mevr. J.(Joyce) Ronday**, predikant in opleiding, gastpredikant.
- **zondag 20 maart** is het **Palmzondag** (6e zondag van de Veertig Dagen). Hiermee wordt de Stille Week, de week voorafgaand aan Pasen, ingeleid. Om 10 u hoop ik voor te gaan en **om 19.30 is er een Palmzondagvesper**.
- **Witte Donderdag 24 maart** is er om **15.00 een viering met heilig Avondmaal in De Open Hof**. Om **17.30 is er een Seider maaltijd in De Bron** en om **19.30 een Vesper met viering heilig Avondmaal in De Bron**.
- **Goede Vrijdag 25 maart** is er een **Vesper**, eveneens om 19.30.
- Op **Stille Zaterdag 26 maart** vindt om 21.00 de **Paaswake** plaats.

- **zondag 27 maart Paasmorgen** vieren we het feest van de Opstanding in een dienst met medewerking van de Zang- en Muziekgroep, die eerder deze week ook al bijdroeg bij de Vespervieringen. Fijn dat deze groep van betrokken en capabele mensen er is en regelmatig de vieringen pluistert!

Veel vieringen in deze bijzondere tijd van het jaar. Dat we als gelovigen ieder voor zich en als gemeenschap in zijn geheel erdoor gesterkt en opgebouwd mogen worden.

Hartelijke groet, mede namens Tonny,

Dirk-Jan Thijs

Om over na te denken

Hieronder een tekst uit: *De Belijdenissen*, een werk van Aurelius Augustinus, die leefde van 354-430. Een oude tekst - is het nog relevant, ben je het ermee eens?

D.J.Thijs

'Wat ik geloof'

Ik geloofde altijd een heleboel dingen die ik nooit had gezien. Ik geloofde de geschiedenis van de volken. Ik geloofde dat er landen bestonden die ik nooit had gezien. Ik geloofde van alles op gezag van dokters en van alle mogelijke andere mensen. En met een rotsvast geloof geloofde ik dat ik uit bepaalde ouders was geboren, hoewel ik dat alleen maar kon weten van horen zeggen.

Zonder geloof zou je niets kunnen beginnen in het leven. En daarom begreep ik dat het niet abnormaal is om te geloven in uw Bijbel, o God, maar dat het abnormaal is om te zeggen: Hoe weet je dat die Bijbel door de Geest van God aan de mensen gegeven is? Ik heb altijd geloofd (soms sterker en soms wat zwakker) dat U bestaat en dat U voor ons zorgt, ook al wist ik niet hoe ik me U moest voorstellen, en welke weg naar U leidt.

Wij mensen zijn te zwak om met ons verstand de waarheid te vinden, en daarom hebben wij het gezag van de Bijbel nodig. En U wilt dat wij door de Bijbel in U geloven en U zoeken in de Bijbel, want anders had U dit boek niet in alle landen met zoveel kracht bekrachtigd.

De Stille Week in De Bron

De tijd voorafgaand aan Pasen wordt de Lijdenstijd of de Veertigdagentijd genoemd. Het is een periode van inkeer en bezinning. Hiervoor zijn rust en stilte nodig. Maar hoe vind je zulke momenten?

Om hierbij te helpen is er in De Bron een viertal Vespervieringen in de Stille Week, de laatste week van de Veertigdagentijd. Deze vieringen, die plaatsvinden in de vroege avond (19.30u, op Stille Zaterdag om 21.00u), bestaan uit momenten van stilte, afgewisseld met reflectieve liederen (veelal van Taizé), lezingen en gebeden.

De vieringen vinden plaats op Palmzondag, Witte

Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag en vormen een bijzondere opmaat tot het feest van Pasen.

Seidermaaltijd

Op Witte Donderdag is er voorafgaand aan de Vesper (om 17.30u) een Seidermaaltijd. Bij deze maaltijd staan we stil bij het Pesach-maal dat de uittocht van het volk Israël uit Egypte markeert. Er worden ook lijnen getrokken naar het laatste Avondmaal zoals Jezus dat met zijn discipelen vierde. Als je deel wilt nemen geef je dan even op bij Harda van Wageningen (06-20176773) of Hetty Peereboom (06- 55714129).

Dirk-Jan Thijs

Mensen

Lief en Leed

In memoriam

Op 26 januari ging heen **Christiaan Schaeffer** in de leeftijd van 90 jaar, na een huwelijk van 67 jaar. Enkele uren voor zijn sterven waren we (door mensen) ongepland bij hem in het Flevohuis : zijn vrouw, zijn dochter Tine, Ds.Monica Randt en ik. Hij was al enkele dagen niet meer aanspreekbaar. We haalden herinneringen aan, we lazen Psalm 121, Ds. Randt sprak gebeden uit en de Hogepriesterlijke zegen klonk. Een bijzonder moment van afscheid.

Chris Schaeffer was en bleef Amsterdammer. Hij groeide op in de Spaarndammerbuurt, maar woonde het grootste deel van zijn leven met zijn gezin in de Watergraafsmeer. Bij het afscheid in de aula van de Nieuwe Ooster op 3 februari lazen we Johannes 14:1-6. Het huis waar in de Bijbeltekst over gesproken wordt, is het Huis van de Vader, van God. Jezus zegt daarover: *'het heeft veel kamers. Ik ga erheen om een plaats voor jullie te bereiden'*. En dat is precies wat Hij gedaan heeft, na zijn tijd op aarde. En Hij hoopt dat dat het Huis is waar mensen - door God geschapen - naar uitzien als hun eindbestemming. Mevrouw Schaeffer vertelde dat één van zijn kleinkinderen gevraagd had, toen het al minder werd: 'maar opa, bent u dan niet bang om te sterven?' Waarop opa zei: 'nee, want ik ga naar huis, naar mijn hemelse Vader'.

In mijn ontmoetingen met Chris Schaeffer viel het me steeds weer op dat zijn geloof heel diep zat. Ook toen de geestelijke achteruitgang inzette en doorzette, kwam het soms ineens weer naar de oppervlakte. Het geloof blijft behouden. Daar zorgt God zelf voor. Bij het gebed leefde hij op, met tegenover zich aan de wand van zijn kamer in het Flevohuis het borduurwerk met de gevouwen handen, dat hij zelf gemaakt had.

Zijn lichaam werd te ruste gelegd in een graf op de Nieuwe Ooster naast dat van zijn schoondochter. We leven mee met mevrouw Schaeffer en bidden om troost en kracht voor haar, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Dirk-Jan Thijs

In Memoriam: Anneke Blijleven

In de nacht van 2 februari is Anneke Blijleven overleden. Zij woonde in het begeleid wonen project van Philadelphia, Anfieldroad 244. We wisten dat haar gezondheid kwetsbaar was, maar haar overlijden kwam toch onverwachts. Anneke is 63 jaar geworden. Ze was een blijmoedige vrouw.

Ze groeide op bij haar ouders en broer Simon in de Zwaardenmakerstraat. Altijd kwam ze mee naar de kerk en heeft ook belijdenis gedaan in de toenmalige Koningskerk, later kwam ze vaak naar de diensten in De Bron en De Open Hof. Tientallen jaren was zij lid van de H.J. Smitband waar ze alles op de blokfluit uit haar hoofd meespeelde. Ook bij het laatste kerstfeest speelde zij prachtig haar partij mee! Zij genoot ervan en wij genoten van haar.

Ook deed Anneke mee aan de bijbelkring de MEE-PRATERS. Een week voordat Anneke overleed hadden Hetty en ik met de bewoners van de Anfieldroad een mooi gesprek over: "Hoe kunnen we iemand blij maken en waar word jij blij van?" Fred, de verloofde van Anneke antwoordde spontaan en wees daarbij naar haar: "Van Anneke"! En ze straalden allebei! Daarna zongen we het lied: "Kumbaya my Lord, kumbaya, Kom bij ons o Heer, hoor ons bidden". Anneke had nog geen woord gezegd, maar toen zong ze plotseling heel hard mee..... Prachtig!

Dit lied zongen we ook in de afscheidsdienst op 10 februari in een stampvolle aula van begraafplaats De Nieuwe Ooster. De familie van Anneke heeft haar herdacht met mooie en liefdevolle verhalen: Anneke nam een grote plaats in binnen het gezin van haar broer Simon en zijn echtgenote Thea. Ook vanuit de leiding van Anfieldroad werden dierbare woorden over Anneke gesproken. Zij maakte haar naam waar: Blijleven. De bewoners hadden haar kist met vlinders versierd en een lange slinger van vlinders lag er rondom.

We lazen de bijbeltekst die zij bij haar belijdenis had meegekregen, uit Johannes 15 waar Jezus de woorden spreekt: 'Niet jij hebt Mij, maar Ik heb jou uitgekozen en jullie blijvend tot mijn vrienden gemaakt.' We dachten na over het thema: 'vriendschap is geluk hebben' en als Jezus jou als vriend uitkiest, dan duurt dat GELUK eeuwig en altijd.

In dat vertrouwen en geloof hebben we Annie Jozina Blijleven toevertrouwd aan de aarde. Wij geven haar uit handen en leggen haar in de hand van God, bij wie de bron van leven is en de gedachtenis van namen. Moge God Fred, Simon en Thea, hun kinderen en kleinkinderen en iedereen voor wie Anneke veel heeft betekend, troosten en nabij zijn in hun verdriet.

Marja van Gaalen-van Veen

Zieken en herstelden

Mw. **van Duin** werd in Berkenstede (Diemen) opgenomen voor revalidatie na een hersenbloeding. In dit huis vond ook mw. **(Angeline) van der Graaf** een plaatsje Mw. **Elly Barends** (sinds enige tijd een regelmatig bezoeker van de kerkdiensten samen met haar man Rien) onderging een operatie. Met hen zijn we

dankbaar voor de gunstige uitslag. **Natasja Kammer** kampt al langere tijd met gezondheidsklachten. Mw.**Vos** moest ook weer enige tijd in het ZH doorbrengen.

We leven mee met alle zieken en wensen hen de nabijheid van God.

Dirk-Jan Thijs

Dank

Hierbij wil ik de gemeenteleden van De Bron hartelijk bedanken voor de mooie kaart met veel namen erop, die ik na mijn operatie mocht ontvangen. Dat was hartverwarmend!

De operatie is geslaagd en de uitslag is positief en wij

(Rien en ik) zijn héél blij en dankbaar. Bij het koffiedrinken na de dienst hopen we elkaar verder te leren kennen!

Hartelijke groeten van Elly en Rien Barends

Mensen,

Het was een volkomen verrassing voor mij dat ik de bloemen kreeg, daar was ik reuze blij mee, zo af en toe had ik het gevoel dat je er niet meer bij hoorde, dus een dubbel blij gevoel.

Verder gaat het goed alleen dat hoofd hè, je leeft er naar en houdt er rekening mee.

Hartelijke groeten.

Lies Rietbergen van Keulen

High Tea



Hartelijk welkom op onze "High tea" welke gehouden wordt op maandag 21 maart.
Wij vieren Pasen.

Aanvang: 14.30

Adres: kerkgemeenschap "De Bron"
Hugo de Vrieslaan 2
Iedereen is van harte welkom!

Tot ziens op 21 maart.

Janneke van Oosten en Lida Blaauw

U HOEFT ZICH NIET OP TE GEVEN.



OPEN MAALTIJDEN

In ontmoetingsruimte De Bron

Ontmoet elkaar vanaf 17.00 uur met een drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd

16 maart, 13 april, 11 mei 15 juni
Juli en augustus geen maaltijd
14 september, 12 oktober, 16 november,
14 december

, Iedereen is van harte welkom!

Maar geef je wel even van tevoren op bij
Ans 7717711 of ans.deschan@live.nl of Lida 6926777

De eigen bijdrage voor de maaltijd bedraagt € 5,-.

Groeien bij de Bron - kalender maart

Aarzel niet één of meerdere van deze activiteiten te bezoeken, ook al heeft u zich niet van te voren opgegeven. Voor de Open Maaltijd dient men zich echter wel altijd van te voren op te geven, anders weten de koks niet voor hoeveel mensen ze moeten koken. Voor vragen of nadere informatie kunt u altijd bij de predikant terecht.

Open Maaltijd

Waar: Ontmoetingsruimte De Bron

Wanneer: 16 maart

Wat: welkom en drankje vanaf 17.00; gezamenlijke maaltijd vanaf 18.00.

Sing-in groep

Bijdrage aan de volgende viering(en): 20 maart

High Tea dameskring

Waar: De Bron - Ontmoetingsruimte

Wanneer: nog te bepalen om 14.30

Amstelgroep

Waar: De Pastorie

Wanneer: 5 april om 14.30

Middenmeergroep

Waar: De Pastorie

Wanneer: nog te bepalen om 14.30

Kring 'Sharing'

Waar: Archimedesweg 73-I

Wanneer: laatste zondag van de maand 20.00

Gebed voor buurt en kerk

Waar: De Bron

Wanneer: 5 april van 19.30 – 20.00

Open Kerk

Waar: De Bron

Wanneer: niet in maart

De Jonge Bronners (jongeren)

Waar: de Pastorie

Wanneer: 20 maart 18.00 eten; daarna 19.30

Palmzondagvesper

Rouwverwerkingsgroep

Waar: de Pastorie

Wanneer: (maandag) 4 april 16.00-17.00

Laatste Koffie-ochtend

En nu is het 13.00 uur, 16 februari 2016.
De koffie ochtend is gedaan.

Ga met u terug in de tijd.

Al 'n tijdje zat ik in de commissie Kerk & Samenleving. Tijdens een vergadering vroeg ik of het mogelijk was, om een soort "kleine koffiebeuk" te starten in de pastorie.

Maar dan op een dag, midden in de week.

De leden van de commissie vonden het voorstel een goed idee.

Nico zei: "Probeer het."

Met Margot van Dam begon het koffie drinken.

We hadden nog niet direct 'n vaste dag, maar na verloop van tijd, werd het de 3^e dinsdag van de maand. Heel langzaam kwam het op gang. Vanaf het begin, oktober 2007 kwamen de mensen enthousiast binnen. Na verloop van tijd stopte Margot met het koffie schenken.

Trees van Kas en Ria van Dijk kwamen assisteren.

Trees is inmiddels verhuisd naar Etten Leur, maar samen met Ria was het iedere maand een klein feestje in de pastorie.

Daar de Martelaren van Gorkumkerk en De Bron, oecumenische vieringen houden, vond ik dat De Bronners ook van harte welkom waren.

Dezelfde aankondiging, die maandelijks in Het Hofnieuws staat, staat ook in Meer-Zicht.

In de loop der jaren is er 'n ritme ontstaan van de seizoenen. Herfst, Sinterklaas koffie ochtend, alles in dichtvorm vermelden, Kerstmis koffie ochtend met kerststol, Kerst versiering op de tafels.

Nico die ons begeleidde op de piano, heerlijk Kerstlieden zingen. Winter koffie ochtend, Valentijn koffie ochtend met de hartjes en rozenblaadjes, Lente. Thema's vulden de ochtend op. De tafels werden met deze thema's gedekt. In juni werd het stopgezet, maar wel nog genieten van gebak, heerlijke bowl van Ria, advocaat en sapjes.

Om dan in september weer te beginnen met een optreden of iets anders bijzonders. Denk aan Mirsa Adami, pianiste, de accordeonist met zijn vrouw. Het hoedjesfeest met Joke Hagendoorn en verhalen uit de oude koffer. Anke Wartenbergh met haar verhalen uit Oud Amsterdam zichzelf begeleidend op een muziekinstrument. Zoveel mooie herinneringen.

Er werden kleine presentjes verloot. Ria leest de vrolijke en hilarische gedichten voor en ik tot slot er een met wat diepgang.

De koffie ochtend is ook 'n "snuffelstage" geweest voor vrouwen die in het arbeidsproces terug wilden keren.

Jongeren, die vanuit school 'n maatschappelijke stage wilden doen, zijn hier ook geweest. Zij hielpen met koffie schenken en praatten met de mensen. Jongeren leerden van ouderen en ouderen van jongeren.

Het is mooi om te zien dat er vriendschappen zijn ontstaan. Met elkaar op vakantie gaan. Over en weer bij elkaar op bezoek gaan.

De korte opmerking van Nico, "probeer het".... Het

werkte.

Maar nu is er een einde gekomen van bijna 8 jaar, aan deze vorm van koffie drinken in de pastorie.

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor jullie komen naar de pastorie.

Of er nu regen, wind, sneeuw, storm en zon was..... jullie kwamen!!!! Geweldig

Eduard van Holst Pellekaan, Lidy Knol, Lisette van Rhijn willen met elkaar proberen om toch een koffie ochtend in de pastorie houden.

Misschien op andere dagen. Zij gaan het nog bespreken met elkaar.

Deze fijne mensen gaan jullie op de hoogte houden.

Wil Nico bedanken voor zijn vertrouwen dat hij aan mij gaf.

De begeleiding op de piano met kerstmis en andere bijzondere koffie ochtenden.

Ria, mijn maatje, die al eerder was opgehouden, maar er wel was tijdens onze laatste koffie ochtend. Heel veel dank!!

Zal jullie niet vergeten en we zullen elkaar blijven zien. Heel veel dank voor alles

Hartelijke groeten.

Minke Veenboer

Diaconale Collectes maart 2016

Zondag 6 maart – 40dagencampagne 2016 Op zondag 6 maart 2016 – KIA - Steun Syrische vluchtelingen.

Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Veel steden liggen in puin. Veel ziekenhuizen en scholen zijn dicht. Riolering, watervoorziening en de vuilophaaldienst functioneren vaak nauwelijks meer. Door het toenemende geweld wordt het werk van internationale hulpverleners steeds moeilijker. Kerk in Actie is er dankzij haar kerkelijke netwerk toe in staat om slachtoffers van het geweld in Syrië met hulpverlening te bereiken.

Dat kan Kerk in Actie doen in samenwerking met de ACT Alliance, een internationaal hulpverleningsnetwerk dat is verbonden met de Wereldraad van Kerken. Samen met de ACT Alliance helpt Kerk in Actie ook vluchtelingen in de buurlanden Jordanië en Libanon.

Zondag 13 maart - KIA - 40dagencampagne 2016 - Een steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam.

In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost wonen zo'n 80.000 mensen van 135 nationaliteiten. De helft van hen zijn eerste generatie allochtonen. Alle problemen

die bekend zijn in multiculturele achterstandswijken komen hier voor. Er zijn veel migranten die de Nederlandse taal niet spreken en mensen die verdwalen tussen instanties. Daarnaast is er armoede en uitval op scholen.

Sinds september 2010 staat midden in de Bijlmer het diaconaal oecumenisch centrum 'Stap verder'. Het centrum wordt gedragen door zes kerkelijke gemeenten in Zuidoost. 'Stap verder' heeft een spreekuur, verwijst mensen door naar instanties, biedt taallessen en heeft een ouder-kindproject. Maar vooral is het centrum een plek midden in de wijk waar de kerken diaconaal present zijn in de samenleving. Voor mensen die nergens anders terecht kunnen.

Zondag 20 maart - KIA - 40dagencampagne 2016 – Palmzondag - Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

Het klimaat verandert. Dat merken we ook in Nederland, bijvoorbeeld aan hevige stormen of zware regenvuilen. Maar echt last hebben wij er nog niet van. In een land als Ghana is dat anders, vooral in het noorden. Door de extreme droogte wordt het steeds moeilijker om voedsel te verbouwen. De vrouwen ver-

zamelen daarom kariténoten. Ze maken er boter van om te verkopen op de markt.

De kerk van Ghana helpt de vrouwen daarbij. De landbouworganisatie van deze kerk geeft trainingen, leert nieuwe methodes aan om de noten te verwerken en zorgt voor kleine fabriekjes waar ze de boter kunnen maken.

Kerk in Actie ondersteunt de kerk van Ghana bij hun werk.

Zondag 27 maart – PKN – JEUGDWERK

De blijde boodschap van Jezus die is opgestaan en de dood heeft overwonnen, willen we graag met kinderen en jongeren delen. Want kinderen en jongeren zijn niet alleen de toekomst van de kerk. Nee, ze horen er nu al helemaal bij! Maar het is niet eenvoudig om kinderen en jongeren de waarde van geloven te laten inzien.

JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt gemeenten om opnieuw in contact te komen met kinderen, jongeren en hun ouders. Een mooi voorbeeld daarvan is Hoek van Holland. JOP en de plaat-

selijke gemeente ontdekten na het houden van een aantal buurtinterviews, dat gezinnen met jonge kinderen de behoefte hadden aan uitwisseling en ondersteuning bij de geloofsopvoeding.

Daarom startte de gemeente met inloopochtenden voor gezinnen waar praktische hulp wordt geboden. Een mooi initiatief dat met enthousiasme is ontvangen. De opgedane ervaringen in dit project worden gedeeld met andere kerken.

Daarnaast ondersteunt JOP de gemeenten via gratis online programma's voor jeugdwerkers en predikanten in de kerk. Deze programma's worden gedeeld via Facebook en Twitter waardoor ze zich binnen no-time verspreiden onder een grote groep mensen.

Met de opbrengst van de collecte kan JOP gemeenten blijven ondersteunen bij het doorgeven van geloven aan een nieuwe generatie.

Zondag 1 april - Pioniersplek in Betondorp

Ans van Raalte-Deschan

The LEARN Project – Durban, Z-Afrika



Matthias en Lizelle Thijs wonen in Durban, Zuid-Afrika, waar ze via hun kerk betrokken zijn bij het LEARN Project. Matthias werkt als aanbiddingsleider voor St. Martin's Church en Lizelle werkt als vrijwilliger met kinderen in de sloppenwijken.

In 2015 doneerde de Bron 1000 euro aan het LEARN Project (Let's Educate A Rainbow Nation). Dit project verzorgt boeken en schoolvoorraden voor hulpbehoevende basisscholen, die zelf geen geld hebben om een bibliotheek te onderhouden. De kinderen worden gestimuleerd om boeken in het Engels te lezen zodat hun taalvaardigheid verbetert, en om zodoende hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. In de slop-

penwijken van Durban wordt isiZulu gesproken, maar de gebruikelijke omgangstaal in deze provincie is het Engels.

Mede dankzij uw gift heeft Kasturba Ghandi Primary School een bibliotheek voor de hele school kunnen opzetten, en deze is op 4 December feestelijk geopend (zie foto's). Deze bibliotheek is door de overheid gebouwd, maar er was geen geld beschikbaar om kasten en boeken aan te schaffen. Nu heeft de bibliotheek boekenkasten, 1500 boeken, puzzels, educatieve spellen, een kaartensysteem om de bibliotheek bij te houden, en een aantal vrijwilligers die de bibliotheek onderhouden. Ook heeft elk schoolkind een waterdichte bibliotheektas gekregen, om hun boeken netjes te houden. Behalve in deze school, heeft het LEARN project ook in Buhlebethu Primary School een soortgelijke bibliotheek opgezet.

Voor 2016 is het doel om nog een aantal scholen van bibliotheken te voorzien. Er is een lange rij scholen die de hulp van het LEARN project hebben gevraagd, dus er is veel financiële ondersteuning nodig. Mede door uw gift zullen we ook dit jaar weer het toekomstperspectief van veel arme Zuid-Afrikaanse kinderen kunnen verbeteren. 'Let's Educate A Rainbow Nation'. Hartelijk bedankt! (Z.O.Z.)



Uitnodiging Wereldgebedsdag

Ook dit jaar willen wij samen met de gemeenteleden van De Bron de viering van Wereldgebedsdag houden. De viering is op vrijdag 4 maart a.s. om 19.30 uur in de Koningskerk, Van 't Hofflaan 20, 1097 EP Amsterdam.

De viering is dit jaar voorbereid door de vrouwen uit Cuba.
Het thema van de volwassenenviering is: Ontvang mij als een kind.

De inzendingen hieronder hadden in januari geplaatst moeten worden. Excuses voor de vertraging, redactie.

DANK U WEL!

Heel graag willen wij u als kerkelijke gemeente van De Bron heel hartelijk bedanken voor uw geweldige gastvrijheid, alle warmte en medewerking, bij de kerstviering op 20 december j.l. Al jarenlang is het zo vertrouwd dat wij het kerstfeest met en voor mensen met een verstandelijke beperking in De Bron mogen/kunnen vieren. Maar ook blijft het bijzonder dat wij altijd weer zo welkom zijn en dat er alle denkbare medewerking voor ons is: van een warm kerkgebouw tot heerlijke koffie en thee met lekker kerstbrood. Het was weer een groot feest! Daarvoor oprecht onze hartelijke dank en graag tot volgend jaar!

Er is een DVD gemaakt van deze dienst. Het is een prachtige film-impressie geworden van dit bijzondere kerstfeest. Mocht u hierin interesse hebben neem dan a.u.b. even contact met mij op, dan zorg ik dat u hem krijgt.

Met een hartelijke groet,
namens de Classicale Commissie pastorale zorg verstandelijk beperkten,

Marja van Gaalen-van Veen

Tel. 020 8228 626
marjavangaalen@ziggo.nl

KERST 2015

Vol verlangen keek ik uit naar het kerstfeest team van de Bron, op 21 december j.l. zijn ze geweest en hebben wij samen het Kerstfeest gevierd. Voorgelezen het aloude verhaal van de komst en de geboorte het kindje Jezus en de prachtige al oude kerstliederen en als laatste het gebed. Het was een heel fijn half uurtje, ja zo'n intens half uurtje dat ontroert mij, dat doet je goed. Meestal neem ik ook mijn aandeel in gebed maar dit keer niet, daarom wil ik het nu doen namens

U ALLEN.
Lieve Heer wilt U met het kerstfeest team van de Bron zijn die dit werk elk jaar weer doen. Wilt U ze de kracht en de Zegen geven om hier mee door te gaan want zonder gaat het niet, ook met het werk wat zij al doen wees hen nabij. Amen.

Lies Rietbergen van Keulen

De tijd van Advent vind ik zelf heel fijn, eigenlijk misschien nog mooier dan Kerst, het verlangen er naar uitzien naar de geboorte van het kindje Jezus. Ik zoek altijd als het mogelijk is de stilte op, die is heel schaars, er zijn zoveel dingen die je afleiden. Een paar minuten stilte kreeg ik heel onverwachts, Ik fietste op het rijwielpad op toch wel een drukke weg met bomen, opeens was ik helemaal alleen geen auto's, fiets, wandelaar, de woorden kwamen vanzelf over mijn verdriet, zorgen, het alleen zijn, gezondheid, alle ellende in de wereld maar ook over blijdschap dat ik mag leven in deze wereld en naar het kindje Jezus mag verlangen.

Het heeft maar 2 minuten geduurd schat ik en het verkeer raasde weer langs mij heen, ik had mijn aandacht weer nodig. Ik had wel een heel blij gevoel. Zo maar bidden op de fiets.

1e kerstdag 's middags ben ik naar mijn dochter gegaan en daar gegeten, mijn jongste zoon met vrouw en aanhang kwamen ook. Mijn oudste zoon is ,s morgens met vrouw koffie komen drinken. De andere dagen was ik alleen. Het waren fijne kerstdagen voor mij.

Lies Rietbergen van Keulen

Vieringen

Donderdag 3 maart
De Open Hof, 15.00
Voorganger: Majoor Riny de Ruiter

Zondag 6 maart
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. T. (Taco) Koster
Collecte: KIA - Steun Syrische vluchtelingen

Zondag 13 maart
De Bron, 10.00
Voorganger: Kand. J. (Joyce) Ronday
Collecte: KIA - migranten in Amsterdam

Zondag 20 maart
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
Collecte: KIA - Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

Zondag 20 maart
Palmzondagvesper
De Bron, 19.30
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs

Donderdag 24 maart
Witte Donderdag
Viering heilig Avondmaal
De Open Hof, 15.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs

Donderdag 24 maart
Witte Donderdag
Viering heilig Avondmaal
De Bron, 19.30
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs

Vrijdag 25 maart
Goede Vrijdag
De Bron, 19.30
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs

Zaterdag 26 maart
Stille Zaterdag
De Bron, 21.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs

Zondag 27 maart
Pasen
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
Collecte: PKN – Jeugdwerk

Zondag 3 april
De Bron, 10.00
Voorganger: Pastor M. (Marja) van Gaalen
Collecte: Pioniersplek in Betondorp

Donderdag 7 april
De Open Hof, 15.00
Voorganger: Ds. Monica Randt

Zondag 10 april
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs

Verantwoording giften

Ontvangen
- via mw. N. Bakker van mw. VL € 10,- voor bloemenfonds
- via Ds.D.J.Thijs 30 euro (kerk) NN

Verantwoording van de collectes in de maand januari 2016

3 januari	Bartimeus Sonneheerdt	€ 93,20
10 januari	Stichting Friedenstimme	€ 133,45
17 januari	Wereld Lepra Dag	€ 430,76
24 januari	PKN-Catechese en educatie	€ 111,12
31 januari	Wereldhuis-	€ 139,90

Kerkelijk bureau

Ingeschreven bij De Bron: mw. (Corry) Beekman - Luijten, 's Gravesandeplein 40. We heten Corry en haar man Gerard welkom en zijn blij met hun actieve deelname.

Agenda

Maandag 14 maart
Kerkenraad
Maandag 21 maart
Moderamen

Postzegels

Beste Kaart-postzegelvrienden,
Hartelijk dank voor de zegels en kaarten die ik de laatste tijd van u mocht ontvangen. Het gaat prima zo en de doos ter verzending wordt alweer voller en voller, prachtig werk.
Hartelijke groet van Louis Robert,
Tel.0651701842



GOED geZIEN

GRATIS OOGMETING
GRATIS OOGDRUKMETING
Erkend oogmeetskundige en contactlens specialist

OPTICIEN STORK

Middenweg 55
1098 AD Amsterdam
Telefoon:020-6652013
Info@opticienstork.nl

Openingstijden:

maandag:	gesloten
dinsdag:	9.30-18.00
woensdag:	9.30-18.00
donderdag:	9.30-18.00
vrijdag:	9.30-18.00
zaterdag:	9.30-17.00



www.kerkdebron.org