

Meer-Zicht

**Maandblad van de
Protestantse Gemeente
Amsterdam - Watergraafsmeer**

**20e jaargang
Juni 2016**

De Barmhartige Samaritaan

De herbergier zag ze vanuit de deur
aankomen: het rijdier met zijn last, zware
vracht; een mens, stevig gewond, met zichtbare
kenmerken van iemand met een Joods keur-
merk en ernaast, met min of meer de geur
van een heiden, een man met hart voor ware
liefde, woord en daad één; zoals de kleur
van een vrucht de fijne smaak kan verklaren.

Er valt wat te verdienen aan dit leven,
dacht hij en kreeg voor kost met drank erbij
en verblijf tot herstel geld, met een fooi.

Toen hij de volgende morgen, bij mooi
weer, zijn schenker zag vertrekken, zei hij:
ik had toch wel wat korting kunnen geven.

*Lenze L. Bouwers
(uit: Schriftgedichte
n-poëzie bij het
kerkelijk jaar;
Royal Jongbloed,
2013)*



Afzender:
Protestantse Gemeente
Amsterdam - Watergraafsmeer
Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED Amsterdam

Beste Vrienden,

'Dit geven we niet meer uit handen....'

Het zit me als rechtgeaarde Amsterdammer en bewoner van de Watergraafsmeer een beetje dwars dat Ajax geen kampioen geworden is. Die beelden van de feestelijkheden in Eindhoven vond ik maar niks. Hinderlijk vond ik het ook dat de tegenstander de laatste maand maar bleef roepen dat Ajax nog wel punten zou verspelen. Hebben ze ook nog gelijk gekregen....

De Ajaxieden met hun coach voorop hoorde je zeggen: 'Dit geven we niet meer uit handen...'. Zeker niet met nog één wedstrijd te gaan tegen een club die zo ongeveer onderaan staat. Toch had het iets kramachtigs. Je voelde ergens dat het zomaar mis kon gaan.

'Het niet meer uit handen geven' staat voor een bepaalde levenshouding. Eentje waarbij je zelf achter het stuur zit en je (denkt dat je) niets kan gebeuren. De leerschool van het leven is echter anders: regelmatig moet je dingen uit handen geven. Of je wilt of niet. Dingen of mogelijkheden loslaten waaraan je juist

zo gehecht bent. Of erger nog: mensen aan wie je juist zou willen vastklampen.

Leren *het leven* uit handen te geven is een houding waarin je kan groeien. Het is een levenshouding die gegrond is in het diepe besef dat we kwetsbare en onvolmaakte mensen zijn - maar die tegelijk weten van het adres waar onmacht en beperkingen neergelegd kunnen worden.

Bij de diensten in Juni

- 5 juni hoopt **Ds. C.(Chris) van Andel** In De Bron voor te gaan.
- op donderdag 9 juni is er om 15.00 een **viering in De Open Hof**, waarin ik mag voorgaan.
- 12 juni is er in De Bron een dienst met viering van het **heilig Avondmaal**.
- 19 juni is er een speciale **dienst met en door kinderen**, inclusief een 'Volwassenmoment'.

Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer

Kerkelijk bureau

Hugo de Vrieslaan 2
665 55 32 (kantooruren,
m.u.v. woensdag)
020-7717711/ 06-10451247
(spoedzaken)

Meer-Zicht is het maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer. Het is een platform voor berichten, meningen en achtergronden.

Meer-Zicht wordt verzonden aan gemeenteleden en verschijnt steeds op de eerste vrijdag van de maand.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te wijzigen, in te korten of in het geheel niet te plaatsen.

Adres

P/a De Bron
Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED Amsterdam

Gironummers

Protestantse Gemeente
Amsterdam-Watergraafsmeer
IBAN NL78INGB00004612 09
Diaconie Protestantse Gemeente
Amsterdam-Watergraafsmeer
IBAN NL10INGB0004622084
Kerkblad Meer-Zicht
IBAN NL21INGB0004773400

redactie

Linda Schol
lcschol@hotmail.com
Henk den Hoedt
Mechelensingel 7
henkdenhoedt@gmail.com

E-mailkerkdebron@live.nl

Internet

www.kerkdebron.org

Predikant

Ds. D.J. Thijs
djjthijs@gmail.com
Telefoon
2218601 van 09.00-10.00 u
(m.u.v. vrijdag)

**Kopij nummer 7
20 juni 2016**

Meer-Zicht digitaal

Meer-Zicht wordt in digitale vorm gepubliceerd op
www.kerkdebron.org

Abonnementenadministratie
Zie: kerkelijk bureau

- Op 26 juni is er ook een bijzondere dienst, een dienst waarin wij vieren dat **Ds.M.(Margrietha) Reinders** haar werk in Pioniersplek Betondorp is begonnen en wij vragen om een zegen over haar werk.

Goede diensten en hartelijke groet, mede namens Tonny,

Dirk-Jan Thijs

'Toch maar bidden...'

(verkorte weergave van preek gehouden in De Bron op 24 april 2016)

Kaj Munk was een Deense predikant die leefde in de eerste helft van de vorige eeuw. Zijn ouders waren al overleden toen hij nog maar 5 jaar oud was. Gelukkig waren er een liefdevolle tante en oom, die hem adopteerden.

Munk werkte als predikant in een klein dorp in Denemarken. Het was een onrustige tijd (de jaren dertig), tussen twee wereldoorlogen. Munk is een verontruste stem. Niet alleen in zijn preken, ook in gedichten en toneelstukken. Een verontruste stem waar zijn meeste landgenoten rustig en behaaglijk voortleefden. Alsof er niets aan de hand was. Steeds weer probeert hij zijn medeburgers wakker te schudden, maar de zelfgenoegzaamheid is moeizaam te bestrijden.

Op 9 april 1940 vallen de Duitsers onverwacht Denemarken binnen. Het land geeft zich zonder slag of stoot over. In de bezettingstijd groeit Kaj Munk uit tot een moedige leider die geen blad voor de mond neemt. Er worden regels uitgevaardigd over wat wel en niet gezegd mocht worden tijdens de kerkdienst. Maar Munk zei: *'Ik ben niet alleen van plan er niet aan te gehoorzamen, maar ook om er dwars tegenin te handelen. Het is beter Denemarken te schaden in zijn verhouding tot Duitsland dan in zijn verhouding tot Jezus Christus'*. Een dergelijke getuige moest sterven - dat wist hij zelf ook. Rustig liet hij zich op 4 januari 1944 door de Gestapo wegvoeren nadat hij afscheid had genomen van zijn vrouw. Hij sprak slechts drie woorden: *Vertrouw op God!* Op een stille plek stopte de auto, waarin hij zat. Met de smoes dat de reis nog lang zou duren stapten de drie mannen en Kaj Munk uit. Nadat ze hun behoeften gedaan hadden schoot een van de mannen Kaj Munk met een geluidloos pistool van achteren neer. Zijn dode lichaam bleef achter in een droge sloot en de mannen reden haastig weg. 46 jaar oud werd hij. Maar veel van zijn preken bleven bestaan.

Zo ook een preek over bidden nav Johannes 16. Kaj Munk verwoordt kritische vragen die soms leven ten aanzien van het gebed. *Reikt het gebed wel verder dan het plafond? Wie zal er nu zo'n gebed horen?*

Meditatie nav Johannes 16: 23-28

God? Wat weten wij nu van God? En als Hij werkelijk daarboven is en de kosmos bestuurt, hoe zou Hij zich dan iets aan kunnen trekken van mijn holle kies? Gaan de natuurwetten niet gewoon hun eigen gang?

Kaj Munk zegt erover: *zie je geen verband tussen de Almachtige en jouw holle kies? Maar zie je dan niet dat God zo groot is dat ook al het andere even klein voor Hem is?* Daarmee bedoelt hij dat voor God ook dingen die ver boven ons verstand uitgaan, eenvoudig zijn. Voor God zijn al die grote en voor ons onbegrijpelijk dingen *niet* van een andere orde dan jouw holle kies. God, de Enige, de Grote, is levendig geïnteresseerd in het kleine. Hij heeft hart voor *alles* dat van zijn schepping deel uitmaakt. *'Laat Birthe rustig bidden dat haar kanarievogel weer beter mag worden!'*, schrijft hij. *'En laat de president bidden om de overwinning van het recht in de conflicten tussen landen!'*

Over gebeden 'die nooit werden verhoord' zegt Munk: *wat weet jij daarvan? Wat weet je ervan, wat je gebed in beweging heeft gebracht? Op aarde en in de hemel?* 'Ja, één ding weten wij', zegt hij, wat wij de Vader vragen in Jezus' naam ons zal worden geschonken'. Woorden uit Johannes 16.

In Jezus' naam bidden. Dat is inderdaad het *nieuwe* dat Jezus hier toevoegt. Hij heeft het al eerder over het belang van bidden gehad. Maar hier neemt Jezus een voorschot op de tijd dat Hij niet meer op aarde zal zijn. Dat moet de tijd zijn van het bidden in Jezus' naam. Bidden in Jezus' naam; dat noemt Munk: bidden met Jezus' volmacht. Het is bidden vanuit zijn Geest. Het is het gebed van Gethsemané. *'Vader, indien het mogelijk is: laat deze beker aan Mij voorbij gaan, maar niet mijn wil maar Uw wil geschiede'*. Dat is hetzelfde gebed dat Jezus zijn discipelen leerde in het Onze Vader: *'Uw wil geschiede'*. Als je zo bidt is het nog steeds je eigen gebed, maar aan God is de wijze waarop het vervuld zal worden.

De christen die bidt in Jezus' naam, weet uit de kracht van zijn geloof, dat hij zal worden verhoord. En als hij niet krijgt wat hij vroeg, voelt hij zich niet bedrogen. *Vraag in mijn naam - Hij zal het geven*. Misschien niet zo als ik het mij had voorgesteld, maar Hij geeft het toch, in elk geval. Het spreekt natuurlijk niet vanzelf om dat zo te beleven en te ervaren. Dat vraagt vol-

harding in het gebed. Ik haal nog wat woorden van Munk aan. 'Hoe moeizaam het ook gaat. Raak niet uit de training. Het gaat er niet om wat jezelf voelt. Bid voor hen die je liefhebt, bid voor je land, voor je koning, voor Europa, voor de wereld. Bid voor hen die lijden, bid voor de bozen. En bid voor jezelf. Bid voor je gebed. Blijf je je dan toch nog even vermoeid en

moedeloos voelen - ik geloof dat niet, maar zelfs als dat zo is - wat doet het ertoe? Wat doet het ertoe als je niet merkt dat je gebed zijn doel bereikt, als het dat tóch maar doet!"

En daarop zeg ik: 'Amen'.

Dirk-Jan Thijs

Lief en Leed

Zieken en herstellenden

We schrokken op van het bericht dat onze scriba **Aart Noordzij** werd getroffen door een herseninfarct. Gelukkig kon in het AMC een bloedpropje tijdig worden verwijderd. We hopen op en bidden voor een volledig herstel, ook al zal dat waarschijnlijk nog wel enige tijd vergen. Daarbij betrekken we ook zijn vrouw Hester en Jonas en Geert. Mevr. **N.Bakker** brak door een ongelukkige val bij haar thuis haar heup. We zijn dankbaar dat ze goed door de operatie heen gekomen

is en weer herstellend is. **Angela Dubos** was ook een aantal weken uitgeschakeld; het was fijn haar weer te zien. **Evelien Westra** en **Godelieve van Britsom** zijn ook weer op de weg terug na operaties in het ziekenhuis.

Hartelijke groet, in het bijzonder aan alle zieken en allen die het moeilijk hebben,

Dirk-Jan Thijs

Dank

Zondag 1 mei werd ik verrast door de bloemen uit de kerk. Geweldig mooi.

Ook was de preek erbij. Ik was en ben daar nog héél blij mee. 'Licht in de Nacht'

van ds. Margrietha Reinders.
U allen heel hartelijk bedankt.

Wil Faber-Gerritsen

Dank

Beste gemeenteleden van De Bron

Wij willen u hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen en de kaart met heel veel handtekeningen, voor ons 65-jarig huwelijk.

Wij zijn heel dankbaar dat wij dit met onze kinderen,

klein- en achterkleinkinderen hebben mogen beleven. Nogmaals hartelijk dank voor al uw medeleven.

Hartelijke groet,

Jaap en Lien v.d. Sluijs

Bezoek

Regelmatig leg ik pastorale bezoeken af bij mensen thuis. In de meeste gevallen neem ik daarvoor zelf het initiatief. Ik probeer daarbij zo goed mogelijk in te schatten hoe de behoeftes liggen, waarbij ook een factor is of mensen nog naar de kerk kunnen komen of niet. Gelukkig krijg ik het ook meestal te horen als mensen langere tijd ziek zijn of in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Het contact onderhouden met gemeenteleden en andere betrokkenen - ook via pastorale bezoeken - vind ik een belangrijk onderdeel van mijn ambt als predikant. Hierdoor leer je mensen beter kennen en ontdek je soms ook welke vragen er leven. Dit laatste kan dan weer behulpzaam zijn bij de preekvoorbereiding. Ik gaf al aan dat het initiatief tot een bezoekje vrijwel

steeds van mij uitgaat. Dit betekent echter niet dat het van mij uit moet gaan. Het kan ook van u of jou uitgaan. Ga in ieder geval niet zitten te wachten, als je denkt dat de tijd voor een bezoekje daar is. Gelukkig zitten er veel uren in een dag en het zal vrijwel altijd lukken iets op redelijk korte termijn te plannen. Een telefoontje of mailtje naar mij is voldoende.

Niet al het bezoekwerk wordt door mij gedaan. Er zijn enkele mensen in de gemeente die kortere of al langere tijd pastorale bezoeken brengen bij anderen. We zijn als gemeente blij met en dankbaar voor deze medegemeenteleden.

Dirk-Jan Thijs

**Het raadsel van de hoge ouderdom:
het prijsgegeven zijn en alreeds vrij.
Het raken aan de zomen van het licht....**

Ida Gerhardt

(ingebracht door Mw. Ditte Visscher)

Rouwverwerking

Vanaf oktober vorig jaar kwam de rouwgroep (zo noem ik het maar even) iedere maand een keer bij elkaar. Een tijd die we gebruikten om stil te staan bij rouwen en wat er met je gebeurt als je iemand verliest die heel belangrijk voor je is.

We hebben veel gedeeld geluisterd naar elkaar, gehuild en gelukkig af en toe ook gelachen. Het was een intensieve en emotionele tijd die we binnenkort afsluiten met een etentje. Ik ben dankbaar dat ik deel mocht uitmaken van deze groep dappere mensen die ieder op zijn of haar eigen manier het leven weer leerde te leven. Na een tijd waarin alles leek te stop-

pen en in te storten; een tijd waar niks je meer kon bekoren of zin gaf, een tijd waarin het verdriet zo rauw was dat het overal pijn deed vonden jullie weer moed en geloof.

Hieronder een gedicht van de man van Jeanet Spaargaren. Bedankt Jeanet voor deze bijzondere woorden die je met ons wilde delen. Bedankt bijzondere mensen voor het openhartig delen van jullie emoties en verdriet maar ook van jullie hoop, geloof en liefde.

Harda van Wageningen

Handen

Sterke gespierde handen
Met vereelte palmen
En dikke aderen
Ze kunnen maken en breken
Hun creativiteit uiten
Hebben duidelijk geleden
Tijdens de strijd om het bestaan
Ze hebben geslagen en gestompt
En lief gehad, geaaid, gestreeld
De ander in vervoering gebracht
Eelterig en hard
En toch zo zacht
Altijd behoefte mooie dingen te maken
Hoe erg als ze werkloos raken
Worden stram en stijf
'N zachte streling blijft
Als ze niet meer kunnen maken
'N aanraking heel subtiel
'N weergave van z'n ziel

Chris



OPEN MAALTIJDEN

In ontmoetingsruimte De Bron

Ontmoet elkaar vanaf 17.00 uur met een drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd

15 juni

Juli en augustus geen maaltijd

14 september, 12 oktober, 16 november,

14 december

, iedereen is van harte welkom!

Maar geef je wel even van tevoren op bij

Ans 7717711 of ans.deschan@live.nl of Lida 6926777

De eigen bijdrage voor de maaltijd bedraagt € 5,=.

Groeien bij de Bron - kalender juni

Aarzel niet één of meerdere van deze activiteiten te bezoeken, ook al heeft u zich niet van te voren opgegeven. Voor de Open Maaltijd dient men zich echter wel altijd van te voren op te geven, anders weten de koks niet voor hoeveel mensen ze moeten koken. Voor vragen of nadere informatie kunt u altijd bij de predikant terecht.

Open Maaltijd

Waar: Ontmoetingsruimte De Bron

Wanneer: 15 juni

Wat: welkom en drankje vanaf 17.00; gezamenlijke maaltijd vanaf 18.00.

Sing-in groep

Bijdrage aan de volgende viering(en): 12 juni

Amstelgroep

Waar: de Pastorie

Wanneer: 7 juni om 14.30

Middenmeergroep

Waar: de Pastorie

Wanneer: nog te bepalen om 14.30

Kring 'Sharing'

Waar: Archimedesweg 73-I

Wanneer: laatste zondag van de maand 20.00

Gebed voor buurt en kerk

Waar: De Bron

Wanneer: **31 mei** van 19.30 – 20.00

Open Kerk

Waar: De Bron

Wanneer: 29 juni 11.00 (12.00 Middaggebed)

Jonge Bronners (jongeren)

Waar: de Pastorie

Wanneer: 26 juni 18.30 (incl. maaltijd)

Bijbelleescursus

Waar: de Pastorie

Wanneer: 7 juni 18.30 (incl. maaltijd)

Nieuwkomerslunch - 12 juni

Voor mensen die het laatste jaar (we nemen het niet heel nauw) betrokken zijn geraakt bij De Bron is er een Nieuwkomerslunch in de pastorie op **12 juni**, na de kerkdienst.

Hartelijk welkom!

Tonny & Dirk-Jan Thijs

Koningsdag 2016 De Bron

Het zag er allemaal nogal onzeker uit wat het weer betreft, maar toen het zonnetje toch doorbrak in plaats van de regen, hebben we de kerkdeuren opengedaan. Het werd best een aardige en gezellige dag, mede door de kinderen die wat van hun spulletjes verkochten. De toiletten waren weer in trek bij de voorbijgangers, waarvan sommigen ook geïnteresseerd waren in een rondleiding door de kerk, als vanouds verzorgd door Freek Degen.

maken van het toilet. Hiervoor kan men dan ook nog koffie of thee krijgen, terwijl bovendien alle opbrengsten naar een goed doel gaan. Dit keer was dat het Rode Kruis, ter bestrijding van de honger in West-Afrika. In dit kader maken de kleinzoon van Steineke Manuputy en zijn partner een gesponsorde autorit van Amsterdam naar Dakar. Ten behoeve van dit mooie doel kon 100 euro overgemaakt worden.

De laatste jaren rekenen we 50 ct voor het gebruik-

Dirk-Jan Thijs

Diaconale Collectes juni 2016

Zondag 5 juni – Kerk in Actie Werelddiaconaat biedt hulp aan slachtoffers van seksueel geweld o.a. in Guatemala.

In Guatemala wordt ieder uur een meisje slachtoffer van seksueel geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. De organisatie Refugio wil het toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toe roepen.

Daarnaast ondersteunt Refugio instanties als de politie en lokale overheden om slachtoffers op de juiste wijze op te vangen, te begeleiden of door te verwijzen. Tot slot klaagt de organisatie misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan op het straffen van daders. Met de collecteopbrengst wil Refugio onder meer minimaal 30 slachtoffers opvangen en begeleiden.

Zondag 12 juni – PKN - Roosevelthuis – opnieuw ingericht voor vakanties met zorg

Ieder jaar genieten 1.500 mensen die ziek zijn of een beperking hebben van een onbezorgde vakantie in het Roosevelthuis. Na 47 jaar intensief gebruik is dit diaconale vakantiecentrum echter sterk verouderd. De kozijnen zijn verrot, de riolering en elektra aan vervanging toe en de meeste kamers zijn met een gezamenlijke badkamers en toilet op de gang niet meer van deze tijd. Daarom wordt het Roosevelthuis vernieuwd. De kamers krijgen moderne voorzieningen als hoog-laagbedden, aangepaste toiletten en douches en een alarmeringssysteem. Op 13 juni 2015 werd de eerste steen gelegd. Voor de inrichting blijft uw bijdrage noodzakelijk. Help ook mee: een rolstoel

kost € 500,- en een tillift € 4.000,-. Om een eenpersoonskamer volledig in te richten is € 35.000,- nodig. Deze collecte draagt daaraan bij.

Zondag 19 juni - Kinderhospice Lindenhofje Amsterdam – Leger des Heils

Kinderhospice Het Lindenhofje is er voor ernstig zieke kinderen van 0 tot 18 jaar, ongeacht geloofsovertuiging of achtergrond van het gezin. Het kan gaan om een kind met een levensbedreigende ziekte, een chronische ziekte zoals een stofwisselingsziekte, spierdystrofie, cystic fibrosis of bijvoorbeeld een neurologische of oncologische aandoening. Het Lindenhofje wil een zo gewoon mogelijk (t)huis zijn, waar echter ook 24 uur per dag professionele verpleegkundige zorg wordt geboden en waar bovendien oog is voor de emotionele begeleiding van het kind, de ouders en andere gezinsleden.

Zondag 26 juni – Nederlands Bijbelgenootschap

Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. Van de Bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe bijbelvertaling voor Burkina Faso. Samen met leden en donateurs maken ze het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen ze voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen

Ans van Raalte - Deschan

Allerlei

Agenda

Maandag 13 juni
Kerkenraad
Maandag 27 juni
Moderamen

Koffie ochtend

Heeft u zin in 'n kopje koffie of thee en 'n praatje? Dan bent u iedere 3e dinsdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur van harte welkom in de pastorie, Linaeushof 94.

De eerstvolgende koffie ochtend is 21 juni 2016. Dit is de laatste koffie ochtend van dit seizoen.

15 september openen we het nieuwe seizoen.
U bent van harte welkom!

Postzegels

Beste kaart - postzegelvrienden,
De nieuwe "Meerzicht" ligt al weer op uw tafel en opnieuw ben ik er weer om u te bedanken voor de kaarten en zegels die u mij deed toekomen. Ook ben ik blij dat in de "Hofkerk" de koffieochtend opnieuw zijn begonnen, want ook u verrast mij steeds nog met uw zendingen, ga zo door wil ik zeggen en fijne ochtenden toegewenst. Hartelijke groet.
L.Robert Tel. 0651701842 bel en hij haalt ze bij U op als u ze niet kunt brengen.

Zaterdag 3 september – dagje uit

Voor de 3^e keer organiseren we een dagje uit met elkaar.

Wie kunnen ermee; alle gemeenteleden, jong en oud, die dit leuk vinden en eventueel een kennis, vriend, vriendin of familielid. Een voorwaarde is dat u moet kunnen lopen, mag natuurlijk achter de rollator maar we hebben geen verpleging mee, dus u moet zich zelf kunnen verzorgen.

De kosten van de dagtrip zullen ongeveer € 35,00 bedragen. Het juiste bedrag is op dit moment nog niet bekend.

Het is voor ons van belang te weten of er genoeg belangstelling is, uiteindelijk gaan we voor een volle bus.

Daarom vragen wij u onderstaand inschrijfformulier in de brievenbus te gooien van De Bron, of af te geven, t.a.v. de Diaconie.

Alleen bij voldoende deelname kunnen we een dagreisje boeken.

We hopen dat u het een goed plan vindt.

Inschrijfformulier

Ja ik wil graag mee met de dagtrip.

Naam:

Adres:

Tel.nr.:

Wie kunnen we bereiken bij calamiteiten:

Naam:

Tel.nr.

Vieringen

Zondag 5 juni
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. C. (Chris) Van Andel
Collecte: Kerk in Actie slachtoffers seksueel geweld

Donderdag 9 juni
De Open Hof, 15.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs

Zondag 12 juni
Heilig Avondmaal
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
Collecte: PKN - Roosevelthuis

Zondag 19 juni
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Kinderhospice Lindenhofje Amsterdam

Zondag 26 juni
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Nederlands Bijbelgenootschap

Zondag 3 juli
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs

Donderdag 7 juli
De Open Hof, 15.00
Voorganger: Monica Randt (?)

Zondag 10 juli
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.J.L.. (Jan) van der Wolf

Verantwoording giften

Verantwoording van de collectes in de maand april 2016

3 april	Project Oeganda COBEHD	€ 113,50
10 april	Exodus – ex gedetineerden	€ 188,10
17 april	Amnesty International	€ 168,40
24 april	PKN; Eredienst en Kerkmuziek wereldwijd	€ 132,95

Kerkelijk bureau

Overgeschreven naar de Protestantse Gemeente Watergraafsmeer (De Bron) de heer G.Speelziek en mw. W.P.J. Speelziek - Snoek, Paradijsplein 19, 1043 NJ Amsterdam. De heer en mevr. Speelziek hebben vele jaren in Amsterdam - Geuzenveld gewoond, maar zijn recent verhuisd naar een seniorenwoning in de nieuwe wijk Oostpoort. We hebben hen al een aantal keer in de kerk ontmoet en wensen hen van harte welkom en Gods zegen.



GOED geZIEN

GRATIS OOGMETING
GRATIS OOGDRUKMETING
Erkend oogmeetskundige en contactlens specialist

OPTICIEN STORK

Middenweg 55
1098 AD Amsterdam
Telefoon:020-6652013
Info@opticienstork.nl

Openingstijden:

maandag:	gesloten
dinsdag:	9.30-18.00
woensdag:	9.30-18.00
donderdag:	9.30-18.00
vrijdag:	9.30-18.00
zaterdag:	9.30-17.00



www.kerkdebron.org