

Programma van Betondorp Bloeit

"Als jullie in Mij blijven en ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort" Johannes 15:5

Het nieuwe seizoen is weer begonnen! Ik hoop dat iedereen verfrist is door de zomer en weer zin heeft om de schouders eronder te zetten als team van Betondorp Bloeit. We zijn zo blij met de mogelijkheden die zich aandienen, in Betondorp maar ook in de rest van Watergraafsmeer. De pioniersplek zou je kunnen zien als een soort proeftuin voor wat het christelijk geloof in de wijk en de buurt kan betekenen. Door de handen van aandachtige en liefdevolle pioniers en door de relaties die er worden gelegd met mensen die je overal kunt tegenkomen.

Ons team heeft niet altijd een makkelijke tijd gehad. Er was heel wat persoonlijk leed en verdriet. En toch hebben we elkaar niet losgelaten. Ik ben daar heel erg dankbaar voor! Vrolijke momenten waren er gelukkig ook heel veel!! We hebben talloze vrienden in het land en in de stad, die aan ons denken en met ons meeleven! Betondorp wordt als een voorbeeld gezien en dat zijn we blij mee. Ook met de BRON, onze thuisgemeente. Met haar zullen we de komende tijd meer en meer gaan optrekken. We gaan er weer voor! Kom ook eens kijken bij onze activiteiten, iedereen wordt met gejuich begroet!!

Lieve groeten en zegen van Margrietha, Ineke, Christina, Clementine, Richard, Walter, Gloria, Tessa, Nel, Marion, Theo, Annie, Anna en Andy

:

Buurtmaaltijd: "Een Prakkie en een Praatje" Maaltijd voor en door mensen uit de buurt die niet zo mobiel zijn en weinig te besteden hebben. **Elke derde zaterdag van 17.00 tot 20.00 uur** een driegangen menu!. (5 uur inloop, 6 uur maaltijd.) Plaats: Het Brinkhuis, aan het Brinkplein. **21 september, 19 oktober, 16 november, 21 december**

De viering: "Licht in Betondorp" Bijeenkomst rond het aansteken van kaarsjes voor mensen die licht nodig hebben in hun leven. Met muziek, aanbidding en samenzang, naast een eenvoudige bijbeluitleg. **Elke vierde zondag in de maand van 17.00 tot 18.00 uur.** Plaats: Het Karnhuis, Karnstraat 2. **22 september, 27 oktober, 24 november, 22 december.**

"Bakkie Beton" Praten over dingen die je raken bij een kopje koffie en een broodje. **Elke derde donderdag van de maand om 13.00 uur.** Plaats: Bakkerij de Lekkernij, op het Brinkplein. **19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december.**

"Biertje Beton" Samenkomsten rond een spiritueel thema aan de hand van en bijbeltekst. **Elke vierde vrijdag van de maand, vanaf 16.00 uur.** Plaats: Cafe de Avonden, Middenweg 398. **27 september, 25 oktober, 22 november, 27 december.**

Teamoverleg voor wie nieuwsgierig is naar christelijk pionierswerk in een wijk waar geen kerk voor de buurt meer is. Plaats: bij iemand thuis. Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur 's avonds.

11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december. Meld je aan bij mij: ds. Margrietha Reinders. 06-10421819