

# Meer-Zicht

**Maandblad van de  
Protestantse Gemeente  
Amsterdam - Watergraafsmeer**

**22e jaargang  
September / Oktober 2019**

Wat de toekomst ook mag geven,  
hoe de levensloop mag zijn,  
laat ons maar op God vertrouwen,  
Hij wil onze herder zijn.

Dus hoeven wij maar te volgen,  
volgen in het rechte spoor,  
en niet bang te zijn voor de  
toekomst,  
want de Heiland gaat ons voor.

Hij voert ons lang ravijnen,  
houd ons daarbij stevig vast,  
en gaan wij door diepe dalen,  
wel, dan draagt Hij ons last.

Dus laat ons maar vol vertrouwen,  
onze levensweg blij gaan,  
omdat wij mogen geloven,  
dat God met ons mee zal gaan.



Afzender:  
Protestantse Gemeente  
Amsterdam - Watergraafsmeer  
Hugo de Vrieslaan 2  
1097 ED Amsterdam

# Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Deze Meerzicht komt uit bij de start van het nieuwe seizoen in het kerkelijk jaar. We laten de rustige zomerperiode achter ons, en bereiden ons weer voor op een nieuw jaar. Het is al vaker gezegd: voor een vacante gemeente als de onze zijn dit geen gewone seizoenen. Het voelt toch een beetje als tussen twee periodes inzitten, waarbij we verwachtingsvol naar voren kijken. Ik weet van veel mensen dat er echt uitgekeken wordt naar een nieuwe predikant voor de gemeente. En terecht – het kan ook de kerkenraad niet snel genoeg gaan. Aan het begin van de zomer is de beroepingscommissie met een vliegende start begonnen. Inmiddels ligt er een profielschets klaar, die we binnenkort zullen delen met de gemeente. Ook verzamelen ze namen van predikanten en kerkelijk werkers die mogelijk geïnteresseerd zijn, zodat we aan hen gericht de vacatures kenbaar kunnen maken. Mocht u ook een naam hebben, geef deze dan door! Ondertussen is de kerkenraad druk bezig om ook formeel toestemming te krijgen van de Classis en het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken voor het openstellen van de vacatures. Het lijkt erop dat de plannen goed worden ontvangen. Zelf kijk ik ook uit naar de nieuwe invulling van de

predikantsplaats in onze gemeente. Zoals u weet willen we van deze plaats twee vacatures maken, zodat we daadwerkelijk werk kunnen maken van het werk dat binnen én buiten de gemeente gedaan kan worden. We zien dat als twee afzonderlijke taken, waar verschillende talenten en kwaliteiten voor nodig zijn. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om beide taken dicht bij elkaar te houden. We gaan dus op zoek naar twee personen, waarbij de een meer pastorale insteek heeft, werkt aan de opbouw en groei van de gemeente. De ander zou een missionaire, pionierende insteek moeten hebben, en werken aan de ontmoeting met de buurt en de groei van de missionaire gestalte van onze gemeente. Beide sporen zouden elkaar moeten versterken, en daarom is teamwerk gevraagd. Ik geloof er echt in dat we op deze manier groeien kunnen als gelovigen en als kerk. Groeien in geloof, groeien in relevantie, en hopelijk ook groeien in aantal. Cruciaal voor mij is dat we de relevantie van het geloof voor het leven van vandaag de dag in de stad steeds meer ontdekken. Daar zullen we zelf van groeien, maar daardoor zullen we ook beter in staat zijn om als kerk tot zegen te zijn voor de hele Watergraafsmeer. Hoe dat vorm op

## **Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer**

### **Adres**

P/a De Bron  
Hugo de Vrieslaan 2  
1097 ED Amsterdam  
E-mail [kerkdebron@live.nl](mailto:kerkdebron@live.nl)

### **Internet**

[www.kerkdebron.org](http://www.kerkdebron.org)

### **Predikant**

Vacant

### **Pastoraat**

Contact opnemen met Harda van  
Wageningen: 06-20176773  
[hardavanwageningen@gmail.com](mailto:hardavanwageningen@gmail.com)

### **Diensten en dagelijkse gang van zaken**

Contact opnemen met Hans  
Teerds: 06-13461961,  
[hansteerds@gmail.com](mailto:hansteerds@gmail.com)

### **Kerkenraad**

Contact opnemen met de scribe,  
Aart Noordzij: [kerkdebron@live.nl](mailto:kerkdebron@live.nl)

### **Kerkelijk bureau**

Hugo de Vrieslaan 2  
665 55 32 (kantooruren,  
m.u.v. woensdag)  
020-7717711/ 06-10451247  
(spoedzaken)

### **Gironummers**

Protestantse Gemeente  
Amsterdam-Watergraafsmeer  
IBAN NL78INGB00004612 09  
Diaconie Protestantse Gemeente  
Amsterdam-Watergraafsmeer  
IBAN NL10INGB0004622084

**Meer-Zicht is het maandblad  
van de Protestantse Gemeente  
Amsterdam-Watergraafsmeer.  
Het is een platform voor berichten,  
meningen en achtergronden.**

**Meer-Zicht wordt verzonden aan  
gemeenteleden en verschijnt  
steeds op de eerste vrijdag van de  
maand.**

**De redactie behoudt zich het recht  
voor ingezonden artikelen te  
wijzigen, in te korten of in het  
geheel niet te plaatsen.**

### **redactie**

Henk den Hoedt  
Mechelensingel 7  
[henkdenhoedt@gmail.com](mailto:henkdenhoedt@gmail.com)

### **Meer-Zicht digitaal**

**Meer-Zicht wordt in digitale  
vorm gepubliceerd op**  
[www.kerkdebron.org](http://www.kerkdebron.org)

### **Abonnementenadministratie**

Ans van Raalte-Deschan  
e-mail: [ledendebron@gmail.com](mailto:ledendebron@gmail.com)

**Kopij nummer 4  
21 oktober 2019**

verschillende plaatsen vorm krijgen kunnen we leren van het pionierswerk van ds. Margrietha Reinders in Betondorp, die natuurlijk deel wordt van het team medewerkers van De Bron. Wat zij in Betondorp laat zien vormt een uitdaging voor alle andere activiteiten die we als kerk kunnen gaan ontplooiën in de buurten van de Watergraafsmeer.

U begrijpt dat we als kerkenraad vooral onze handen vol hebben aan dit traject, naast de dagelijkse gang van zaken. We zijn dankbaar voor alle persoonlijke initiatieven en inzet van gemeenteleden, om naast de zondagse kerkelijke diensten ook andere activiteiten te ontwikkelen – van gebedskring tot de kring met de

Jonge Bronners, van een cursus over geloof en twijfel, van het uitje met de gemeente tot de open maaltijden. Het is altijd weer bijzonder mooi om te zien hoeveel de leden van de gemeente van de kerk houden, en ieder op een eigen manier daaraan bijdraagt. Bijzonder veel dank daarvoor.

We wensen elkaar een gezegend nieuw seizoen toe – waarbij ik hoop dat we allen kunnen groeien in geloof, hoop en liefde.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,  
*Hans Teerds*

## Mensen

### Verhuisd:

Mevrouw R. Vrijburg- Pieters is verhuisd naar Verpleeghuis De Boomberg, Vaartweg 42, 1217 SV Hilversum, Afd. Plataan Km 213A, 2e etage. Het zou voor haar fijn zijn als ze af en toe een kaartje van de gemeenteleden krijgt.

### Overledenen:

Op 2 juni is overleden Jacob Koster in de leeftijd van 92 jaar. De heer Koster was vrijwilliger in de Koningskerk en heeft vele jaren in het klussenteam gezeten.

Op 5 juni is overleden Nicolaas Roos in de leeftijd van 79 jaar. Nico heeft veel vrijwilligerswerk in de Koningskerk gedaan en later in de Bron. Totdat zijn gezondheid het niet meer toeliet heeft was hij vrijwilliger bij de autodienst.

Op 26 juni is overleden Johannes Willem Mazurel in de leeftijd van 91 jaar, predikant in emeritaat.

Op 16 juli is overleden Nicolaas Theodorus Maria Essen in de leeftijd van 70 jaar. Nico Essen was tot een paar jaar geleden pastor in de Heilige Martelaren Van Gorcum – de Hofkerk op het Linnaeushof. Dirk Jan en Nico hebben veel samengewerkt aan de oecumenische diensten in de Watergraafsmeer. Zijn laatste slotgebed in de nagedachtenisviering op 22 juli hebben ons geraakt:

Treur niet om mij, ik heb mijn doel bereikt.  
Waar kan een gelovig mens tenslotte beter zijn en veiliger geborgen dan in die eeuwigheid van vrede, liefde, God.

Treur niet om mij, mijn lijden is ten einde.  
Voor mij geen zorgen meer, geen gehoest en nooit meer pijn.

Treur niet om mij, ik kreeg wat ik verlangde,  
de vrede, die uit God is, is mijn deel.  
Laat dat een troost zijn voor die achter blijven.  
Er komt een uur, waarop wij allen verenigd zijn in God,  
in God, die liefde is.

### Doopdienst

Op zondag 25 augustus is Fleur van Meekeren gedoopt in onze kerk door ds. Margrietha Reinders. Fleur is het zusje van Sanne en Micha en dochter van Mirjam en Popko. Wij zijn heel blij met deze doop en dat Mirjam en Popko hebben gekozen om lidmaten van onze wijkgemeente te worden. Popko en Mirjam zijn de vrijwilligers die iedere eerste dinsdagavond van de maand om 19.30 uur de gebedskring leiden.

### Dank

Op 20 mei 2019 mochten wij een prachtig bloemstuk ontvangen i.v.m. ons 50 jarig huwelijks. Wij willen de gemeente en kerkenraad heel erg bedanken voor de prachtige bloemen

Heel veel dank

Namens  
Marlies en Wim

# Betondorp bloeit

**"Als jullie in Mij blijven en ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort" Johannes 15:5**

Het nieuwe seizoen is weer begonnen! Ik hoop dat iedereen verfrist is door de zomer en weer zin heeft om de schouders eronder te zetten als team van Betondorp Bloeit. We zijn zo blij met de mogelijkheden die zich aandienen, in Betondorp maar ook in de rest van Watergraafsmeer. De pioniersplek zou je kunnen zien als een soort proeftuin voor wat het christelijk geloof in de wijk en de buurt kan betekenen. Door de handen van aandachtige en liefdevolle pioniers en door de relaties die er worden gelegd met mensen die je overal kunt tegenkomen.

Ons team heeft niet altijd een makkelijke tijd gehad. Er was heel wat persoonlijk leed en verdriet. En toch hebben we elkaar niet losgelaten. Ik ben daar heel erg dankbaar voor! Vrolijke momenten waren er gelukkig ook heel veel!! We hebben talloze vrienden in het land en in de stad, die aan ons denken en met ons meeleven! Betondorp wordt als een voorbeeld gezien en dat zijn we blij mee. Ook met de BRON, onze thuisgemeente. Met haar zullen we de komende tijd meer en meer gaan optrekken. We gaan er weer voor! Kom ook eens kijken bij onze activiteiten, iedereen wordt met gejuich begroet!!

Lieve groeten en zegen van Margrietha, Ineke, Christina, Clementine, Richard, Walter, Gloria, Tessa, Nel, Marion, Theo, Annie, Anna en Andy

**Programma van Betondorp Bloeit:**

**Buurtmaaltijd: "Een Prakkie en een Praatje"** Maaltijd voor en door mensen uit de buurt die

niet zo mobiel zijn en weinig te besteden hebben. **Elke derde zaterdag van 17.00 tot 20.00 uur** een driegangend menu!. (5 uur inloop, 6 uur maaltijd.) Plaats: Het Brinkhuis, aan het Brinkplein. **21 september, 19 oktober, 16 november, 21 december**

**De viering: "Licht in Betondorp"** Bijeenkomst rond het aansteken van kaarsjes voor mensen die licht nodig hebben in hun leven. Met muziek, aanbidding en samenzang, naast een eenvoudige bijbeluitleg. **Elke vierde zondag in de maand van 17.00 tot 18.00 uur.** Plaats: Het Karnhuis, Karnstraat 2. **22 september, 27 oktober, 24 november, 22 december.**

**"Bakkie Beton"** Praten over dingen die je raken bij een kopje koffie en een broodje. **Elke derde donderdag van de maand om 13.00 uur.** Plaats: Bakkerij de Lekkernij, op het Brinkplein. **19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december.**

**"Biertje Beton"** Samenkomsten rond een spiritueel thema aan de hand van en bijbeltekst. **Elke vierde vrijdag van de maand, vanaf 16.00 uur.** Plaats: Cafe de Avonden, Middenweg 398. **27 september, 25 oktober, 22 november, 27 december.**

**Teamoverleg voor wie nieuwsgierig is naar christelijk pionierswerk in een wijk waar geen kerk voor de buurt meer is.** Plaats: bij iemand thuis. Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur 's avonds. **11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december. Meld je aan bij mij:**  
ds. Margrietha Reinders. 06-10421819

## OPEN MAALTIJDEN

Ontmoet elkaar vanaf **17.15 uur** met een drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd

**18 september, 16 oktober,  
20 november, 18 december**

Maaltijd wordt om 18.00 uur geserveerd.

Geef u wel even van tevoren op bij  
Ans tel.nr. 7717711 (tussen 18.00 – 20.00 uur)  
of e-mail [ans.deschan@live.nl](mailto:ans.deschan@live.nl)

De eigen bijdrage voor de maaltijd bedraagt € 6,--.  
Aanmelden vanaf 2 weken voor de maaltijd

# Diaconale collectes

## Diaconale collectes 2019

1 september	PKN - proef de kerken
8 september	Amnesty International
15 september	KERK IN ACTIE - Zending - versterk de kerk in het Midden-Oosten
22 september	Missionhouse - Diaconie Amsterdam
29 september	KERK IN ACTIE - Internationale Ouderendag - zorg voor eenzame ouderen in Moldavië
6 oktober	<b>PKN - Israëlzonntag - Collecte Kerk en Israël</b>
13 oktober	KIA – Wereldvoedseldag
20 oktober	Dovenpastoraat Amsterdam
27 oktober	Barthimeus Sonneheerd
3 november	KERK IN ACTIE (NAJAARSZENDING) -onderwijs voor groeiende kerk Zambia

Ontvangen via Mw. LB € 50,- en van WF € 10,- voor het bloemenfonds

## Verantwoording Diaconale collectes 2019

Datum collecte:	Diaconaal doel	Bedrag in Euro's
21 april	(Pasen) Kerk in Actie - Versterk de kerk in Pakistan	192,65
27 april	Koningsdag – opbrengst rommelmarkt voor de kinderboerderij De Werf -WGM	95,40
28 april	CliniClowns Nederland	95,30
5 mei	KERK IN ACTIE (NOODHULP) - kerk zijn in oorlogstijd - Syrië	85,45
12 mei	Immanuël - Joods hospice Amsterdam	105,65
19 mei	Collecte voor Diaconaal Platform Amsterdam Oost - DPAO	72,30
26 mei	Burennetwerk - Protestantse Diaconie Amsterdam	77,55
2 juni	Kinderhospice Lindenhofje Amsterdam	145,25
9 juni	KERK IN ACTIE - Pinksterzending - bijbelverspreiding op Chinees platteland	104,45
16 juni	De Regenboogstichting - Amsterdam - inloophuizen voor ongedocumenteerden	139,10
23 juni	KERK IN ACTIE - WERELDDIACONAAT - vergeten vluchtelingen in Nigeria	77,75
30 juni	Nederlands Bijbelgenootschap	71,75
7 juli	KERK IN ACTIE - binnenlands diaconaat - vakantiepret voor kinderen in armoede	130,20
14 juli	Drugspastoraat Amsterdam	
21 juli	Collecte overhead Sociale Kruidenier	107,90
28 juli	Eigen Ouderenwerk – De Bron	112,60
4 augustus	Diaconie Amsterdam – Wereldhuis	142,65
11 augustus	KIA – Werelddiaconaat – onderwijs Z-Afrika	89,90

## Pastoraat

De Bron zit op het moment in een situatie dat er geen predikant is.

We proberen zo goed en zo kwaad als het gaat het vele werk op te vangen onder elkaar.

Op dit moment is Harda van Wageningen aanspreekpunt voor als er zieken zijn of mensen tijdelijk zijn opgenomen in een ziekenhuis of verpleeghuis.

Ook bij overlijden van een familielid kunt u bij haar terecht

Daarnaast kunt u indien u dat wenst ook een gesprek met haar aangaan of gebed vragen.

[hardavanwageningen@gmail.com](mailto:hardavanwageningen@gmail.com) of [0620176773](tel:0620176773)

## Swaeneburch

Al eerder heb ik u in deze rubriek verteld dat mijn wortels voor een groot deel in de Lutherse kerk liggen. Samen met mijn toenmalige zwager Philip was ik eind jaren zeventig ook lid van de redactie van *Sola Fide*, het blad van de Nederland Lutherse Jeugdbond (NLJB). Een tijd lang schreven wij daarvoor onder andere de column *Swaeneburch*, waarin wij op mild-kritische toon perikelen binnen de kerk aan de kaak stelden. In briefvorm: F.I. Dolaes maakte een vriend van hem deelachtig van de zaken die in de fictieve Lutherse gemeente in Swaeneburch speelden. De naam van de schrijver was, u heeft het al gezien, een anagram van *Sola Fide*, en Swaeneburch een verwijzing naar de zwaan die op Lutherse kerken prijkt; in tegenstelling tot de haan op torens van protestantse kerken van andere signatuur.

Onlangs kwam ik toevallig een aantal afleveringen tegen van *Sola fide*. Geweldig om te lezen wat de Lutherse jeugd toen zoal bewoog, bijvoorbeeld in april 1978. Behalve religieuze onderwerpen – zoals het maken van versieringen rond Pasen- zijn er ook artikelen over de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1978. Geen stemadvies, maar toch wel met een zeer progressieve ondertoon. Ook las ik een verhaaltje over hoe stemmen nou precies in z'n werk gaat. Geschreven door ... mijzelf en, zo herinner ik mij weer, overgenomen door een groot aantal andere uitgaven. Bedoeld om de jeugd die voor het eerst mocht stemmen te laten weten wat er van ze werd verwacht.

Terug naar *Swaeneburch*. In de aflevering van april 1978 schrijft F.I. Dolaes aan zijn vriend over de zoektocht naar een nieuwe predikant en wat daarover de mening is van verschillende gemeenteleden. En passant wordt daarbij ook besproken of een predikant wel homo mag zijn.

Niets nieuws onder de zon. In De Bron gaat het veertig jaar later nog steeds over dezelfde thema's.

Discussies over het profiel van onze gemeente, over het profiel van de nieuwe predikant die we zoeken. En we hebben de regenboogvlag gehesen, om te laten zien dat we dat station toch wel zijn gepasseerd.

### De Blik van Dick

Toch, als ik *Sola fide* herlees krijg ik heimwee naar die tijd. En dat heeft niets, maar dan ook niets te maken met mijn voortschrijdende leeftijd, maar alles met het engagement dat toen in mijn kerk gewoon was en dat ik nu zo node mis. We zijn naar mijn smaak te braaf, te navelstaarderig, en wat te halleluja-achtig geworden.



Dick Spijker

[www.facebook.com/deblikvandick](http://www.facebook.com/deblikvandick)

Amice,

*Hoewel je wel bekend bent met de toestand in Swaeneburch, wil ik je toch even iets vertellen over onze gemeente. Op het moment zitten wij, zoals je weet, zonder predikant. Onze vorige is met emeritaat gegaan. Helaas, want vrijwel iedereen was erg met hem ingenomen. Ik had wel zo mijn kritiek, maar goed.... De kerk was altijd zo goed gevuld en dominee wist de gemeenteleden bij elkaar te houden. Maar sinds hij weg is, is dat allemaal veranderd. Veel oude bekenden zie ik niet meer in de dienst. We hebben de eerste tijd wel iets geprobeerd met oecumenische diensten met de hervormden, maar dat ging toch niet zo goed.*

*Dus hebben we op de laatste kerkeradsvergadering het probleem van wel of geen nieuwe predikant*

besproken, en zo ja, wat voor een. We zijn natuurlijk maar een kleine gemeente en hebben zo onze financiële problemen, maar ik vind toch dat we een predikant hard nodig hebben. Gelukkig ben ik niet de enige die er zo over denkt. En als je bedenkt dat er een klein kansje is om een pas afgestudeerde predikant te krijgen, dan zou dat voor ons financieel best interessant zijn.

Maar op de vergadering bleek dat we in de kerkeraad nogal van mening verschilden. Mevrouw van 't Hekke was het natuurlijk met mij eens en die jongen van Hooghout ook. Alleen wel allebei op andere gronden. Maar die Dekker, de kerkrentmeester, vond dat we toch een oudere predikant moesten beroepen, want die ouderen voelen volgens hem beter aan wat er onder de mensen leeft. Zij weten ze vaak ook beter aan te spreken zodat de mensen gemakkelijker bereid zijn te geven, en ze spreken ook niet zo over politiek. Maar Boele vroeg zich af of het niet beter was alleen voor de zondag een dominee te nemen, dat zou toch stukken voordeliger zijn. Daar had Dekker niet aan gedacht. Zo werd

de discussie weer teruggedraaid naar de vraag of we wel of niet een dominee moeten hebben.

Mw. van 't Hekke was toch erg voor. Ze zei: "Ik wil toch zo graag weer een predikant hebben. Met de vorige heb ik altijd zulke fijne gesprekken gehad. Dat mis ik nu wel erg, hoor. En ook op het laatste Kerstfeest van de bejaardenclub heeft hij zo prachtig verteld, jammer dat er geen dia's bij waren".

Voorzitter Bidner wist met zijn houding natuurlijk weer geen raad. Zoals je weet wil hij iedereen te vriend houden en wist hij niet goed waarvoor hij moest kiezen. Hij vroeg Mw. van 't Hekke of zij nou een oudere predikant wilde of één die net was afgestudeerd. "Ach", zei ze, "ik geloof dat ik ze allemaal wel aardig vind".

Gert-Jan Hooghout, die pas in de kerkeraad zit, wilde

toch wel duidelijk in de vergadering stellen dat hij ervoor was dat er een dominee kwam, maar dan een jonge! Op die manier zou er eindelijk eens wat actie in de gemeente komen. Zolang hij in de kerkeraad zit wil hij bijv. al een handtekeningenactie of zo tegen de Neutronenbom organiseren.

"Toch houd ik vol dat iedere zondag een andere dominee veel goedkoper is", zei Boele, en onmiddellijk zat Dekker weer op zijn stokpaardje: "Misschien is het wel het allergeedkoopst om een jonge predikant te nemen die niet getrouwd is, dat drukt de kosten". Daar was iedereen wel voor in. Alleen Mw. van 't Hekke had natuurlijk weer iets: "Maar als hij dan maar niet , nou ja , ik bedoel eh, ik heb wel eens gehoord dat er van die mensen zijn, nou ja, die zo, ik bedoel, anders geaard zijn, u weet wel wat ik bedoel". "Dat kan me nou geen flikker schelen", zei Gert-Jan. (Soms vind ik toch wel dat hij zich iets te ordinair uitdrukt, maar dat schijnt bij de jeugd tegenwoordig gebruik te zijn).

Enfin, we hebben lang en breed gepraat, maar eruit gekomen zijn we niet. Het idee om het probleem aan de gemeente voor te leggen werd met algemene stemmen aangenomen. Hoe dat afloopt zal ik je in een volgende brief wel laten weten.

Je toegenegen,

## Allerlei

### KOFFIE OCHTEND

Heeft u zin in 'n kopje koffie of thee en 'n praatje? Dan bent u van harte welkom 1x in de maand op de dinsdagochtend in de pastorie, Linnaeushof 94 van 10.00 - 12.00 uur.

Het nieuwe seizoen start op dinsdag 17 september. De koffie ochtend daarop volgend is 15 oktober.

U bent van harte welkom!

### Postzegels

Beste vrienden (innen) van "De kerk in Actie". Zoals gewoonlijk kom ik u weer vragen om de Postzegelskaarten-cartridges voor deze stichting voor ons te bewaren en in te leveren bij Louis.

Louis Robert -tel.0651701842 U weet, kunt u ze niet brengen één telefoontje is genoeg.

Ook de gewone zegels van € 1 zijn welkom. Bij voorbaat dank.



Van 21 t/m 29 september 2019 is de landelijke Vredesweek, een week waarin Nederland in actie komt voor vrede. De Vredesweek is een initiatief van PAX en dit jaar is het thema 'Vrede verbindt over grenzen'. De meeste initiatieven vinden plaats op de locatie van het Apostolisch Genootschap Watergraafsmeer Archimedesweg 97, 1098 JN , Amsterdam

#### **Projectkoor Vredesconcert**

**Datum:** 05, 12, 19 en 26 september

**Tijd:** 20:00

Vredesconcert waar het projectkoor opgericht voor deze gelegenheid, optreedt in het gebouw van het Apostolisch Genootschap Watergraafsmeer. Iedereen die mee wil zingen in het projectkoor, met of zonder koorervaring, is welkom.

Repetities zijn op donderdagavond 5, 12, 19 en 26 september om 20:00 uur.

De generale repetitie is op zondag 29 september van 12:30 tot 14:00

Het Vredesconcert is op zondag 29 september van 15:00 tot 16:30

**Locatie:** Apostolisch Genootschap Watergraafsmeer, Archimedesweg 97, 1098 JN , Amsterdam

#### **Vredesweek dienst, thema 'Vrede verbindt over grenzen'**

**Datum:** zondag 22 september

**Tijd:** 9:30, inloop vanaf 9:00

Dienst met bijdragen van verschillende sprekers o.a. Peter Kerkhof (voorganger Apostolisch Genootschap Watergraafsmeer).

**Locatie:** Apostolisch Genootschap Watergraafsmeer, Archimedesweg 97, 1098 JN , Amsterdam

#### **Zingesprek, thema 'Vrede verbindt over grenzen'**

**Datum:** 24 september

**Tijd:** 20:00

**Type:** Debat

Op 24 september is er om 20.00 uur bij Brouwerij Poesiat & Kater aan de Polderweg 648 een Zingesprek.

Thema: 'Vrede verbindt over grenzen'. Doe mee, laat je inspireren of inspireer anderen! Het Zingesprek is een initiatief van Apostolisch Genootschap Amsterdam Watergraafsmeer.

Toegang is vrij.

**Locatie:** Brouwerij Poesiat & Kater, Polderweg 648, 1093 KP, Amsterdam

#### **Filmavond Nadav's Vrede**

**Datum:** 25 september

**Tijd:** 20:00

**Type:** Film-/Documentairevertoning

Iedereen is van harte welkom bij Apostolisch Genootschap Watergraafsmeer voor een filmavond.

Vertoont wordt Nadav's Vrede van Eyal Avneri, een film uit Israël waarin de Israëliische Nadav (12) met drie medescholieren een vredesbeweging opricht voor en van kinderen: Peace for the Future. Bekijk hoe de ambitieuze Nadav een verandering in gang probeert te zetten.

Toegang is vrij.

**Locatie:** Apostolisch Genootschap Watergraafsmeer, Archimedesweg 97, 1098 JN , Amsterdam

Namens het Apostolisch Genootschap Watergraafsmeer

Floor Struik

e-mail: [floorstruik@hotmail.com](mailto:floorstruik@hotmail.com)

Telefoonnummer: 0638511798



# Puzzelen

1. Jozef zocht zijn ridders. Waar vond hij hen? (Genesis 37)
2. In deze stad werd David tot koning gekroond. (2 Samuel 2)
3. Om welk land loopt de rivier Psoon? (Genesis 2)
4. Woonplaats van Rachab (Jozua 2)
5. Hier bouwde men een hoge toren. (Genesis 11)
6. Waar was Amos veehouder? (Amos 1)
7. Hier woonde Saul, nadat hij door Samuel was gezalfd. (1 Samuel 10)
8. Hier woonde Abram voordat hij door God geroepen werd. (Genesis 12)
9. Hier woonde koning Ahasveros. (Esther 1)
10. In dit dal bouwde Nebukadnezar een groot beeld. (Daniel 3)
11. Waar gingen Naomi en Ruth wonen? (Ruth 1)
12. Woonplaats van koning Melchizedek (Genesis 13)
13. Hier is Paulus geboren (Handelingen 22)
14. Simson trouwde met een Filistijnse vrouw. Waar woonde zij? (Richteren 14)
15. In dit land woonde Job (Job 1)
16. Op deze berg is Aaron gestorven (Numeri 20)
17. In deze plaats werden de Israëlieten besneeden (Jozua 5)
18. Woonplaats van Gideon (Richteren 6)
19. Hier is Mirjam gestorven (Numeri 20)
20. Naar deze plaats is Titus verhuisd. (2 Timotheüs 4)
21. In deze stad is Jezus geboren. (Mattheüs 3)
22. In deze stad werd de Dertigjarige Oorlog begonnen. (Jona 3)
23. In deze stad werd de Dertigjarige Oorlog zivernig beëindigd. (Jona 3)
24. Waar plantte Noe de boom? (Genesis 8)



## Groeien bij De Bron - kalender september / oktober 2019

zondag	1 september	10.00 uur	De Bron	Ds. Evert Jan Hempenius
dinsdag	3 september	19.30 - 20.30 uur	De Bron	Uur van gebed
zondag	8 september	10.00 uur	De Bron	voorganger nog niet bekend
zondag	15 september	10.00 uur	De Bron	ds. Margrietha Reinders Heilig Avondmaal
woensdag	19 september	17.30 - 20.00 uur	De Bron	Open Maaltijd
donderdag	19 september	13.00-15.00 uur	Betondorp	Bakkie Beton, bakkerij de Lekkernij op het Brinkplein
zaterdag	21 september	17.00-19.00 uur	Betondorp	Een Prakkie en een Praatje Het Brinkhuis, Brinkplein
zondag	22 september	10.00 uur	De Bron	voorganger nog niet bekend
zondag	22 september	17.00 - 18.00 uur	Betondorp	Viering 'Licht in Betondorp' Het Karnhuis, Karnstraat 2
vrijdag	27 september	16.00 - 18.00 UUR	Betondorp	Biertje Beton - Cafe de Avonden Middenweg 398
vrijdag	29 september	10.00 uur	De Bron	dienst voor en met doven ds. Wieger Pantjes
dinsdag	1 oktober	19.30 - 20.30 uur	De Bron	Uur van gebed
zondag	6 oktober	10.00 uur	De Bron	ds. Johan Visser dienst met en door kinderen
zondag	13 oktober	10.00 uur	De Bron	pastor Marja van Gaalen mmv Philakoor en HJ Smitband
woensdag	16 oktober	17.30 - 20.00 uur	De Bron	Open Maaltijd
donderdag	17 oktober	13.00-15.00 uur	Betondorp	Bakkie Beton, bakkerij de Lekkernij op het Brinkplein
zaterdag	19 oktober	17.00-19.00 uur	Betondorp	Een Prakkie en een Praatje Het Brinkhuis, Brinkplein
zondag	20 oktober	10.00 uur	De Bron	voorganger nog niet bekend
vrijdag	25 oktober	16.00 - 18.00 uur	Betondorp	Biertje Beton - Cafe de Avonden Middenweg 398
zondag	27 oktober	10.00 uur	De Bron	ds. Margrietha Reinders
zondag	27 oktober	17.00 - 18.00 uur	Betondorp	Viering 'Licht in Betondorp' Het Karnhuis, Karnstraat 2



**GOED gezien**

**GRATIS OOGMETING**  
**GRATIS OOGDRUKMETING**  
Erkend oogmeetkundige en contactlens specialist

**OPTICIEN STORK**

Middenweg 55  
1098 AD Amsterdam  
Telefoon: 020-6652013  
Info@opticienstork.nl

Openingstijden:

maandag:	gesloten
dinsdag:	9.30-18.00
woensdag:	9.30-18.00
donderdag:	9.30-18.00
vrijdag:	9.30-18.00
zaterdag:	9.30-17.00



[www.kerkdebron.org](http://www.kerkdebron.org)

