



PROTESTANTSE GEMEENTE AMSTERDAM - WATERGRAAFSMEER

Orde van Dienst – Paasmorgen, Zondag 12 april 2020 – Online dienst

Voorganger: ds. Margrietha Reinders

Muziek: Jacobine van der Bijl, Marc Pels, Sylvia van Raalte, Harda van Wageningen

Ouderling van dienst: Jacobine van der Bijl

Koster: Wim Knabe

Thema: **Hij is niet hier, Hij is verrezen**

Op Paaszondag zitten we bij het lege graf. Jezus leeft! Zijn glorie en overwinning op de dood straalt over onze wereld vol Corona heen. Wie goed kijkt, kan het zien. In de dingen die mensen voor elkaar doen, belangeloos. In hun menselijkheid en hoop. Leeft U mee via een online viering? Ga dan in gedachten naar dat lege graf. De verschrikkingen in onze wereld worden gezien, en zijn door liefde uiteindelijk helemaal overwonnen.



Mededelingen (ouderling van dienst)

Aan het begin van deze Opstandingsdag steken we de nieuwe Paaskaars aan, als symbool van Christus, die leeft en in ons midden is, als een Licht voor ons leven. Licht dat terugkomt. Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft!

Aansteken van de nieuwe Paaskaars

Zingen: Evangelische liedbundel 122 – **Daar juicht een toon**

- 1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgen licht breekt aan:

de Zoon van God is opgestaan!

2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
Wie in 't geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

4 Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven, door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

We brengen onze nood bij God. Laten we bidden.

Het is Pasen! De Heer is opgestaan! Overal ter wereld roepen Christenen dat elkaar toe: 'De Heer is opgestaan, ja waarlijk opgestaan!' We mogen jubelen en juichen! Halleluja! Nu klinkt het evangelie van Pasen, volgens de beschrijving van Mattheus 28 : 1 - 11

¹Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. ²Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. ³Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. ⁴De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. ⁵De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: 'Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. ⁶Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. ⁷En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: "Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien." Dat is wat ik jullie te zeggen had.'
⁸Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. ⁹Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. ¹⁰Daarop zei Jezus: 'Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.'
¹¹Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hogepriesters alles wat er gebeurd was.

Zingen: Easter song (Keith Green)

Hear the bells ringing

They're singing that you can be born again
Hear the bells ringing

They're singing Christ is risen from the dead
The angel up on the tombstone
Said He has risen, just as He said
Quickly now, go tell his disciples
That Jesus Christ is no longer dead

Joy to the world, He has risen, hallelujah
He's risen, hallelujah
He's risen, hallelujah
Hallelujah

Vertaling :

Hoor de klokken luiden

*Ze zingen dat je opnieuw geboren kunt worden
Hoor de klokken luiden*

*Ze zingen Christus is opgestaan uit de dood
De engel op de grafsteen
Hij zei dat Hij is opgestaan, precies zoals Hij zei
Ga het nu snel aan zijn discipelen vertellen
Dat Jezus Christus niet meer dood is*

*Vreugde voor de wereld, Hij is opgestaan, halleluja
Hij is opgestaan, halleluja
Hij is opgestaan, halleluja
Hallelujah*

Overdenking: **Hij is niet hier, Hij is verrezen.**

Zingen: Hemelhoog 386 – **Wil je opstaan**

1.

Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

2.

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

3.

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

4.

Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

5.

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

We bidden samen, in verbondenheid met elkaar, voor onze wereld die in nood is, en om onze ogen open te houden voor de lichtende sporen van Jezus die ons voorgaat, die wereld in.

Voorbeden voor de wereld, de mensen, de kerk, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het
Onze Vader

Zingen: Johannes de Heer 45a – **U zij de Glorie**

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Aan het eind van deze ongewone Paasviering ontvangen we de zegen van God, die met ons mee gaat, altijd. Hij is de Opgestane, sterker dan de dood. Als we ons aan hem vastklampen, trekt Hij ons door deze moeilijke tijd heen.

Zegen

We wensen u een gezegend pasen toe. Volgende week is er weer een uitzending. Daarin hoopt onze oud-predikant ds. Dirk-Jan Thijs voor te gaan.