



## PROTESTANTSE GEMEENTE AMSTERDAM - WATERGRAAFSMEER

Orde van Dienst – Zondag 26 april 2020 – Online uitzending in verband met het Corona Virus

Voorganger: ds. Jan van der Mark

Muziek: Tedo Kiel en Anette Bosma

Ouderling van dienst: Ans Deschan

Koster: Guus Westra

---

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zingen: Opwekking 557 – **Laat uw glorie zien**

Laat uw glorie zien  
aan heel de wereld om ons heen;  
als wij samen U aanbidden  
dan maakt U ons één.

Laat uw glorie zien,  
laat alle blijdschap die U brengt  
een getuigenis van hoop zijn  
voor wie U niet kent.

*Refrein:*

*Als wij samen U aanbidden  
en vol eerbied voor U staan,  
daalt uw Geest neer in ons midden;  
raak ons allen aan.  
Als wij Jezus' naam belijden  
als de enige die redt.  
Toon uw majesteit en glorie,  
dat is ons gebed.*

Laat uw glorie zien,  
dat heel de wereld horen mag  
het lied van Jezus en het kruis  
waar Hij ons redding bracht.

Laat uw glorie zien  
aan wie gebroken is en moe,  
dat zij horen hoe U liefdevol  
hun namen roept.

*Refrein*

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed

Gesproken woord

Leefregel – 1 Petrus 3 : 8-11

<sup>8</sup>Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. <sup>9</sup>Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. <sup>10</sup>Immers: 'Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, <sup>11</sup>hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.

Zingen: Lied 836 : 1, 2, 5) – **O Heer die onze vader zijt**

1. O Heer die onze Vader zijt,  
vergeef ons onze schuld.  
Wijs ons de weg der zaligheid  
en laat ons hart, door U geleid,  
met liefde zijn vervuld,  
met liefde zijn vervuld.

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,  
als eenmaal bij de zee.  
Geef dat ook wij Uw nodend woord,  
vertrouwen, volgen ongestoord,  
op weg gaan met U mee,  
op weg gaan met U mee.

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,  
geen hartstocht ons verwart.  
Maak Gij ons rein en welgezind,  
en spreek tot ons in vuur en wind,  
o stille stem in 't hart,  
o stille stem in 't hart.

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste lezing – Jesaja 43 : 1-12

<sup>1</sup>Welnu, dit zegt de HEER,  
die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël:  
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen,  
ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!  
<sup>2</sup>Moet je door het water gaan – ik ben bij je;  
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.  
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,  
de vlammen zullen je niet verschroeien.

<sup>3</sup>Want ik, de HEER, ben je God,  
de Heilige van Israël, je redder.  
Voor jou geef ik Egypte als losgeld,  
Nubië en Seba ruil ik in tegen jou.  
<sup>4</sup>Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,  
zo waardevol, en ik houd zo veel van je  
dat ik de mensheid geef in ruil voor jou,  
ja alle volken om jou te behouden.  
<sup>5</sup>Wees niet bang, want ik ben bij je.  
Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug,  
uit het westen breng ik jullie bijeen.  
<sup>6</sup>Tegen het noorden zeg ik: Geef hier!  
Het zuiden gebied ik: Laat los!  
Breng mijn zonen terug van verre,  
mijn dochters van de einden der aarde,  
<sup>7</sup>allen over wie mijn naam is uitgeroepen,  
en die ik omwille van mijn majesteit  
geschapen heb, gemaakt en gevormd.  
<sup>8</sup>Laat dit volk naar voren treden,  
een blind volk, ook al heeft het ogen,  
doof, ook al heeft het oren.  
<sup>9</sup>Alle volken zullen zich verzamelen,  
alle naties komen bijeen.  
Wie van hun goden heeft aangekondigd  
wat eertijds nog te gebeuren stond?  
Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen,  
opdat ieder die hen hoort zal zeggen: 'Het is zo!'  
<sup>10</sup>Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –,  
mijn dienaar, die ik uitgekozen heb  
opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen,  
en zouden inzien dat ik het ben.  
Vóór mij is er geen god gevormd,  
en na mij zal er geen zijn.  
<sup>11</sup>Ik, ik ben de HEER!  
Buiten mij is er niemand die redt.  
<sup>12</sup>Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht,  
jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde.  
Jullie zijn mijn getuige – spreekt de HEER –,  
dat ik werkelijk God ben

Zingen: **Jezus, open mijn oren** (Elly & Rikkert Zuiderveld)

Jezus, open mijn oren  
Leer mij Uw stem te verstaan  
leer mij uw woorden te horen  
Te weten waar ik moet gaan  
Om Uw licht te verspreiden  
Uw naam te belijden  
Leer mij uw stem te verstaan

Jezus, open mijn ogen  
Leer mij de mensen te zien  
Zoals U ze ziet uit de hoge  
U bent de Heer die ik dien  
Om Uw liefde te geven  
Aan wie met mij leven  
Leer mij de mensen te zien

Jezus, ik open mijn handen  
Leer mij een zegen te zijn  
Maak mij een hulp voor de anderen  
Die leven met honger en pijn  
Om aan wie U niet kennen  
Genezing te brengen  
Leer mij een zegen te zijn

Tweede lezing – 1 Petrus 1 : 17-23

<sup>17</sup>En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. <sup>18</sup>U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijk als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, <sup>19</sup>maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. <sup>20</sup>Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u. <sup>21</sup>Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God.

<sup>22</sup>Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, <sup>23</sup>als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.

Zingen: Opwekking 595 – **Licht van de wereld**

Licht van de wereld  
U scheen in mijn duisternis;  
nu mag ik zien wie U bent.  
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer.  
Bij U wil zijn, elk moment

*Refrein:*

*Voor U wil ik mij buigen  
U wil ik aanbidden.  
U wil ik erkennen als mijn Heer.  
Want U alleen bent waardig,  
heilig en rechtvaardig.  
U bent zo geweldig goed voor mij*

Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent  
Koning vol glorie en macht,  
bent als een kind naar de wereld gekomen.  
Legde Uw heerlijkheid af.

*Refrein*

En nooit besef ik hoe U leed  
de pijn die al mijn zonden deed.  
En nooit besef ik hoe U leed,  
de pijn die al mijn zonde deed

*Refrein*

Preek – 1 Petrus 1 : 18, 19

<sup>18</sup>U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijk als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, <sup>19</sup>maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.

Zingen: Liedboek voor de kerken 487 – **De Heer heeft mij gezien en onverwacht**

De Heer heeft mij gezien en onverwacht  
ben ik opnieuw geboren en getogen.  
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,  
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.  
Zo komt Hij steeds met stille overmacht  
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.  
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.  
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,  
plant als een boom in ons zijn eigen leven,  
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid  
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Gij geeft het uw beminden in de slaap,  
Gij zaait uw Naam in onze diepste dromen.  
Gij hebt onszelf ontvankelijk gemaakt,  
zoals de regen neerdaalt in de bomen,  
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,  
zo zult Gij uw beminden overkomen.

gebeden, voorbeden, stil gebed. Gezamenlijk bidden we het Onze Vader.

Dienst van de gaven. Het goede doel van deze zondag is Stichting Vrienden van Oudezijds 100

Oudezijds 100 is een christelijke woongroep in het oude centrum van Amsterdam. Oudezijds 100 biedt hulp in de vorm van intensief begeleid wonen. Het programma hiervoor heet "De Opstap". De opvang vindt plaats binnen het leven en het dagritme van de woongemeenschap. De opvang bedoelt een "opstapje" te zijn voor wie tijdelijk niet in staat is zelfstandig te wonen. Daarnaast betekent "De Opstap" dat we samen een tijdje onderweg zijn en van elkaar leren. Iedere hulpvrager krijgt een vaste begeleider en werkt aan herstel. U kunt uw gift storten op rekening nummer NL80INGB000005629 tnv Stichting Vrienden Oudezijds 100.

Zingen: Opwekking 520 – **Wees mijn verlangen**

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,  
Leer mij U kennen in vreugde en smart.  
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;  
Wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,  
Dat ik in U blijf en U in mij Heer,  
U als mijn Vader en ik als uw kind  
Dat in uw armen geborgenheid vindt,

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:  
Bij U te wonen is al wat ik wens,  
Met als beloning dat ik op U lijk;  
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,  
Als ik daar kom in het licht van uw zon,  
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,  
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Heenzending en zegen

---

We wensen u en jullie een gezegende zondag en een goede week!  
Volgende week zondag 26 april is er opnieuw een uitzending om 10.00 uur, waarin Marjolein Hekman zal voorgaan.