



Durf maar stil te staan
bij wat jou beweegt.
Stap voor stap
Steen voor steen
Leef je dwars door 't leven heen
't Is soms zwaar een mens te zijn.

Durf het aan,
blijf maar staan,
reflecteer
ventileer
je leert steeds meer een mens te zijn!

Durf te gaan
Ook al ben je bang.
Verlang.
Ontvang.
Wie mag er naast jou staan?

Power of Pause

Op de deurmat vindt u vandaag een gedicht, een gedicht ter bemoediging in deze tijd. Het is een groet aan u, buurtbewoner, een groet van de Protestantse Gemeente Amsterdam Watergraafsmeer 'De Bron'. Met elkaar zoeken we naar een weg om door deze moeilijke tijd heen te gaan.

Mocht je ruimte nodig hebben
om even stil te staan
te bidden
voor je te laten bidden
te huilen of te delen
alleen te zijn
te praten met iemand
een kaarsje aan te steken?



Deze ruimte is er op elke
woensdagavond in het kergebouw van
'De Bron', van 19.30 - 21.00 uur.

Hugo de Vrieslaan 2.

.