



## PROTESTANTSE GEMEENTE AMSTERDAM - WATERGRAAFSMEER

Orde van Dienst – Zondag 14 juni 2020

Online uitzending in verband met het Corona Virus

Voorganger: ds. Martijn van Leerdam

Muziek: Tae Young Kim, Harda van Wageningen

Ouderling van dienst: Hans Teerds

Koster: Guus Westra

Thema: **Waarover men niet spreken kan**

---

(Vanaf 9.55 uur muziek)

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Bemoediging

Kyriëgebed

Glorialied: **Gloria** (Taizé)

Gloria, Gloria in excelsis deo,  
Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia.

Moment met de kinderen

Lezing uit de bijbel: Psalm 96: 1-6

- <sup>1</sup> Zing voor de HEER een nieuw lied,  
zing voor de HEER, heel de aarde.
- <sup>2</sup> Zing voor de HEER, prijs zijn naam,  
verkondig van dag tot dag dat hij ons redt.
- <sup>3</sup> Maak aan alle volken zijn majesteit bekend,  
aan alle naties zijn wonderdaden.
- <sup>4</sup> Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,  
geducht is hij, meer dan alle goden.
- <sup>5</sup> De goden van de volken zijn minder dan niets,  
maar de HEER: hij heeft de hemel gemaakt.
- <sup>6</sup> Glans en glorie gaan voor hem uit,  
macht en luister vullen zijn heiligdom.

Muziek: Psalm 98 (Sela) – **Zing voor de Heer een nieuw lied.**

Zing voor de Heer een nieuw lied,

want wonderen heeft Hij gedaan.  
Hij overwon, zijn rechterhand  
laat zien hoe Hij redding bracht.

Hij toonde de volken der aarde  
hoe Hij rechtvaardig heersen zal.  
Hij heeft gedacht aan zijn liefde  
en trouw voor het volk van Israël.

Hij toonde de einden der aarde  
hoe Hij zijn redding brengen zal.  
Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw,  
heel de aarde zing voor hem.

De zee en de aarde, die juichen tezamen,  
de koning die verschijnt.  
Rechtvaardig zal Hij heel de wereld berechten,  
Hij komt in majesteit.

Rivieren die klappen en bergen die juichen,  
de koning die verschijnt.  
Rechtvaardig zal Hij heel de wereld berechten,  
Hij komt in majesteit.

Juich de Heer toe, heel de aarde.  
Juich en jubel, zing het uit.  
Zing en speel om hem te eren,  
voor de koning die verschijnt.

## Verkondiging

Muziek: Lied 894 – **Wanneer ik zoek naar woorden en niets dan stilte vind.**

1  
Wanneer ik zoek naar woorden en niets dan stilte vind,  
dan weet ik: Heer, Gij hoorde één stem – uw eigen kind.  
Uw adem wekt mijn leven, uw liefde kleurt mijn bloed;  
mijn stilte is vergeven, mijn zwijgen keurt Gij goed.

2  
Wanneer ik zoek naar zinnen en bid om een gebed,  
niet weet hoe te beginnen, niet spreek, in stil verzet,  
dan roep ik mij te binnen uw stem, o Christus – Gij,  
Gij zult eens overwinnen de tegenstem in mij.

3  
Wanneer ik zoek te zeggen al wat er in mij leeft  
maar zich niet uit laat leggen en zich niet open geeft,  
dan ben ik al gevonden voordat ik U niet vind;  
dan bidt met duizend monden de Geest, vol vuur en wind.

4

Wanneer ik zoek naar woorden is mij uw woord genoeg;  
dat woord, dat wij eens hoorden, dat woord, dat mij al droeg,  
dat zal mij blijven dragen – mij maakt geen stilte bang;  
slechts dit wilt Gij mij vragen: dat ik naar U verlang.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Het goede doel van deze week is Exodus Nederland is een vereniging met als doel de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. De Exodusorganisatie kent vijf regio's die volgens gezamenlijke afspraken regionaal werken. Bij Exodus werken 250 professionals en ruim 1500 vrijwilligers. Zij bieden een begeleid wonen traject in de Exodushuizen verspreid over het land. Zij richten zich ook op de familieleden en de kinderen van (ex-)gedetineerden. U kunt uw gift storten op NL68 INGB 0004 3244 14 t.n.v. Exodus Nederland

Muziek: **Ga maar gerust** (Sytze de Vries) (Op de wijs van: ik bouw op U)

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan  
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht  
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan  
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht  
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat  
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan

Ik ben de zon, waardoor het donker knielt  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel  
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen  
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan  
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt  
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen  
ben ik de hand, die al je tranen wist.

Heenzending en Zegen

---

Na deze dienst is er weer de mogelijkheid om met elkaar koffie te drinken en door te spreken over de dienst via het digitale platform Zoom. Enkele minuten na de dienst zal deze bijeenkomst zal de stream geopend worden, en kan er via de volgende link ingelogd worden:

<https://us02web.zoom.us/j/85648742448?pwd=SXYxVkZmcHpBOEdEU21M0RiU2NHUT09>

Of ga naar [www.zoom.us](http://www.zoom.us), klik op 'join meeting', en gebruik de volgende gegevens:

Meeting ID: 856 4874 2448

Password: 811367

---

Volgende week zondag 21 juni is er opnieuw een uitzending vanuit De Bron. Om 10.00 uur zal ds. Piet Nijssen dan in de uitzending voorgaan.

We wensen u en jullie een gezegende zondag en een goede week!