



## PROTESTANTSE GEMEENTE AMSTERDAM - WATERGRAAFSMEER

Orde van Dienst – Zondag 28 juni 2020

Online uitzending in verband met het Corona Virus

Voorganger: ds. Piet Nijssen

Organist: Nico Dijkdrent

Ouderling van dienst: Aart Noordzij

Koster: Klaas Buikema

Thema: **Waar moeten we beginnen?**

---

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zingen: Psalm 65 : 1 – **De stilte zingt U toe, o Here**

De stilte zingt U toe, o Here,  
in uw verheven oord.  
Wij zullen ons naar Sion keren  
waar Gij ons bidden hoort.  
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,  
tot U komt al wat leeft,  
tot U, o redder uit ellende,  
die alle schuld vergeeft.

Stil gebed, votum, groet

Leefregel Filippenzen 2 : 1-11

<sup>1</sup> Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, <sup>2</sup> maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. <sup>3</sup> Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. <sup>4</sup> Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. <sup>5</sup> Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. <sup>6</sup> Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, <sup>7</sup> maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, <sup>8</sup> heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. <sup>9</sup> Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, <sup>10</sup> opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, <sup>11</sup> en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader.

Gebod om de Heilige Geest

Kindermoment

Schriftlezing Handelingen 16 : 6-15

<sup>6</sup> Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen. <sup>7</sup> Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe. <sup>8</sup> Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. <sup>9</sup> Daar kreeg Paulus 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: 'Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!' <sup>10</sup> Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen.

<sup>11</sup> We gingen in Troas aan boord van een schip en zetten rechtstreeks koers naar Samotrake; de dag daarop voeren we verder naar Neapolis. <sup>12</sup> Van daar reisden we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In deze stad, die volgens Romeins recht wordt bestuurd, bleven we enkele dagen. <sup>13</sup> Op sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, want we vermoedden dat daar een gebedsplaats was. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen. <sup>14</sup> Een van onze toehoorders was een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde; ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. <sup>15</sup> Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons uit met de woorden: 'Als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek.' Ze drong er bij ons sterk op aan.

Zingen: Lied 314 : 1 – **Here Jezus, om uw woord**

Here Jezus, om uw woord  
zijn wij hier bijeen gekomen.  
Laat in 't hart dat naar U hoort  
uw genade binnenstromen.  
Heilig ons, dat wij U geven  
hart en ziel en heel ons leven.

Verkondiging – **Waar moeten we beginnen?**

Zingen: Psalm 67 : 1

God zij ons gunstig en genadig.  
Hij schenke ons 't gezegend licht  
dat overvloedig en gestadig  
straalt van zijn heilig aangezicht:  
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde  
en tot U zich wend',  
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen  
van uw heil erkent.

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

## Collecte

Het goede doel van deze week is **De Regenboog groep**, inloophuizen voor ongedocumenteerden in Amsterdam. De Regenboog Groep wil dat Amsterdam een plek is waar iedereen zich thuis voelt. Of je nu psychische problemen hebt, dakloos bent, drugs gebruikt of schulden hebt. Ze stimuleren iedereen om het beste uit zichzelf te halen. Ze ondersteunen Amsterdammers in sociale armoede. Dat doen ze met vrijwillige maatjes en buddy's, inloophuizen, maatschappelijk werk, re-integratie en veel meer. Maar vooral via tijd en aandacht voor elkaar; van mens tot mens. U kunt uw gift storten op NL79 TRIO 0379 3155 64 tnv De Regenboog Groep Amsterdam.

## Zingen: Lied 672 : 2, 3 – O Geest der eeuwigheid

2

O Geest der eeuwigheid,  
gij Trooster aller tijden,  
deel thans uw zegen uit  
aan wie uw komst verbeiden.  
O heldere fontein,  
die uit Gods tempel welt,  
gij wordt een brede stroom  
die met de eeuwen zwelt.

3

In 't lichaam van de Heer  
tot leden uitverkoren,  
zijn wij door uwe kracht  
als kinderen nieuw geboren.  
Deel van uw gaven uit,  
wees met uw kracht nabij.  
Dat ieder op zijn plaats  
een levend lidmaat zij.

Heenzending en zegen

---

Volgende week zondag 5 juli is de kerk voor het eerst weer open, en kunt u bij de dienst aanwezig zijn. Er kunnen ongeveer 65 mensen bij aanwezig zijn. Wilt u er weer bij zijn, stuurt u dan een mailtje naar [kerkdebron@live.nl](mailto:kerkdebron@live.nl). Zie ook het corona-protocol dat via de mail is verstuurd en in Meerzicht wordt gepubliceerd. De dienst, waarin voorgaat ds. Marjan van der Brug-Los voorgaat, vangt aan om 10.00 uur. De dienst wordt uiteraard uitgezonden.

We wensen u en jullie een gezegende zondag en een goede week.