

Beste gemeenteleden en betrokkenen bij De Bron,

De aanhoudende lockdown zorgt ervoor dat we onze kerkdiensten voorlopig online blijven vieren. Dat vraagt best veel van ons. Natuurlijk van de mensen die de uitzendingen verzorgen, maar ook van u en jou als kijker thuis. Om te beginnen moet je de discipline opbrengen om achter je scherm te gaan zitten. En waar je normaal gesproken met de muis in je hand zelf alle regie hebt, daar moet je nu maar afwachten wat er komt, en soms ook óf er iets komt. Want de techniek hapert weleens. Dan volgt de dienst. Er wordt gezongen, er wordt gebeden. Wat doe jij? Doe je mee? Lukt het je om je eraan over te geven, mee te zingen/bidden, of blijf je een toeschouwer op afstand? Je thuissituatie speelt ook een rol. Ben je alleen of zit je samen achter het scherm? Zijn er nog anderen in huis, kinderen die rondlopen? Kun je blijven zitten of loop je even weg om naar de wc te gaan of koffie te pakken? Kortom: een hele andere situatie dan we gewend zijn. Voorheen ging je naar de kerk en vond je daar een afgebakende (lees: heilige) tijd en ruimte om de dienst te beleven. De rust, het licht door de ramen, de mensen om je heen, samen zingen en bidden - het nodigt je uit om mee te doen, te participeren. De kerk is een plek waar het zaad in goede aarde kan vallen. Die plek missen we nu. En om bij het beeld van die gelijkenis te blijven: het zaad dreigt nu wel heel makkelijk een prooi te worden voor de vogels. Voor je het weet is het alweer weggepikt.

Er ligt dus een uitdaging. Wat is ervoor nodig om de diensten in De Bron toch een moment van inspiratie en onderlinge verbondenheid te laten zijn? Als voorgangers hebben we daar natuurlijk ook een rol in. Hoe geven we de diensten zodanig vorm dat u zich er thuis daadwerkelijk bij betrokken voelt? Ik doe een paar suggesties, waarvan ik hoop dat je er iets mee kunt en doet:

- **Mail in de week voorafgaand aan de dienst je (verzoek tot) voorbede.**

De kerk is een huis van gebed. Daar wordt gebeden voor de wereld, voor ons land, voor de stad, voor de kerk. Misschien is dat wel één van de meest waardevolle dingen die wij als kerk in deze verwarde kunnen doen. De nood die wij zien/ervaren brengen wij door gebed tot God. En vervolgens is ons gebed ook als een kanaal waardoor Gods liefde en kracht de wereld in kan stromen. Om u/jou als kijker nu meer te laten participeren in deze mooie taak van de eredienst, wil ik je uitnodigen om zelf je gebed te formuleren en naar mij te mailen, zodat ik het een plek kan geven in de dienst van de gebeden. Dat kan een voorbede zijn voor iets/iemand/jezelf, maar het kan ook een dankzegging zijn of een gebed om hulp of vertrouwen. Uiteraard wordt daar strikt vertrouwelijk en anoniem mee omgegaan, tenzij je anders aangeeft.

- **Stuur een muzikale bijdrage in voor de kerkdienst.**

Als gevolg van de dreiging van de Britse mutatie van het virus, heeft de PKN geadviseerd om het zingen in de dienst voorlopig helemaal achterwege te laten. Nu hebben wij wel het voordeel van een groot kerkgebouw waardoor het risico wellicht iets minder groot is, maar we willen toch ook zoeken naar alternatieven. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van liederen op internet. Maar in het kader van uw en jouw participatie lijkt het me ook mooi als je thuis een lied inzingt, wellicht met je huisgenoten/kinderen, en dat als filmpje opstuurt naar mij. Denk eens aan een lied dat je mooi vindt. Misschien kun je het zingen met begeleiding van een instrument, of vind je op internet instrumentale begeleiding waarbij je mee kunt zingen. Het vraagt misschien wat lef en creativiteit, maar het gaat natuurlijk niet om de mooiste inzending. Het is een manier om de muziek in onze kerk te houden: liederen als een expressie van ons geloof in God.

- **Bijdrage door kinderen of jongeren**

Normaalgesproken is er altijd een kindermoment in de dienst, waarna de kinderen en de tieners hun eigen moment hebben. Bij het volgen van de online diensten hebben wij zelf ondervonden hoe lastig het is om kinderen daarvoor te motiveren. Wat vaak wél werkt, is als ze iets van zichzelf terug zien komen in de dienst. Daarom wil ik de kinderen met hun ouders uitdagen om de komende weken iets in te sturen. Dat kan van alles zijn: een tekening, een filmpje, een foto, een verhaaltje. Het is natuurlijk mooi als dit qua inhoud aansluit bij het thema van de zondag. Zoals aangekondigd staan we de komende zondagen stil bij de vruchten van de Geest. A.s. zondag gaat het over vreugde. Misschien kun je deze week nog iets bedenken wat met vreugde of blijdschap te maken heeft. Mail het naar mij en zondag zie je het terug op je scherm!

De zondagen erna komen ook nog andere vruchten aan de orde: vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5,22). Wie weet komt er bij één van deze woorden ineens een mooi idee bovenborrelen. Doe er wat mee! Om de spanningsboog niet te lang te maken, doen we het kindermoment meteen aan het begin van de dienst. Zorg dus dat je zondagochtend om 10:00 uur klaar zit met de kids.

<p>Een suggestie voor gezinnen met jonge kinderen: de Henkie-show biedt leuke programma's die als alternatief voor een kindernevendienst kunnen gelden. Zie: www.dehenkieshow.nl Voor oudere kinderen spreekt de BEAM-dienst misschien meer aan. Maar denk vooral als ouder goed na wat je je kind kunt bieden op het gebied van kerk en geloof. Als iemand ideeën heeft, laat hij dit vooral kenbaar maken. Dat kan via mij, dan zal ik het eventueel delen met anderen.</p>
--

Tot slot: de omstandigheden dwingen ons om anders te denken en anders te doen. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar misschien is het wel een goede oefening voor ons als kerk. Een oefening in geestelijke lenigheid. Hoe ver kunnen we nog meebuigen en meebewegen? Of zijn we als kerk stram en stijf geworden, vergroeid met hoe het altijd is gegaan? Ik doe een appèl op u/jou om eens bij jezelf na te gaan wat je ervoor over hebt om met elkaar kerk van Christus te zijn en te blijven, ook als dat wat extra van je vraagt, of als je daarvoor buiten je comfortzone moet treden. Een hoopvol perspectief is dat juist zulke moeilijke uitdagingen kunnen leiden tot groei en verdieping.

Wil je reageren op deze mail? Of heb je vragen/ideeën/suggesties naar aanleiding van wat hierboven genoemd is? Laat het me weten! Bijdragen voor de dienst (voorbeden/liederen/kindermoment) kunt u mailen naar: molenaargt@gmail.com.

Een hartelijke groet,
Gerbrand Molenaar