



PROTESTANTSE GEMEENTE AMSTERDAM - WATERGRAAFSMEER

Orde van Dienst – 12 september 2021 – Startzondag en bevestiging ambtsdragers
In deze dienst worden Paola Castronuovo en Vincent Lageweg bevestigd als diaken,
en Popko van Meekeren, Wim Knabe en Edith Woldring als ouderling

Voorganger: Gerbrand Molenaar

Ouderling van dienst: Jacobine van der Bijl

Muziekgroep: Jacobine van der Bijl, Nada, Marc Pels, Sylvia van Raalte, Edith
Woldring, Harda van Wageningen

Koster, Beeld & Geluid: Paul Klijn en Michael Mambote

Thema: **'Uw wil geschiede'**

Welkom (ouderling van dienst)

Zingen: Psalm 117 en 117d

Looft, alle volken, looft den Heer,
roemt, alle naties, roemt zijn eer.
Want over ons is groot en wijd
zijn gunst en goedertierenheid,
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan.
Heft met ons Halleluja aan!

Laudate omnes gentes
Laudate Dominum
Laudate omnes gentes
Laudate Dominum.

Votum en groet

Muziekgroep: Votum en groet (Sela)

Gebed

Schriftlezing: Johannes 12: 20-26

²⁰Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. ²¹
Zij gingen naar Filippus uit Betsaida in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden
ontmoeten. ²²Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar
Jezus. ²³Jezus zei: 'De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt
verheven. ²⁴Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en
sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. ²⁵Wie
zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het
voor het eeuwige leven. ²⁶Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn
dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Zingen: Abba, Vader (ELB 218)

Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mi, in wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Uitleg en verkondiging

Zingen: Heer, wat een voorrecht (ELB 212)

1. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan;
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.

refrein:

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp die nog schijnt in de nacht.

2. Samen te strijden in woord en in werk.
Een zijn in U, dat alleen maakt ons sterk,
delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
refrein

Moment met de kinderen

Bevestiging nieuwe ambtsdragers

Opdracht:

De apostel Paulus schrijft: 'Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest;
er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende
uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God, die ze allemaal en bij iedereen

teweegbrengt.'

En de apostel Petrus zegt: 'Dient elkaar, een ieder naar de genadegaven die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade van God.'

Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen tot het ambt van ouderling en diaken, om samen met de predikanten deze dienstbaarheid te bevorderen en dit rentmeesterschap vorm te geven tot heil van allen en tot eer van de ene en gezegende Naam.

En jullie, die nu gereed staan je ambtswerk te aanvaarden:

herinner je altijd met dankbaarheid dat het Christus' eigen kudde is die je wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed; het is zijn kerk.

Aanvaard dan je dienst met blijdschap, voed jezelf met het Woord van God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

Gelofte en bevestiging van ambtsdragers die nieuw aantreden

Geliefde zusters en broeders, jullie die nu voor het eerst geroepen worden tot het ambt van ouderling of diaken in deze gemeente:

Geloof je dat je u in jouw verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen?

Aanvaard je de heilige Schrift als enige regel van het geloof en wilt je je verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?

Belof je je ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt, belof je geheim te houden wat vertrouwelijk tot jouw kennis komt, en belof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?

Gebeden: stil gebed – zingen: Lied 670 1 en 3

1. Kom Schepper God, o Heilige Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

3. Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.

Bevestigingsgebed

Aanvaarding en verwelkoming

Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen en diakenen.

Wilt u hen in uw midden ontvangen
en hen hooghouden in hun ambt?

Ja, dat willen wij van harte.

Zingen: Zegen ons, Heer (Opw. 118)

Zegen ons Heer, zegen ons Heer.
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
Zegen ons Heer.

De Heer zegene jou, de Heer zegene jou.
Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft
Zegene jou.

Dank U Heer, dank U Heer.
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
Dank U Heer.

Dank- en voorbeden

Muziekgroep: I have a light

I have a light and it always shines
It shines in the day, it shines in the night
And when the dark days come, and the sun isn't bright
I will be shining, for I have a light
(Repeat)

My light is the Lord, Jesus by name
My light is the Spirit, who leads me to change
My light is the Father, who gave up His own
My light is the hope, I'll be with Him in a heavenly home

Zegen

Collecten: Bij de uitgang staan twee collecteschalen

1^e collecte: voor het werk in en rondom De Bron

2^e collecte: Flame Foundation - Kenia - Laat kwetsbare kinderen waardevol zijn

Kwetsbare kinderen: kinderen die geen gebruik kunnen maken van het basisrecht op onderwijs en gezondheidszorg omdat ze bijvoorbeeld wees zijn of gehandicapt en onder de armoedegrens leven. In Kenia worden deze kinderen vaak verwaarloosd. De Flame Foundation vindt deze kinderen waardevol en wil hen helpen zichzelf te ontwikkelen. Dit willen we doen door onderwijs en gezondheidszorg ook voor hen bereikbaar te maken. Zo kunnen zij een hoopvolle toekomst tegemoet zien waarin ze voor zichzelf kunnen zorgen en een steentje bijdragen aan de maatschappij.
U kunt uw gift storten op NL53 ABNA 0619 4362 71 tnv Flame Foundation

Wilt u n.a.v. deze dienst reageren of heb je behoefte aan gesprek of gebed, bel of mail dan met de dominee: 06-13831450 / molenaarjt@gmail.com