

*Beste gemeenteleden en alle betrokkenen bij De Bron,*

## **Zondag 10 oktober**

We lezen verder uit het verhaal van Jozef. Zondag stellen we de vraag of God eigenlijk nog iets doet. Is Hij actief? Treedt Hij op, grijpt Hij in? Voor veel mensen is dit al helemaal geen vraag meer. Natuurlijk niet, anders hadden we daar toch wel iets van gemerkt! Of kijken we dan verkeerd? Bijbelverhalen sturen onze blikrichting. Ze laten je anders kijken. Naar jezelf, maar ook naar de tijd waarin wij nu leven, de politiek en de toekomst. Het thema is: God in de politiek

**Collecten:** Bij de uitgang van de kerk staan twee collecteschalen

1<sup>e</sup> collecte: voor het werk in en rondom De Bron

2<sup>e</sup> collecte: Interkerkelijk Dovenpastoraat

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is sinds 25 januari 2018 een samenwerkingsverband van vier kerken: de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Als 'hulpdienst' van deze kerken helpt het IDP hen zo goed mogelijk invulling te geven aan het kerkelijk werk onder dove mensen. Landelijk en regionaal zetten teams van dove- en horende vrijwilligers zich hier voor in.

Bankrekeningnummer: **NL27 INGB 0674 5493 68** ten name van: **Interkerkelijk Dovenpastoraat.**

## **Brood en Viskring**

Zaterdag 9 oktober is er weer Brood en Viskring. Dat wil zeggen: een uitnodiging aan iedereen om twee uurtjes de handen uit de mouwen te steken voor klusjes in of rondom de kerk. Deze keer nemen we de tuin onder handen. Onze Jaap Kranstauber is er om de heggen rond het gebouw te knippen. Daarbij zou het mooi zijn als een aantal mensen helpen om het groenafval op te ruimen en het onkruid weg te trekken. Je kunt je aanmelden bij Mirjam van Mekerem: [wildenbeestm@hotmail.com](mailto:wildenbeestm@hotmail.com) of 06-30647728. En uiteraard kun je ook spontaan aan komen waaien. We beginnen om 10:00 uur. Alvast bedankt!

## **Huwelijk Maaïke Jansen en David Soff**

Op zaterdag 16 oktober D.V. trouwen David en Maaïke. Dat vindt plaats bij ons in De Bron. Om 11.30 uur is de sluiting van het burgerlijk huwelijk en aansluitend vindt de kerkelijke inzegening plaats. Een bijzondere gebeurtenis, in de eerste plaats voor dit bruidspaar en hun familie en vrienden. Maar ook voor ons als gemeente. U/jij bent dan ook van harte uitgenodigd om bij deze trouwviering aanwezig te zijn. We wensen David en Maaïke een hele mooie dag toe, en vooral een gezegend huwelijk, met Gods liefde als bron van jullie liefde, zijn trouw als basis van jullie trouw.

Het adres van Maaïke en David is: Dopplerstraat 1, 1097 PH Amsterdam.

## **Bijbelkring op de ochtend**

A.s. dinsdagmorgen 12 oktober starten we met de Bijbelkring over de Psalmen. De eerste die we samen lezen en bespreken is Psalm 19. Daarin gaat het over God die spreekt in verschillende talen: de taal van de Schepping en de taal van zijn Woord, de Bijbel. Natuurlijk is er ook ruimte om elkaar te spreken, te leren kennen. Er is koffie, thee en gezelligheid. Een aantal mensen hebben zich al aangemeld, maar als het daar nog niet van gekomen is, dan ben je ook gewoon van harte welkom! Om 10:00 uur in De Bron. Graag aanbellen bij de zijdeur aan de Hugo de Vrieslaan 2.

## **Cursus christelijk geloof voor eeuwige beginners**

Op dinsdag 19 oktober starten we met de cursus christelijk geloof voor eeuwige beginners. Iedereen die geïnteresseerd is in het christelijk geloof, altijd al meer heeft willen weten, of gewoon eens nieuwsgierig is naar de Bijbel, is van harte welkom! Samen gaan we als 'eeuwige beginners' in gesprek, als mensen die samen onderzoeken wat het geloof ons vandaag te zeggen heeft. Ben je geïnteresseerd, of ken je iemand voor wie dat wat zou kunnen zijn? Bekijk de flyer in de bijlage en neem contact op of meld je aan bij René Visser, [hnrvisser@gmail.com](mailto:hnrvisser@gmail.com).

Ontvang een hartelijke groet,

Namens de kerkenraad,

Gerbrand Molenaar