



PROTESTANTSE GEMEENTE AMSTERDAM - WATERGRAAFSMEER

Orde van Dienst – Zondag 21 november 2021 – Laatste zondag kerkelijk jaar

Voorganger: ds. Gerbrand Molenaar

Organist: Chris van der Veer

Piano en zang: Stijn en Rosalien Overeem

Ouderling van dienst: Ans van Raalte-Deschan

Koster, Beeld & Geluid: Wim Knabe

Thema: **Het einde van de dingen**

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Aanvangslied: **Psalm 42: 1 en 7**

1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

7. Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

Stil gebed - Bemoediging en groet

Lied 801: **Door de nacht van strijd en zorgen**

1. Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

3. Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

5. Met één lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht,
door één Geest tesaam verbonden,
naar de kust waar God ons wacht.

7. Zo gaan wij hier met elkander
door de nacht op weg naar huis,
pelgrims die uit alle landen
samenkomen om het kruis.

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment

De kinderen en tieners mogen naar hun eigen dienst

Schriftlezing: **Openbaring 1: 4-18**

⁴Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, ⁵en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de dood, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, ⁶die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan Hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.

⁷Hij komt met de wolken, en dan zal iedereen Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over Hem weklagen. Ja, amen.

⁸'Ik ben de alfa en de omega,' zegt God, de Heer, 'Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'

⁹Ik, Johannes, uw broeder, die door onze eenheid met Jezus net als u deel in de ellende, het koninkrijk en de standvastigheid – ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. ¹⁰Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin ¹¹en die tegen me zei: 'Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.'

¹²Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden kandelaars, ¹³en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. ¹⁴Zijn haar was wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlamvend vuur. ¹⁵Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. ¹⁶In zijn rechterhand had Hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. ¹⁷Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar Hij legde zijn rechterhand op me en zei: 'Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. ¹⁸Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar nu leef ik, tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.

Orgelspel: Jesu meine Zuversicht – M. Reger

Verkondiging

Lied: **God van Leven** – Sela

Wat is mijn diepste hoop en troost?
Dat U mij redt, zelfs van de dood.
Of ik nu leef of sterf, ik ben
Uw eigendom, door U gekend.

Wat stof is zal tot stof vergaan,
maar met U mag ik verder gaan.
In leven, sterven en altijd
ben ik in Uw aanwezigheid.

*God van leven, eeuwig leven,
in de nood bent U nabij.
Jezus, leven van mijn leven,
mijn verlosser leeft in mij.*

Ik weet dat Jezus Christus leeft,
die zelf mijn dood verslagen heeft.
De laatste vijand is niet meer.
Ik ben voor eeuwig van mijn Heer.

Apostolische Geloofsbelijdenis

We gedenken:

16 november 2020	Jacobus Wilhelmus Groenewoud	88 jaar
11 januari 2021	Grietje Moerbeek-Visser	94 jaar
20 maart 2021	Nicolina van Breevoort – Tijsterman	92 jaar
17 mei 2021	Meta Afina Elenbaas	93 jaar
30 mei 2021	Megrietha Zijp	95 jaar
7 juni 2021	Neeltje Maria Post - de Leeuw	96 jaar
24 juni 2021	Willem Frederik van Buuren	92 jaar
20 augustus 2021	Louis Robert	91 jaar
25 oktober 2021	Jan Jacobus van Heest	88 jaar
27 oktober 2021	Marsha van Dooren-Bos	40 jaar
5 november 2021	Lobberig Loman-Boes	90 jaar
11 november 2021	Lena van de Pol-Vennink	97 jaar

Zingen: **Heer, herinner U de namen** (Liedboek 730)

1. Heer, herinner U de namen
van hen, die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid.

2. Heer, herinner U hun luistrend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaalgheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.

3. Die Maria hebt vergeven
en de rover aan het kruis,
laat de doden eeuwig leven
met U in het paradijs.
Heer, herinner U hun namen,
oordeel hen en spreek hen vrij,
en bedek hun schuld en laat hen
zitten aan uw rechterzij.

Dank- en voorbede

Tussen de gebedsintenties door zingen we: **Voorbedelied** - Sela

Heer, doe meer dan wij kunnen bidden.

Heer, doe meer dan wij kunnen denken.

Laat uw kracht zien.

Laat uw liefde merken.

Aankondiging van de collectes

Lied: **Voor alle heiligen in de heerlijkheid** (Liedboek 727: 1, 2, 3 en 4)

1. Voor alle heil'gen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
Halleluja, halleluja!

2. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
Halleluja, halleluja!

3. Maak al uw strijders in dit aards gevecht
moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd.
Halleluja, halleluja!

4. Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,
toch zijn wij één, zij zingend voor de troon,
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.
Halleluja, halleluja!

Heenzending en zegen

Hebt u n.a.v. deze dienst behoefte aan gesprek of gebed, spreek dan gerust de voorganger of de ouderling van dienst aan. Er zijn ook mensen van het gebedsteam aanwezig die met/voor je willen bidden. U kunt ook later bellen of mailen met de dominee: 06-13831450 / molenaargt@gmail.com

Collecten: Bij de uitgang staan twee collecteschalen

1^e collecte: voor het werk in en rondom De Bron

2^e collecte: Give & Get voorraadkast

Wij vragen uw bijdrage voor ons Give & Get project zodat wij wat duurdere artikelen zoals waspoeders, cosmetische artikelen kunnen kopen voor de mensen die het moeilijk hebben in onze omgeving om de eindjes aan elkaar te knopen.

Bankrekeningnummer NL10 INGB 0004 6220 84 tnv Diac Prot. Gem. Watergraafsmeer