



PROTESTANTSE GEMEENTE AMSTERDAM - WATERGRAAFSMEER

Orde van Dienst – Zondag 19 juni 2022

Voorganger: Gerbrand Molenaar

Ouderling van dienst: Aart Noordzij

Muzikale begeleiding: Marc Pelts

Koster, Beeld & Geluid: Cor Braam en Wim Knabe

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zingen: Psalm 150

1. Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cithar, cimbels, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Zingen: lied 103c: 1 en 3

1. Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

Gebodslezing: Romeinen 12

Zingen: lied 974: 1 en 4

1. Maak ons uw liefde God, tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan.

4. Zeg toch het goede aan, ook wie u kwaad toewensen.
De zon gaat op in uw nabijheid bij de mensen.
Hun vreugden en verdriet zullen u niet ontgaan;
in uw omarming heeft eenzaamheid afgedaan.

Gebed

Moment met de kinderen

Schriftlezing: Handelingen 3:1-16

¹Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed. ²Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. ³Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een kleinigheid. ⁴Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: 'Kijk ons aan.' ⁵De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. ⁶Maar Petrus zei: 'Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.' ⁷Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. ⁸Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. ⁹Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. ¹⁰Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. ¹¹De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte stomverbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. ¹²Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk: 'Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd en waarom staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is

dat deze man weer kan lopen? ¹³Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham, Isaak en Jakob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was Hem vrij te laten. ¹⁴U hebt de heilige en rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. ¹⁵Hem die ons naar het leven leidt hebt u gedood, maar God heeft Hem uit de dood doen opstaan, en daarvan getuigen wij. ¹⁶Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen; het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt.

Zingen: Psalm 72: 6

6. Bloeië zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam..

Preek

Zingen: lied 512: 1, 2, 5 en 6

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

2. uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

5. Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

Danken en bidden

Inzameling van de gaven

Ondertussen luisteren we naar lied 821

<https://www.youtube.com/watch?v=YNXMY-C37wI>

Zingen: lied 821

Dat de weg naar je toekomt,
dat de wind je steunt in de rug,
dat de zon je gezicht laat stralen,
dat de regen je akker vruchtbaar maakt,
dat God tot op de dag dat we elkaar weer zien
je draagt in de palm van zijn hand,
je draagt in de palm van zijn hand.

Heenzending en zegen

Collecten:

1^e collecte: De Kerk - het werk in en rondom De Bron
Bankrekeningnr NL10 INGB 0004 6220 84 tnv Diac. Prot.Gem. Watergraafsmeer
2^e collecte: Betondorp Bloeit
Betondorp Bloeit bestaat uit een groeiend, hecht team van enthousiaste
gelovige buurtbewoners met veel sociale inzet en liefde voor mensen.
Wij willen graag iets betekenen voor de samenleving, actief zijn in de buurt en
samenwerken met anderen.

*Hebt u n.a.v. deze dienst behoefte aan gesprek of gebed, spreek dan gerust de
voorganger of de ouderling van dienst aan. U kunt ook bellen of mailen met de
dominee: 06-13831450 / molenaargt@gmail.com*