



PROTESTANTSE GEMEENTE AMSTERDAM - WATERGRAAFSMEER

Orde van Dienst – Zondag 21 augustus 2022

Voorganger: pastor Marja van Gaalen

Ouderling van dienst: Jacobine van der Bijl

Muzikale begeleiding: Tae-Young Kim,

Koster, Beeld & Geluid: Cor Braam en Wim Knabe



VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Stilte

Welkomstlied: Lied 283: 1,2,3

1. In de veelheid van geluiden,
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen,
van het woord, dat ons verblijdt.

2. En van overal gekomen,
Drinkend uit de ene bron,
Bidden wij om nieuwe dromen,
Richten wij ons naar de zon.

3. Want wij mensen op de aarde,
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde,
sliepen wij ten dode toe.

Bemoediging, groet en drempelgebed

Vg.: Onze hulp is in de naam van de HEER
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.

vg. grond van ons bestaan
bron van ons leven:
zijn trouw duurt eeuwig.

Groet:

vg. De HEER zij met u!

allen: Ook met u zij de HEER!

Drempelgebed:

Vg.: Eeuwige, onze God
Wij die U nooit hebben gezien

allen: zie ons hier staan

vg.: wij die van U hebben gehoord

allen: hoor Gij ons aan

vg. U ons bij name kent

allen: leer ons U kennen

vg: U die Bron van leven wordt genoemd

allen: doe ons weer leven

vg.: U die hebt gezegd: Ik zal er zijn

allen: Wees hier aanwezig.

Amen

Vervolg welkomstlied: Lied 283: 4 en 5

4. Laat uw dauw van vreugde dalen,
in de voren van de tijd.

Vat ons samen in de stralen,
van uw goedertierenheid.

5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis juicht met ons me

Gebod om vergeving en voor de nood van de wereld

Glorialied: Lied 107: 1, 2 en 4

1. Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie, door Hem bevrijd
uit ongestreken streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

2. Al wie verbijsterd zwierven
ver buiten heg en steg
en haast van honger stierven,
neervallend langs de weg,-
geen thuis, geen toevluchtsoord
was hun nabijgekomen,
had Hij hen niet gehoord
en bij de hand genomen.

4. Laat ons nu voor de Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot den vrede.

RONDON HET WOORD

Verhaal met de kinderen: "de lange lepels"
Zij krijgen het licht van de Paaskaars mee en gaan naar de Ark

Gebod bij de opening van de bijbel

Lezingen uit het Eerste Testament:

Deuteronomium 30: 11 t/m 15

¹¹De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. ¹²Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: "Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?" ¹³Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: "Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?" ¹⁴Nee, die geboden zijn heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart; u kunt ze volbrengen. ¹⁵Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood.

Spreuken 3: 1 t/m 6

¹Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet,
houd in je hart mijn richtlijnen vast.

²Ze vermeederen de dagen van je leven,
geven je vele jaren van geluk.

³Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.

⁴God en de mensen zullen je genegen zijn
en je zult waardering ondervinden.

⁵Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.

⁶Denk aan Hem bij alles wat je doet,
dan baant Hij voor jou de weg.

Als antwoord zingen wij: Lied 422

1. Laat de woorden die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen, door uw stille kracht.

2. Laat ons weten, nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten, vuur dat U ontsteekt.

3. Laat ons hopen, biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven hier Gods rijk begint.

Evangelielezing: *Lucas 10: 25 t/m 37*

²⁵Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: 'Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' ²⁶Jezus antwoordde: 'Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?' ²⁷De wetgeleerde antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.' ²⁸'U hebt juist geantwoord,' zei Jezus tegen hem. 'Doe dat en u zult leven.' ²⁹Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: 'Wie is mijn naaste?' ³⁰Toen vertelde Jezus hem het volgende: 'Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten.' ³¹Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. ³²Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. ³³Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag.

³⁴Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. ³⁵De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: "Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden." ³⁶Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? ³⁷De wetgeleerde zei: 'De man die hem barmhartigheid heeft betoond.' Toen zei Jezus tegen hem: 'Doet u dan voortaan net zo.'

We kijken naar:

"Ik wacht op je.

Loop jij aan mij voorbij?

Of: Geef jij mij een hand?

Ik vertrouw jou!"



<https://www.youtube.com/watch?v=ICy8Cfvoe6g>

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek en aansluitend zingen wij: Lied 834

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!

God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,

een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,

dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

RONDOM GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: lied 423

1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Heenzending en zegen

Uitleidend orgelspel

Collecten:

1^e collecte: De Kerk - het werk in en rondom De Bron
Bankrekeningnr NL10 INGB 0004 6220 84 tnv Diac. Prot.Gem. Watergraafsmeer
2^e collecte: Hospice Kuria Amsterdam
Kuria biedt palliatieve (terminale) zorg in het hospice, vanuit buddyzorg en met advies en informatie van deskundige verpleegkundigen thuis. In de palliatieve zorg zijn behandelingsmogelijkheden niet meer alleen gericht op herstel. In deze fase ligt de nadruk op de palliatieve behandeling van de ziekte en begeleiding en ondersteuning van de zieke en zijn naaste. Palliatieve zorg is gericht op het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.