



PROTESTANTSE GEMEENTE AMSTERDAM - WATERGRAAFSMEER

Orde van Dienst – Zondag 20 november 2022 – Laatste zondag kerkelijk jaar

Voorganger: ds. Gerbrand Molenaar

Organist: Marc Pels

Muziekgroep: Edith Woldring, Jacobine van der Bijl, Stijn en Rosalien Overeem

Ouderling van dienst: Ans van Raalte-Deschan

Koster, Beeld & Geluid: Wim Knabe

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zingen: Lied 885 **Groot is uw trouw, o Heer**

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer
Aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Aansteken van de kaars - Stilte - Bemoediging en groet

Zingen: Lied 139b **Heer, U doorgrondt en kent mij**

Heer u doorgrondt en kent mij
Mijn zitten en mijn staan
En U kent mijn gedachten
Mijn liggen en mijn gaan
De woorden van mijn mond o Heer
Die zijn voor u bekend

En waar ik ook naartoe zal gaan
Ik weet dat U daar bent

Refrein:

Heer u bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen
Heer u bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen
Elke dag

Heer u doorgrond en kent mij
Want in de moederschoot
Ben ik door U geweven
U bent oneindig groot
Ik dank U voor dit wonder Heer
Dat U mijn leven kent
En wat er ook gebeuren zal
Dat U steeds bij mij bent

Refrein:

Gebed

Kindermoment

De kinderen en tieners mogen naar hun eigen dienst

Schriftlezing: **Romeinen 8: 19-23; 31-39**

¹⁹De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. ²⁰Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door Hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. ²²Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. ²³En zij niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn: de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered.

³¹Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? ³²Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met Hem ook niet alles schenken? ³³Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. ³⁴Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. ³⁵Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? ³⁶Er

staat geschreven: 'Om U worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.' ³⁷Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen. ³⁸Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, ³⁹hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Zingen: Lied 727: 1, 2, 3 **Voor alle heiligen in de heerlijkheid**

1. Voor alle heil'gen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
Halleluja, halleluja!

2. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
Halleluja, halleluja!

3. Maak al uw strijders in dit aards gevecht
moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd.
Halleluja, halleluja!

Verkondiging

De muziekgroep zingt: **De mensen die we missen** – Sela

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.

*Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons Heer en koester ons
als we denken aan de mensen die we missen.*

God, U kent de namen van de mensen die we missen.
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.

Wie huilt er onze tranen?
Christus, Hij alleen!
Wie draagt ons door de dagen?
Christus, Hij alleen!
Wie heeft ons leed gedragen?
Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen?
Christus, Hij alleen!

Apostolische Geloofsbelijdenis

We gedenken:

Greta Janny Messink-Kamman	26 december 2021	85 jaar
Lottie Duinker	5 januari 2022	81 jaar
Margriet Bennink	7 januari	67 jaar
Catharina Agnes van Kamer	16 januari 2022	83 jaar
Carolina Verbeek-van der Stelt	14 februari 2022	61 jaar
Bernardus Petrus Vermeij	18 februari 2022	89 jaar
Jantina Arendina Zwiers-Poolman	8 juni 2022	89 jaar
Luppo Prins	27 juli 2022	94 jaar
Lambertha Wilhelmina Terpstra-Hartog	2 september 2022	103 jaar
Klaas Cornelis Verhoog	24 oktober 2022	85 jaar

Zingen: Lied 730: 1 en 2 **Heer, herinner U de namen**

1. Heer, herinner U de namen
van hen, die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid.

2. Heer, herinner U hun luisterend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaligheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.

Dank- en voorbede

*Tussen de gebedsintenties door zingen we: **Voorbedelied** - Sela*

Heer, doe meer dan wij kunnen bidden.
Heer, doe meer dan wij kunnen denken.
Laat uw kracht zien.
Laat uw liefde merken.

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 416 **Ga met God en Hij zal met je zijn**

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Heenzending en zegen

Hebt u n.a.v. deze dienst behoefte aan gesprek of gebed, spreek dan gerust de voorganger of de ouderling van dienst aan. U kunt ook later bellen of mailen met de dominee: 06-13831450 / molenaargt@gmail.com

Collecten: Bij de uitgang staan twee collecteschalen

1^e collecte: voor het werk in en rondom De Bron

2^e collecte: Give & Get voorraadkast

Wij vragen uw bijdrage voor ons Give & Get project zodat wij wat duurdere artikelen zoals waspoeders, cosmetische artikelen kunnen kopen voor de mensen die het moeilijk hebben in onze omgeving om de eindjes aan elkaar te knopen.
Bankrekeningnummer NL10 INGB 0004 6220 84 tnv Diac Prot. Gem. Watergraafsmeer