

Uitnodiging voor lezingen van Ons Amsterdam 12 december en 16 januari

Zoals u wellicht weet zijn er eens in de maand lezingen in onze grote zaal van de Vereniging Ons Amsterdam. Een vereniging die de geschiedenis van de stad en alle daarbij horende ontwikkelingen voor het voetlicht brengt aan eenieder die daarin is geïnteresseerd.

Deze lezingen zijn gratis voor alle leden van de vereniging. In de komende maanden staan er 2 lezingen op het programma die wellicht interessant kunnen zijn voor u. Hieronder vindt u daarover nadere informatie. Met het bestuur van de vereniging is afgesproken dat, gemeenteleden van de Bron die geïnteresseerd zijn, deze twee lezingen **gratis** mogen bijwonen. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Maandag 12 december 2022: "WILLEM HOVY (1840-1915): BIER ÈN DE GROTE KERKSCHURING" door Rolf van der Woude

Wie in een Amsterdams gezelschap de naam Willem Hovy laat vallen, kan op verbaasde blikken rekenen. Wie hij was en wat hij gedaan heeft, is grotendeels uit het collectieve geheugen verdwenen. Desondanks nam het Amsterdamse gemeentebestuur op 8 februari jl. het besluit brug 761 over de Slotervaart zijn naam te geven. De brug die de Vrije Geer verbindt met de Baden Powellweg draagt nu de naam Willem Hovybrug. Vanwaar deze eer? Brouwde hij waarlijk zulk goed en lekker bier? Was hij werkelijk zo'n goed politicus? Toonde hij zich echt een groot filantroop?

Historisch onderzoeker Rolf van der Woude schreef zijn veelgeprezen biografie. Hij probeert u te overtuigen van het feit dat het Amsterdamse gemeentebestuur dit keer een juiste beslissing nam. Hij was ook nog betrokken bij de grote kerkscheuring die de Doleantie heet, een van de oprichters van de Vrije Universiteit op Gereformeerde grondslag en de vader van het CNV. Uit de Doleantie kwam de Gereformeerde Kerk voort, je zou haast kunnen zeggen de Gereformeerde kerk kwam voort uit bier.....!

Rolf overtuigt u door Hovy's levensverhaal te vertellen aan de hand van een PowerPoint-presentatie met veel – en soms uniek - beeldmateriaal van zijn persoon en zijn leefwereld.

Maandag 16 januari 2023: "DE GESCHIEDENIS VAN AMSTERDAMSE ORGELS" Combi Lezing/Concert Ons Amsterdam afd. Oost door Gert Eijkelboom en Chris van der Veer.

In een mooie combinatie van muziek en presentatie krijgt u vanavond een 'stoomcursus orgel' die wordt afgewisseld door de klanken van het orgel in kerk De Bron.

Amsterdam kan bogen op een indrukwekkend orgelbezit. De hoofdorgels in de Nieuwe Kerk uit de 17e eeuw en in de Oude Kerk uit de 18e eeuw zijn wereldberoemd. Veel andere Amsterdamse orgels zijn tot ver over de landsgrenzen bekend en genieten een monumentenstatus. Niet alleen om hun

uiterlijk als kunsthistorisch meubel, maar ook als historisch instrument. Achter het voor iedereen zichtbare orgelfront in het kerkgebouw gaat een voor velen totaal onbekende wereld schuil met honderden tot duizenden grote en kleine orgelpijpen en de voorzieningen om die door de organist met 'regeerwerk' en orgelwind te laten klinken. In zijn presentatie gaat kunsthistoricus Gert Eijkelboom niet alleen in op het monumentale Amsterdamse orgelbezit, maar ook op de historische ontwikkeling van de orgelbouw en het gebruik van het orgel door de eeuwen heen. De veranderende orgelrestauratie-ethiek en de levendige debatten daarover in de orgelwereld komen ook aan bod aan de hand van de restauratie van het Vater/Müller-orgel in de Oude Kerk en het Duyschot/Flentrop-orgel in de Westerkerk. Organist Chris van der Veer wisselt dit alles af met de klanken van bekende orgelstukken. luister en geniet!

Tijd : 20.00 uur tot ± 22.00 uur (incl. koffiepauze)

Tijdsduur : ongeveer 90 min incl. vragen

Plaats : Kerkelijk Centrum De Bron, Hugo de Vrieslaan 2/hoek Middenweg, A'dam

<https://verenigingonsamsterdam.nl/>