



PROTESTANTSE GEMEENTE AMSTERDAM - WATERGRAAFSMEER

Orde van Dienst – Zondag 29 januari 2023

Voorganger: Gerbrand Molenaar

Ouderling van dienst: Vincent Lageweg

Muzikale begeleiding: Marc Pels

Koster, Beeld & Geluid: Wim Knabe en Michael Mambote

Inleidend orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 95: 1 en 3

1. Steekt nu voor God de loftrumpet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.
Brengt Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Viert Hem, de koning der getijden.

3. Komt, werpen wij ons voor den Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.

Bemoediging en groet

Moment van stilte en inkeer

Zingen: Lied 833 (3x NL)

Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Woorden van bemoediging en aansporing

Loflied: 103c: 1

1. Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

Gebet bij de opening van het Woord

Moment met de kinderen

Schriftlezing: Johannes 1:14-18

¹⁴Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. ¹⁵Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: 'Hij is het over wie ik zei: "Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!"' ¹⁶Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen: ¹⁷de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. ¹⁸Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.

Zingen: lied 938

1. Christus die u wilt tooien
in het gewaad der schrift,
ik berg mij in haar plooiën
Met mijn bestaan op drift,
met mijn gemiste kansen,
mijn schaamte en mijn spijt,
mag ik mij daar verschansen.
Uw woord alleen bevrijdt.

2. Christus die u bekleed hebt
met wat geschreven staat,
en die terdege weet hebt
van wat mij lijden laat,
U grijp ik bij uw kleren
en laat niet los tenzij
Gij u tot mij wilt keren,
uw zegen legt op mij.

Uitleg en verkondiging

Zingen: lied 382: 1 en 2

1. O alle gij dorstigen, komt tot de stromen
en gij die geen geld hebt, treedt nader en eet.
Ja, zonder uw geld en uw goed moogt gij komen.
Om niet staat de tafel des Heren gereed
met wijn en met melk uit Gods eigen domeinen
voor al zijn genodigden, groten en kleinen.

2. Waarom toch uw geld en uw moeite te geven
voor wat niet verzadigt, het hart niet verblijdt?
Komt allen tot Mij en uw ziel zal herleven
van spijs en van drank die voor eeuwig gedijt.
Hier weet gij met harten, met handen en monden
dat God met zijn volk zich voorgoed heeft verbonden.

Dankgebed, voorbeden

Nodiging en onderwijzing bij de viering van het Avondmaal

Inzameling van de gaven

Zingen: lied 386: 1 en 2

1. Vier met alles wat in je is
Christus' dood en verrijzenis.

Aan de tafel van brood en wijn
wil hij tastbaar aanwezig zijn.

Refrein: Hij die opstaat geeft brood en ademtocht,
woord van overvloed dat ons voedt.

2. Hij verbindt ons en maakt ons één
tot een kring om zijn tafel heen.

Vier de vrede van Christus, zing!
Vier het leven in deze kring.

Refrein: Hij die opstaat geeft brood en ademtocht,
woord van overvloed dat ons voedt.

Instellingswoorden - Gebed om de Geest – Vredegroet

Gemeenschap van brood en wijn

Gebed na de maaltijd

Slotlied: lied 903: 1 en 6

1. Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

6. Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen, hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.

Zegen

Collecten:

1^e collecte: De Kerk - het werk in en rondom De Bron

Bankrekeningnr NL10 INGB 0004 6220 84 tnv Diac. Prot.Gem. Watergraafsmeer

2^e collecte: Wereld Lepra Dag

Op 30 januari is het Wereldlepradag. Op deze dag staan we stil bij alle mensen die te maken hebben met deze eeuwenoude ziekte, die vooral mensen in armoede treft.

Nog steeds krijgen elk jaar 200.000 mensen de diagnose lepra. Vroege opsporing is zeer belangrijk, want een te late behandeling zorgt voor ernstige lichamelijke

klachten, zoals handicaps en blindheid. Ook psychisch heeft de diagnose lepra grote gevolgen. Door discriminatie, uitsluiting en verlies van waardigheid hebben veel

leprapatiënten last van mentale problemen. Gelukkig gloort er hoop aan de horizon.

Lepra is inmiddels te genezen met een antibioticakuur. Door (vroege) behandeling

van leprapatiënten en ook door hun naaste contacten preventief medicatie te geven,

kunnen we voorkomen dat de leprabacterie nog langer doorgegeven wordt. Zo

maken we een eind aan nieuwe besmettingen en werken we toe naar ons ultieme

doel; een wereld zonder lepra in 2040.