

Beste gemeenteleden en alle betrokkenen bij De Bron,

Zondag 29 januari in De Bron

Deze zondag vieren we de Maaltijd van de Heer, een maaltijd die in al zijn eenvoud symbool staat voor overvloed. Die overvloed komen we ook tegen in de schriftlezing van deze zondag: Johannes 1:16. Hoe leef je vanuit overvloed? Wat betekent dat voor hoe je naar jezelf en naar de wereld kijkt? Wij zijn vaak geneigd om te denken en te handelen vanuit schaarste, bang om iets tekort te komen. We kennen wel overvloed, maar dat is dan eerder een doel waar we naar streven. Jezus leert ons echter om vanuit de overvloed te beginnen. Dat vraagt een behoorlijke verandering in ons denken. Hoe dat zit, daar denk ik zondag graag met je over na. Ben je er ook?

Collecten van deze zondag:

1^e collecte: De Kerk - het werk in en rondom De Bron

Bankrekeningnr NL10 INGB 0004 6220 84 tnv Diac. Prot.Gem. Watergraafsmeer

2^e collecte: Wereld Lepra Dag

Op 30 januari is het Wereldlepradag. Op deze dag staan we stil bij alle mensen die te maken hebben met deze eeuwenoude ziekte, die vooral mensen in armoede treft.

Nog steeds krijgen elk jaar 200.000 mensen de diagnose lepra. Vroege opsporing is zeer belangrijk, want een te late behandeling zorgt voor ernstige lichamelijke klachten, zoals handicaps en blindheid. Ook psychisch heeft de diagnose lepra grote gevolgen. Door discriminatie, uitsluiting en verlies van waardigheid hebben veel leprapatiënten last van mentale problemen. Gelukkig gloort er hoop aan de horizon. Lepra is inmiddels te genezen met een antibioticakuur. Door (vroeg) behandeling van leprapatiënten en ook door hun naaste contacten preventief medicatie te geven, kunnen we voorkomen dat de leprabacterie nog langer doorgegeven wordt. Zo maken we een eind aan nieuwe besmettingen en werken we toe naar ons ultieme doel; een wereld zonder lepra in 2040.

Nieuwe Meer-Zicht

Er is weer een nieuw nummer van Meer-Zicht uit. U kunt het nummer digitaal lezen, via de mail of de website, maar er liggen ook wat exemplaren hier bij de uitgang. Dus als u het nummer graag op papier leest (en u krijgt hem niet thuisbezorgd), neem dan gerust een exemplaar mee naar huis. Zolang de voorraad strekt.

Wel en wee

We leven mee met Anneke en Tjeerd van Wieringen. Beiden hebben zij hun zorgen om hun gezondheid. Tjeerd is dit weekend opgenomen in het ziekenhuis en wordt geopereerd. Ook leven we mee met mw. Greet Vis, zij verblijft al geruime tijd op de

revalidatieafdeling van Meerstate in Heemskerk. Dhr. J. van der Sluis hoopt a.s. vrijdag zijn 100^e verjaardag te beleven. Alvast van harte gefeliciteerd!
Hieronder vindt u adressen voor een kaartje. Het doet altijd goed om een blijk van meeleven te ontvangen.

Tjeerd en Anneke van Wieringen
Meerkoet 437
1113 EC DIEMEN

Mw. M.J. (Greet) Vis
Meerstate, Kamer 603 Unit C
Mozartlaan 91
1962 AB Heemskerk

Dhr. J. (Jaap) van der Sluis
Kleinschalig wonen Noordhollandstraat
Noordhollandstraat 31,
1081 AS Amsterdam

Namens de kerkenraad,
Ds. Gerbrand Molenaar