

Orde van Dienst – Zondag 19 maart 2023

**PROTESTANTSE GEMEENTE
AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER**

Voorganger: ds. Gerbrand Molenaar
Ouderling van dienst: Popko van Meekeren
Orgel: Tae-Young Kim
Koster, Beeld & Geluid: Wim Knabe en Guus Westra



Welkom door de ouderling van dienst

Lied: Psalm 27: 1 – Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

Bemoediging en groet

Moment van stilte en inkeer

Lied 286

1. Waar de mensen dwalen in het donker
draai je om en zie het nieuwe licht
Zie het licht dat God ons gaf in Jezus
Zie de mens die ieder mens verlicht

Refrein:

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister
Keer je om en zie Gods nieuwe dag

2. Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap
er is licht dat alles overwint. *Refrein*

3. Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd. *Refrein*

De Tien Woorden als geloofsbelijdenis

Wij geloven met hart en ziel
dat de HEER onze God is, de enige.
Hij heeft ons bevrijd –
geen andere goden zullen wij dienen,
geen enkel beeld van de Levende zullen wij maken.

Wij geloven,
dat wij naar zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn –
dat wij in Gods Naam zullen leven.

Wij geloven,
dat de dag van de HEER heilig is –
dat allen eerbied waardig zijn
die ons voorgaan naar het land van Gods belofte.

Wij geloven,
dat enkel liefde de dood overwint –
dat wij elkaar trouw mogen zijn,
zoals God zich met ons verbonden heeft.

Wij geloven,
dat een waarachtig getuigenis jegens onze naaste
en de eerbiediging van zijn bezit
God welgevallig is.

Dat geloven en belijden wij,
voor God en elkaar.
Amen.

Lied 304 – Zing van de Vader die in den beginne

1. Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van also hoge:
houd Hem in ere!

3. Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Gebed

Moment met de kinderen

Schriftlezing: Johannes 9:1-12

¹In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. ²Zijn leerlingen vroegen: 'Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?' ³'Hij niet en zijn ouders ook niet,' was het antwoord van Jezus, 'maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. ⁴Zolang het dag is, moeten we het werk doen van Hem die Mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. ⁵Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.' ⁶Na deze woorden spuwde Hij op de grond. Met het speeksel maakte Hij wat modder, Hij streek die op de ogen van de blinde ⁷en zei tegen hem: 'Ga u wassen in het badhuis van Siloam.' (Siloam is in onze taal 'gezondene'.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien. ⁸Zijn burens en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: 'Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?' ⁹De een zei: 'Ja, die is het,' en de ander: 'Nee, maar hij lijkt er wel op.' De man zelf zei: 'Ik ben het echt.' ¹⁰Toen vroegen ze: 'Hoe zijn je ogen opengegaan?' ¹¹Hij zei: 'Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: "Ga naar Siloam om u te wassen." Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.' ¹²Ze vroegen: 'Waar is die man?' 'Dat weet ik niet,' zei hij.

Lied 534:1 en 2 – Hij die de blinden weer liet zien

1. Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden,
is zelf het licht dat ruimte geeft,
ons levenslicht, de Zoon van God.

2. Hij die de lammen lopen liet,
hun dode krachten deed ontvlammen,
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

Uitleg en verkondiging

Lied 654: 4 en 6 – Maar God heeft naar ons omgezien

4. Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden,
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.

6. Zingt dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
in Christus is ons leven!

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader

Inzameling van de gaven – zie nieuwsbrief

Lied 967: 1, 3, 6 – Zonne der gerechtigheid

1. Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm U, Heer.

3. Zie, Heer, de verdeeldheid aan,
die geen mens ooit helen kan.
Breng, o Herder, in Gods naam
uw verstrooide kudde saam.
Erbarm U, Heer.

6. Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donk're tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm U, Heer.

Heenzending en zegen

Welkom voor koffie & thee achter in de kerk

Collecte:

Er zijn twee collectes:

1. Voor kerkbeheer en diaconie van De Bron
2. Stichting Surinamekalender

De afgelopen periode is Suriname veelvuldig in het nieuws geweest, met name vanwege de demonstraties en de buitengewoon slechte economische situatie van het land. Die leidt ertoe dat Suriname extra leningen heeft afgesloten bij het IMF. Maar ook is een rampzalig gevolg dat alleen strikt noodzakelijk uitgaven kunnen worden gedaan en dat veel belangrijke zaken op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs erbij inschieten. Samen met heel veel andere organisaties probeert de SurinameKalender die leemtes enigszins op te vullen.

Onlangs ontvingen wij een verzoek om een bijdrage voor een voorleesproject. Zij schreef ons: *“Ik ben Ietje Rijnsburger, gepensioneerd docent Tekenen/Kunst in het Voortgezet Onderwijs, illustrator Jeugdliteratuur, maar nog werkzaam als tekenaar, portrettist en gastdocent. Al meer dan 30 jaar ben ik ook (en nog steeds) actief in de Lees- en Voorlees-bevordering. Met ondersteuning van de Stichting Lezen en de faculteit Letteren van de Universiteit van Leiden ontwikkelde ik in Nederland (Voor-)Lees-bevorderingsprojecten waarbij het belang van Lezen en Voorlezen voor de ontwikkeling van het kind centraal staat. Aan de hand van voorlezen en vele voorbeeldboeken, ontwikkelde ik workshops, gastlessen, projectdagen, bijscholingen voor leerkrachten, werkenden in de Kinderopvang, Pedagogische Opleidingen, ouders en vrijwilligers. Recentelijk kwam ik in contact met Jenny Meye, directeur van het Surinaams Pedagogisch Instituut. Wij denken dat mijn collectie boeken goed gebruikt zou kunnen worden door leerkrachten, aankomend leerkrachten en een aanvulling/verrijking kunnen zijn voor de Mediatheek van de Kweekschool in Paramaribo. Van Jenny vernam ik dat er een samenwerkingsverband is met de Lerarenopleiding van Saxion. Samen zoeken we nu naar mogelijkheden om krachten te bundelen en duurzame ondersteuning te vinden. Het doel is te komen tot een Voorlees-bevorderingsprogramma voor de Opleiding, leerkrachten, (lio)studenten en stagiaires in de onderbouw van het Basisonderwijs van Paramaribo.”*

Omdat wij het grote belang van leesvaardigheden volledig onderschrijven, hebben wij toegezegd dit project te zullen ondersteunen. Hopelijk wilt u hieraan ook een bijdrage leveren.

Namens Stichting Suriname Jaarkalender,
Dick Spijker

Contact gegevens

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org

Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org

Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org

Protestantse Gemeente Amsterdam Watergraafsmeer
Kerkgebouw De Bron
Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED Amsterdam
info@kerkdebron.org
020-665 55 32