

Beste gemeenteleden en betrokkenen bij De Bron,

Zondag 19 maart

Deze zondag is het alweer de vierde zondag van de veertigdagentijd. Op het leesrooster van de kerk staat een prachtig verhaal: Johannes 9, de genezing van de blindgeborene. Het is een verhaal boordevol betekenis voor ons leven vandaag. Je kunt leven zonder te beseffen wat je mist. Je gaat voorbij aan dingen die zo kostbaar zijn. Hoe blind kun je zijn?! Maar op een dag gebeurt er iets, een ontmoeting, of een crisis misschien, je ogen gaan open, een wereld gaat voor je open. Zoiets gebeurt als je Jezus tegenkomt.

Collecte:

Er zijn twee collectes:

1. Voor kerkbeheer en diaconie van De Bron
2. Stichting Surinamekalender

De afgelopen periode is Suriname veelvuldig in het nieuws geweest, met name vanwege de demonstraties en de buitengewoon slechte economische situatie van het land. Die leidt ertoe dat Suriname extra leningen heeft afgesloten bij het IMF. Maar ook is een rampzalig gevolg dat alleen strikt noodzakelijk uitgaven kunnen worden gedaan en dat veel belangrijke zaken op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs erbij inschieten. Samen met heel veel andere organisaties probeert de SurinameKalender die leemtes enigszins op te vullen.

Onlangs ontvingen wij een verzoek om een bijdrage voor een voorleesproject. Zij schreef ons: *“Ik ben Ietje Rijnsburger, gepensioneerd docent Tekenen/Kunst in het Voortgezet Onderwijs, illustrator Jeugdliteratuur, maar nog werkzaam als tekenaar, portrettist en gastdocent. Al meer dan 30 jaar ben ik ook (en nog steeds) actief in de Lees- en Voorlees-bevordering. Met ondersteuning van de Stichting Lezen en de faculteit Letteren van de Universiteit van Leiden ontwikkelde ik in Nederland (Voor-)Lees-bevorderingsprojecten waarbij het belang van Lezen en Voorlezen voor de ontwikkeling van het kind centraal staat. Aan de hand van voorlezen en vele voorbeeldboeken, ontwikkelde ik workshops, gastlessen, projectdagen, bijscholingen voor leerkrachten, werkenden in de Kinderopvang, Pedagogische Opleidingen, ouders en vrijwilligers. Recentelijk kwam ik in contact met Jenny Meye, directeur van het Surinaams Pedagogisch Instituut. Wij denken dat mijn collectie boeken goed gebruikt zou kunnen worden door leerkrachten, aankomend leerkrachten en een aanvulling/verrijking kunnen zijn voor de Mediatheek van de Kweekschool in Paramaribo. Van Jenny vernam ik dat er een samenwerkingsverband is met de Lerarenopleiding van Saxion. Samen zoeken we nu naar mogelijkheden om krachten te bundelen en duurzame ondersteuning te vinden. Het doel is te komen tot een Voorlees-bevorderingsprogramma voor de Opleiding, leerkrachten, (lio)studenten en stagiaires in de onderbouw van het Basisonderwijs van Paramaribo.”*

Omdat wij het grote belang van leesvaardigheden volledig onderschrijven, hebben wij toegezegd dit project te zullen ondersteunen. Hopelijk wilt u hieraan ook een bijdrage leveren.

Namens Stichting Suriname Jaarkalender,
Dick Spijker

Bethel team in de Watergraafsmeer

Na hun studies hebben Christine en René Visser twee jaar in Amerika de Bethel School gevolgd. Op deze plek hebben ze meer geleerd over God, gebed, evangelisatie en de Heilige Geest. Ieder jaar zendt deze school groepen studenten de wereld over om het koninkrijk van God te dienen, kerken te ondersteunen en het evangelie te brengen. Deze week zijn ze in Amsterdam! Op zaterdag 18 maart zijn er in de Bron gebedsteams die voor je bidden en samen met je luisteren naar de stem van God. En er zullen teams de straat op te gaan om het geloof in woord en daad te delen. Welkom om gebed te ontvangen, of getraind te worden en mee op straat te gaan!

1e training en evangelisatie op straat 10:30-12.30

2e training en evangelisatie op straat 13.15-14.45

Gebed en aanbedding, van 10.30-14.30, aanmelden

via <https://www.eventbrite.com/e/559433690227>

Een hartelijke groet,

Namens de kerkenraad