

Orde van Dienst – Zondag 21 mei 2023

**PROTESTANTSE GEMEENTE
AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER**

Voorganger: pastor Nelly Versteeg
Ouderling van dienst: Harda van Wageningen
Orgel: Tae-Young Kim
Koster, Beeld & Geluid: Wim Knabe



Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Lied 272 *Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here*

1. Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.
2. Maar Jezus weende en bad, alleen, omdat de mensen
als schapen dwalen waar geen herder 't oog op richt.
Verlos ons in zijn naam van onze ijdele wensen.
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.
3. Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood.
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten.
Wie 't zingend overstemt is Kains deelgenoot.
4. De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van 't leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

Bemoediging en groet

Moment van stilte en inkeer

Gebed om ontferming

loflied 343 *Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt*

1. Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt,
die aarde, zon en sterren met jubel scheidt,
die hoort de klacht van kleinen, hen ziet en redt.
2. Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria's zoon,
die mensen hielp en meeleed en werd gedood.
Hij leeft, geloof zij Christus die bij ons woont.

3. Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest ons zuivert en doet opstaan en muren breekt, tot alle volken één zijn in Christus' geest.

4. Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt, die is en was en zijn zal en met ons blijft en als het al ineens stort betrouwbaar blijkt.

Gebed bij de opening van het Woord

Moment met de kinderen

Kinderlied 854 *God, soms is het donker*

God, soms is het donker, we voelen ons alleen.
Het water van de zee spoelt angstig om ons heen.
God, U ziet ons zitten, U haalt ons uit de nacht.
We voelen vaste bodem. Het licht straalt onverwacht.
Zitten of opstaan? Donker of licht?
Vluchten of weg gaan? Ik wil de zon op mijn gezicht.

Schriftlezing: 1 Samuel 12: 19-24 (NBV21)

19 Ze vroegen Samuel: 'Bid voor ons, uw dienaren, tot de HEER, uw God, dat we niet hoeven te sterven. Want we hebben opnieuw ernstig gezondigd door om een koning te vragen.' 20 'Ook al hebt u gezondigd, 'antwoordde Samuel, 'u hoeft niet bang te zijn zolang u de HEER maar trouw blijft en Hem dient met heel uw hart. 21 Dwaal niet af om achter iets aan te lopen dat niets oplevert en niet bevrijdt, omdat het niets is. 22 Ter wille van zijn grote naam zal de HEER zijn volk immers niet in de steek laten, want Hij heeft zelf besloten om u tot zijn volk te maken. 23 En hetzelfde geldt voor mij: ook ik moet niet zondigen tegen de HEER en ik moet zeker niet ophouden voor u te bidden en u het goede en rechte pad te wijzen. 24 Dus: heb ontzag voor de HEER en dien Hem oprecht, met heel uw hart. U hebt immers zelf ervaren welke grootse daden Hij voor u heeft verricht.

Lied 903: 1 *Zou ik niet van harte zingen*

1. Zou ik niet van harte zingen Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer, die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

Schriftlezing Johannes 14: 15-21

15 Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. 19 Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 20 Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. 21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij aan hem bekendmaken.'

Lied 903: 3 en 6

3. In het duister van de tijden ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven, Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht, — dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

6. Omdat Gij mijn hart doet branden, omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen: Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven, U te dienen hier en nu;
God die liefde zijt aan U vast te houden heel mijn leven,
Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

Overweging

Lied 362 *Een lied voor de gemeente*

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven.'

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt —
vreest niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt —
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied 974 *Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven*

1. Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan.

2. Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeed met gaven.
En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.

3. Elkaar bidden wij toe: volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht over de duisternis
waarin de ander in gemis gevangen is.

4. Zeg toch het goede aan, ook wie u kwaad toewensen.
De zon gaat op in uw nabijheid bij de mensen.
Hun vreugden en verdriet zullen u niet ontgaan;
in uw omarming heeft eenzaamheid afgedaan.

5. God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.

Heenzending en zegen

Welkom voor koffie & thee achter in de kerk

Nieuwsbrief – Week 20, 2023

Collecte:

1. Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron, via Protestantse Gemeente
Amsterdam-Watergraafsmeer NL78 INGB 0000 4612 09 o.v.v. collecte kerk

2. Amnesty International – Mensenrechten voor iedereen.

Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke
mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven. Overmaken kan via NL10INGB 0004
6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Amnesty International

Contact gegevens

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org

Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org

Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org

Protestantse Gemeente Amsterdam Watergraafsmeer

Kerkgebouw De Bron

Hugo de Vrieslaan 2

1097 ED Amsterdam

info@kerkdebron.org

020-665 55 32